



Zondagsbrief



22 februari 2015

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
<http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/>

Nr. 1229

Dienst van vandaag:

Ds. M. Doolaard van Verseveld

Schriftlezingen:

- 1^e: Deuteronomium 8, 1 t/m 6
- 2^e: Marcus 1, 12 t/m 15

Liturgisch bloemschikken

open je handen
naar Gods weg
van liefde en trouw
op die weg
vind je de ander
de ander
die je aanroept
zo
bloeit
hoop
God
roep ons
aan

Vandaag is het de eerste zondag van de veertigdagentijd. In de schikking zien we handen die geopend zijn. Open handen om liefde en trouw te ontvangen van Godswege, zoals in Psalm 25 wordt bezongen. Je ballast, verbeeld door de stenen in het draad, mag je neerleggen. Dit in navolging van Jezus die alles wat hem af kon houden van het gaan van de weg van liefde en trouw achterliet in de woestijn. Teken van hoop werd Hij - bloeiend in de winter.

Huispaaskaarsen 2015



Ook dit jaar is het weer mogelijk om een huispaaskaars te bestellen.

De bestellijst hangt bij het keukenluik, de keuzemogelijkheid is uit 4 soorten. De uiterste besteldatum is 2 maart, eventueel ook telefonisch te bestellen bij **Corrie Koen**, T. 0180-513009.

FILM: Amish Grace

Datum: vr 13 maart 2015

Tijd: 20.00 uur

(inloop vanaf 19.30 uur)

Plaats: Ontmoetingskerk

Een mooi en ontroerend verhaal over vergeving en de kracht die daar vanuit gaat.

Een vredelievende Amish gemeenschap wordt voor altijd veranderd als een man tijdens een schiet incident het leven neemt van vijf meisjes in een school. Daarna berooft hij zichzelf van het leven.

In het hele land is de verontwaardiging groot en de media storten zich massaal op de zaak. Maar de Amish zelf blijven er opvallend rustig onder. Zij vergeven de dader en troosten diens weduwe.

Verscheurd door de dood van haar dochter, worstelt de moeder met de overtuiging van de Amish dat vergeving uitgaat boven wraak...

ALLEN WELKOM!

Commissie V&T

Een kaartje?

Op 28 februari viert de heer Vliegthart zijn 86e verjaardag.

Een kaartje naar het verpleeghuis zal hem zeker plezier doen.

Zijn adres:

dhr. J. Vliegthart

Stadzicht

Overschiese Kleiweg 555

3045 LJ Rotterdam

Ds. Luci Schermers

De bloemen van deze zondag gaan naar....

Mw. E. van Hulsteijn, ter bemoediging

Koster

21-02 t/m 27-02 dhr. A. de Pauw

28-02 t/m 06-03 dhr. L. Hordijk

Kerkdienst zondag 1 maart

10.00 uur Ds. M. Gouwens de Gier

Onderzoek PKN

De twee miljoen gemeenteleden van de Protestantse Kerk in Nederland worden uitgenodigd om via het invullen van een vragenlijst mee te praten over de toekomst van 'hun' kerk.

Het onderzoek wil mensen laten meedenken over de vragen: Hoe gaan we op weg naar de kerk van de toekomst? Welke uitdagingen komen er op de Protestantse Kerk af? Nog nooit eerder heeft de Protestantse Kerk op haar leden op zo'n grote schaal betrokken bij haar plannen.

Ds. Arjan Plaisier, scriba van de generale synode: "De toekomst van onze kerk gaat iedereen aan. Natuurlijk zijn er al gesprekken met deskundigen, classis en kerkenraden over dit onderwerp geweest. Maar we vinden het belangrijk dat echt iedereen over de toekomst van de kerk kan meepraten. Iedereen die de toekomst van de kerk belangrijk vindt, roep ik op deze vragenlijst in te vullen."

In de vragenlijst wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:

- * Gemeente-zijn & gemeenteleven
- * Beleving van het ambt
- * Bovenplaatselijk en landelijk kerk-zijn
- * Imago van de Protestantse Kerk in Nederland
- * (Persoonlijk) geloof

Zo wordt er bijvoorbeeld gevraagd naar waar mensen in hun gemeente door geïnspireerd worden; waar predikanten volgens hun gemeenteleden goed in moeten zijn; de hoeveelheid tijd die kerkenraadsleden aan hun ambt besteden; het beoordelen van ideeën die door deskundigen geopperd zijn voor de toekomst van de kerk. De vragenlijst kan tot en met 31 maart 2015 worden ingevuld. Ga naar www.pkn.nl/kerk2015

Download de 40dagentijd-app van Kerk in Actie!

Voor gemeenteleden met een smartphone of tablet heeft Kerk in Actie de 40dagentijd-app. Deze app leidt je door de 40dagentijd met inspirerende teksten, gebeden, foto's of praktische tips.

De 40dagentijd-app is een handig middel om jezelf aan te sporen om je dagelijks te bezinnen op het leven en het volgen van Jezus in het dienen van de naaste.

In de 40dagentijd bereiden we ons voor op het paasfeest. Het is een tijd van bezinning en versoering. Deze app helpt je om in de 40dagentijd ook echt tijd te vinden om hiermee bezig te zijn.

Download de app en doe je 40dagentijd met Kerk in Actie. Kijk op www.kerkinactie.nl/40dagentijdapp.

Ds. Luci Schermers

Alle leven sterft,

Als angst het zaait
En jaloezie het zoogt

Uit:

Jeanne Meijs,

Een cirkel van leven, bewaarkalender met doordenkers,
22 februari

Redactie

Wereldgebedsdag

Vrijdag **6 maart** 2015 wordt weer de jaarlijkse wereldgebedsdag gehouden in Lekkerkerk. Ieder jaar verzorgt een ander land de liturgie, dit jaar zijn dat De Bahama eilanden.

Het zou mooi zijn als er ook uit Krimpen enkele aanwezigen kunnen zijn.

Locatie: Rooms Katholieke kerk, Emmastraat 26 Lekkerkerk. Aanvang 18.30 uur

Voor vragen: Greet Klip

GK

All Along the Watchtower (Bob Dylan)

Het spiritueel getinte liedje hieronder gaat over 2 mensen uit beide einden van het menselijk spectrum (een dief en een nar) die met elkaar overleggen dat het niet hun lot kan zijn dat zij stelselmatig worden uitgebuit, vernederd en vermoord. Dylan speelt dit liedje in mineur, akoestisch, met sobere strakke begeleiding. Het is een pop klassieker dat ook door anderen is opgenomen, waarvan de interpretatie van gitarist Jimmi Hendrix de bekendste is. Dylan zelf heeft zijn eigen liedje ook wel in de (elektrische en heftiger) interpretatie van Hendrix gespeeld. Wie kan de redactie aan een goede Nederlandse vertaling helpen? Dan zullen we die ook plaatsen. Wie meer wil weten: even Googelen!

"There must be some way out of here," said the joker to the thief,
"There's too much confusion, I can't get no relief.
Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth,
None of them along the line know what any of it is worth."

"No reason to get excited," the thief, he kindly spoke,
"There are many here among us who feel that life is but a joke.
But you and I, we've been through that, and this is not our fate,
So let us not talk falsely now, the hour is getting late."

All along the watchtower, princes kept the view
While all the women came and went, barefoot servants, too.
Outside in the cold distance a wildcat did growl,
Two riders were approaching, the wind began to howl

Bob Dylan

Van de LP John Wesley Harding, 1968.

AT