



Gemeentebrief



19 maart 2021

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
www.ontmoetingskerkkrimpen.nl

nummer 53

Meditatief:

Mijn vader dankte bij iedere maaltijd een oud dankgebed. "O Heer, wij danken u van harte voor noodduft en voor overvloed.." Danken voor overvloed, dat begreep ik, maar danken voor noodduft? Danken voor gebrek, voor tekort? Is het niet beter te danken **in** noodduft en **voor** overvloed? In een situatie van armoede en ellende kan een mens danken voor wat er wel is of danken dat God bij je is. Het was met onze vader moeilijk over zulke dingen te praten: "Ik heb het altijd zo gebeden, ik ga dat niet veranderen". Klaar. Later begreep ik dat noodduft ook kan betekenen 'dat wat je nodig hebt om te kunnen leven'. Dat zet de dank voor noodduft in een ander daglicht. Als je gewoon hebt wat nodig is (niet te veel maar ook niet te weinig), dan is dat zeker iets om dankbaar voor te zijn! Met die uitleg kon ik aan tafel weer mee danken **voor** noodduft en voor overvloed. Het dankgebed eindigt met mooie woorden: '.. en eindelijk eeuwig bij u leve. Amen'. Die woorden staan op mijn vaders graf. ds. Luci Schermers.

Bij de dienst van zondag 21 maart 2021

Deze zondag hoop ik zelf weer voor te gaan. We staan stil bij het vijfde werk van barmhartigheid: de hongerige voeden. Arimbi Putrinosa, de vrouw van Erik Sluijter, vertelt uit eigen ervaring over het project in Indonesië waar we voor kollekeren. Aan het einde van de dienst kunt u nog naar de kruisweg van Leo Dortants kijken. Dat duurt ongeveer 10 minuten. Orgelspel - Welkom door ouderling van dienst - NLB lied 547 - Bemoediging en groet - Waar het over gaat - Kyriegebed - NLB lied 558: 4, 6 - Gebed - Project kindernevendienst - Schriftlezing Lukas 22:14-20 - Meditatie orgelspel - Preek - Stilte - NLB lied 388 - Dankgebed en voorbeden - Aandacht voor de collecte - Lied: Jezus leven van ons leven (couplet 1 en 6) - Zegen - Orgelspel - DVD Kruisweg.

Suggestie voor vasten

De hongerige voeden. Hierbij past heel goed een week geen of minder vlees te eten. Niet snoepen zou ook een mogelijke manier van vasten kunnen zijn! En u weet: de zondag telt niet mee! Die dag hoeft u niet te vasten, want die dag verwijst naar Pasen.

Een wandeling langs werken van barmhartigheid op zondagmiddag 21 maart.

Graag nodigen wij u en jou uit voor een wandeling van een kleine 4 km, die je naar eigen keuze ook kunt inkorten tot 1½ km.

Het vertrek- en eindpunt is bij de Ontmoetingskerk. Je bepaalt zelf de vertrektijd, maar wel tussen 13.00 - 16.30 uur.

Van onze dominee krijg je de routebeschrijving langs plaatsen, die doen denken aan de werken van barmhartigheid. Op die plek kun je een gedicht of gedachte te lezen, er over nadenken of er even over praten. De wandeling is leuk om met het gezin te doen, maar kan natuurlijk ook alleen of met z'n tweeën. Bent je alleen en wil je graag met iemand samen wandelen, geef dit dan door aan Leny Kodde (tel. 523.053). Zij zal proberen een wandelmaatje voor die middag te vinden. Van tevoren aanmelden is niet nodig.

Bij terugkomst is er koffie, thee of chocomel te drinken en zo gelegenheid om ervaringen te delen. We hopen dat dit buiten kan en anders is er een looproute door de kerk. Een mooie activiteit in coronatijd! Commissie Vorming en Toerusting.

Vesper op woensdagavond 24 maart

A.s. woensdag willen we een avondgebed uitzenden, die u op dezelfde manier kunt volgen als de dienst op zondag via kerkdienstgemist.nl. Een ingetogen half uur van zang, gebed, een lezing, stilte. Zo willen we op weg gaan naar de Stille Week. Er zal niet gebeamerd worden, dus houdt uw liedboek bij de hand! De muziek en zang is in handen van Arie Versluijs, het gesproken woord door ds. Luci Schermers

Orgelspel - Welkom - Moment van stilte - Openingsvers: 291 c - Hymne: 557 - Psalmgebed psalm 24 (Zingen couplet 1 - Lezen Psalm 24: 3,4 - Zingen couplet 3 - Lezen psalm 24: 7,8 - Zingen: couplet 5) - Schriftlezing - Kort woord - Stilte - Meditatieve muziek - Canticum: 159b - Gebeden - Avondlied 263 - Zegenbede - Orgelspel.

Pastoraal inloopochtend

A.s. donderdagmorgen, 25 maart, ben ik van 9.30-12.30 uur in de kerkenraadskamer. Voel je welkom voor een gesprek of om even je hart te luchten. Je kunt ook rustig in de kerk gaan zitten om tot je zelf en tot God te komen. De paaskaars brandt... ds. Luci Schermers.

Paascyclus 2021 – Ik ben er voor jou

Wie had het kunnen denken dat we ook dit jaar nog Pasen vieren in coronatijd! Pasen, ondergaan en opstaan, door de dood naar het leven, het is de kern van ons Christelijk geloof.

De liturgiecommissie heeft hard gewerkt om als gemeente toch samen de lijdensweg van Jezus te kunnen volgen. De avondvieringen beginnen om **19.00 uur**. We zijn blij dat Arie Versluijs de hele paascyclus als organist zijn medewerking verleend.

Op Witte Donderdag, 1 april, is het thema: Ik ben er voor jou – in brood en wijn. We vieren we het avondmaal. U kunt thuis een beker wijn of druivensap klaarzetten en een schaalje met daarop wat stukjes brood of matze. Het is mooi om het op een speciale plek neer te zetten. Bijvoorbeeld naast een aangestoken kaars, verse bloemen o.i.d. Verder kunt u de dienst volgen zoals gebruikelijk. Ook kunt u thuis met iemand afspreken om de dienst samen te beleven. Ds. Anja van Alphen hoopt voor te gaan. Muzikale medewerking door Jacques Markus (orgel) en zijn dochter Rianne (dwarsfluit).

Op Goede Vrijdag lezen we het lijdensevangelie uit het Markusevangelie en kijken we naar de Kruisweg die Gerard van Ursem heeft verbeeld. Het is een sobere viering. De Bijbeltekst wordt niet gebeamerd. Wilt u meelesen? Dan graag uw eigen bijbel erbij. De lezing begint bij Markus 14: 32. Thema: Ik ben er voor jou – in de God verlatenheid. Muzikale medewerking door Lianne Vreugdenhil, klarinet.

Stille Zaterdag, 3 april, gaan we door het donker op weg naar de Paasmorgen. Thema: Ik ben er voor jou - ook in het graf. We herdenken onze doop. Muzikale medewerking door Tanya van der Meulen, zang.

Op Paasmorgen wordt de dienst geleid door ds. A.D. Noordam. De nieuwe paaskaars wordt binnengebracht. De Heer is waarlijk opgestaan! Hij is er voor jou – in het nieuwe leven. Muzikale medewerking door Carolien van Schelven en Caroline Eeftink, zang.

Wel en Wee

Er zijn voor de komende week een aantal jarige 70+ers te melden: Dhr. J. van de Vrie en dhr. K. Sluijter op 24 maart. Mevr. C.J. Douw en dhr. H. Schep op 25 maart. En dhr. L. van den Dool op 26 maart. Allen bij voorbaat gefeliciteerd en, ondanks de beperkingen, een fijne dag toegewenst!

* U/jij mag weten: een ouderling kan altijd gebeld worden als U/jij iets kwijt wilt of zomaar voor een praatje!

* We leven mee met mensen die zich, om allerlei redenen, grote zorgen maken. Deze keer bijv. met mensen die een operatie moeten ondergaan.

Gebed voor de operatie
Blijf bij mij Heer, allen zijn weggegaan.
Ik heb gezegd dat ik niet bang zal wezen
maar ach, U kent mij en U kent mijn vrezen,
U ziet mijn onrust, mijn verborgen traan

Blijf bij mij als de vreemde duisternis
op klare dag zich om mij heen zal leggen,
als ik niet denken kan en niets kan zeggen,
wanneer er geen bewustzijn in mij is.

Blijf heel dicht bij mij Heer, wanneer zij mij
met al hun blinkende en scherpe dingen
en al hun wetenschap zullen omringen.
Bestuur Gij zelf hun handen, sta hen bij.

Help mij om Christus wil en maak het goed.
Blijf ook bij mij als ik weer mag ontwaken.
Blijf bij mij Heer, wil mij nu rustig maken.
Blijf bij mij Heer, geef mij een beetje moed.

Jan van der Leeden verzorgde bovenstaand gedeelte van dit 'wel en wee' en heeft het gebed aangedragen om te delen. Hij heeft gisteren, donderdag 18 maart, een nieuwe heup gekregen. Gelukkig is de operatie geslaagd. Als alles goed blijft gaan, hoopt hij vandaag, vrijdag de 19^e, weer thuis te komen.

Na de val met haar fiets is mevrouw den Ouden gisteren, ook donderdag 18 maart dus, eveneens geopereerd en wel aan haar schouder. Ook bij haar is de operatie gelukkig goed gegaan.

We wensen hen beiden moed, geduld en een voorspoedig herstel!

Collecteren in Corona tijd

Wekelijks worden we via de gemeentebrief geïnformeerd over de collecte doelen van de online kerkdienst. Hoe makkelijk was het niet om tijdens het bijwonen van een dienst je portemonnee te pakken en de langskomende collecte zak te vullen. Nu dit niet kan zien we helaas een forse terugloop in de opbrengsten voor de diaconie. Het kost nu eenmaal wat meer moeite om wekelijks geld over te maken om de goede doelen te steunen. Je stelt je boeking uit, je denkt: "ik heb de hele week nog de tijd". En prompt belandt de volgende gemeentebrief in je mailbox met weer een nieuw verzoek. Misschien is het een idee om uw gift voor zowel kerk als diaconie automatisch in te stellen. Nog eenmaal actie ondernemen om hierna met een gerust hart te weten dat goede doelen ook door u gesteund blijven worden. De diaconie.

De bloemen van zondag 21 maart zijn voor....



....Mw. Siebenga-Blok voor haar verjaardag.

Zondag 28 maart 2021.

Op zondag zal ds. T. Vrolijk uit Capelle aan den IJssel voor gaan.

Voedselbank



Het product voor maart is blikjes vis er zijn 35 blikjes ingeleverd. Het inzamelpunt blijft de schuur van Arie de Paauw, Joh. Vermeerstraat 21. U kunt naar de achtertuin komen waar nr.21 op de poort staat en zelf het product in de schuur zetten.

Ik geef de pen aan....



Mijn naam is Martin Koen. Ik kreeg de doorgeefpen van Tjeerd van der Kooi.

Hoe beleef je deze tijd wat valt je zwaar of wat valt mee.

Zeker in de begintijd van de corona was een tijd waarin een dubbel gevoel bij mij de overhand had. Vanaf 21 februari is bij mij vocht bij de long weggehaald, na diverse onderzoeken kwam eruit dat ik asbestkanker heb en moest ik geopereerd worden. En toen kwam corona. Na 8 weken wachten ben ik geopereerd, gelukkig bracht dat een enorme verbetering, ik had weer voldoende lucht, en kon weer wandelen en fietsen. Ook na het laatste onderzoek op 10 maart was de foto nagenoeg gelijk gebleven en kan ik nog steeds genieten van de ontluikende natuur, kortom ik kan me weer vrij bewegen.

Hoe helpt het geloof mij in deze tijd.

Ik heb altijd maar vastgehouden aan het laatste slotlied wat ik heb gezongen in de Kerk: Ga met God en hij zal met je zijn. Dit lied was altijd in mijn gedachten wanneer ik weer een punctie had en tijdens de operatie. Het geloof wat uit dit lied klinkt heeft mij heel veel kracht en steun gegeven.

Wat geeft je de moed om door te gaan.?

De hoop dat we eens weer mogen zingen, in de Kerk en op de zang, dat eens de Kerkgang weer normaal word. Als laatste wil ik mijn waardering uitspreken aan Kerkenraad, Dominee, en alle anderen die ervoor zorgen dat we zo'n fantastische uitzendingen uit de Kerk hebben. Een hartelijke groet aan eenieder van Martin Koen

Ik geef de pen door aan Eric en Agnes Huizer.

Erediensten.

Beste gemeenteleden,
Afgelopen woensdag, 17 maart, hebben we een kerkenraadsvergadering gehouden. Uiteindelijk hebben we besloten om de erediensten voorlopig uitsluitend te houden met de mensen die een taak hebben. Helaas nemen de besmettingen weer toe de laatste dagen en wij willen ook solidair zijn met de groepen in onze maatschappij waarbij het gewoon verboden is om samen te komen. Wij zullen van dag tot dag de situatie in de gaten houden en als we denken dat we weer (beperkt) mensen uit kunnen nodigen, zullen wij u hierover zo spoedig mogelijk inlichten. Helaas het is niet anders maar weet dat ook bij een kerkdienst gewoon bij u thuis God aanwezig is. Jan de Korte
scriba

liturgisch bloemschikken

Tekst voor de viering;

Voedsel is de basis van ons bestaan. We hebben gebeden om een zegen over onze oogst. Nu zien we de zaden ontkiemen. We vieren het begin van een goede oogst. Maar we kunnen alleen echt van dit wonder genieten, als we het samen delen. Zoals Jezus zichzelf aan ons heeft uitgedeeld, zo delen wij wat wij hebben met elkaar. Zoals voedsel de basis is van ons bestaan, zo is het delen van voedsel de basis van onze samenleving. Niet voor niets gedenken wij Jezus bij een maaltijd, die we samen delen.

Voor de kinderen

Komende zondag is het alweer de vijfde zondag van de 40 dagentijd. Dat betekent dat het dan al over twee weken Pasen is. Kijken jullie daar ook naar uit?

Wie honger heeft te eten geven, is ook een van de werken van barmhartigheid. Jezus gaf zelfs een keer meer dan 5000 mensen te eten. Dat mooie verhaal horen jullie tijdens de kerkdienst.

Hoe kun jij mensen die honger hebben helpen? Op de vastenkaart wordt gevraagd om voor elke keer dat je niet snoept, geld in je spaarbusje te doen. We hopen dat jullie dat een aantal dagen gaat lukken.

Rainbow vertelt komende zondag, dat hij de halve wereld over is gevlogen. Hij kwam op een eiland waar mensen hulp goed gebruiken kunnen om



COLLECTEN.

Er wordt nu niet gecollecteerd, daarom bevelen wij het overmaken van uw collectegeld naar de diaconie van harte aan !

Uw bijdrage voor de kerk kunt u o.v.v. Kerk storten op NL63RABO0333800656

Uw bijdrage voor de diaconie kunt u o.v.v. Collectedoel storten op NL10RABO0333800737

De collectedoelen 21 maart zijn:

1^{ste} Collecte Kerk in Actie - Werelddiaconaat (Indonesië – 40 dagentijd 2021)

Een beter inkomen voor Javaanse boeren

Vandaag collecteren we voor het landbouwwerk van Trukajaya, de diaconale organisatie van de Javaanse Kerk in Indonesië. Op Midden-Java kunnen veel boeregezinnen nauwelijks rondkomen. Trukajaya helpt deze boeren om hun inkomen te verbeteren. Zo ondersteunt Trukajaya boeren bij het opzetten van een coöperatie, waardoor boeren minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun landbouwproducten krijgen. Trukajaya helpt de boeren bij de irrigatie en de bemesting van hun land en leert hen nieuwe, milieuvriendelijke landbouwtechnieken. Vrouwen leren om van lokale gezonde gewassen die minder gebruikt worden lekkere maaltijden te maken. Ook helpt Trukajaya met microkredieten, zodat de boeren hun landbouwproducten kunnen bewerken en verkopen, om zo een eigen inkomen te verdienen. Tot slot stimuleren Trukajaya en Javaanse kerken gemeenteleden om duurzame landbouwproducten uit hun eigen omgeving te kopen.

Helpt u Javaanse boeren om hun inkomen te verhogen? Uw gift is meer dan welkom in de collecte. Hartelijk dank. Er zal tijdens de dienst ook een filmpje vertoond worden.

2^{de} Kerk

Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd worden bij Arie de Pauw, Johan Vermeerstraat 21
O.v.v. van het collectedoel. De Diaconie.

PaasChallenge 2021 De Weg door Jeruzalem.

Stel je voor dat je in een tijdmachine kan stappen, terug naar het jaar 30 van onze jaartelling. Opeens loop je door de straten van Jeruzalem op zoek naar geheime aanwijzingen. Overal kom je QR-codes tegen en ga je het gesprek aan met virtuele gesprekspartners uit de tijd van Jezus. Je zit middenin het verhaal van Pasen.

Het spel

De PaasChallenge 2021 is een QR-codespel waarbij de deelnemer een 'tegenstander' van Jezus is. Hij weet echter niet welke rol hij heeft en moet dit aan het einde van de tocht raden. Tijdens het spel moet je proberen je rol zo goed mogelijk te spelen: waarom is de weg die Jezus gaat een probleem voor jou?

Als deelnemer worstel je met één van de vier problemen op het gebied van liefde, macht, vrijheid of spiritualiteit. Tijdens het spel ontdek je dat Jezus op al deze gebieden een andere weg gaat. En hij geeft je de mogelijkheid om te herstellen op het gebied waar je worstelt. Adviesleeftijd vanaf 10 jaar.

Coronaproof

In coronatijd is het niet mogelijk een groot spel met z'n allen te spelen. We houden ons aan de regels van de overheid. Je loopt de PaasChallenge daarom met mensen uit je eigen huishouden, of met een tweetal uit verschillende huishoudens. Deze voorwaarden gelden niet voor kinderen tot en met 12 jaar. En bij klachten blijf je thuis.

Wanneer/ hoe en wat

Op dinsdag 30 maart wordt de PaasChallenge afgetrapt door de jongeren van RockSteady.

Op woensdag 31 maart en donderdag 1 april worden andere belangstellenden in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan de PaasChallenge .

Hoe laat? Starten vanaf 1830 uur bij het Voorhof, bij de pont. Daar is de eerste aanwijzing te vinden.

Duur: 1-1,5 uur.

Neem de volgende zaken mee:

- smartphone met een volle batterij (+ eventueel een powerbank) en een internet abonnement.
- op smartphone: QR Scanner app (bij een Iphone werkt dit via de camera)
- 10 spijkers
- een pen of potlood

Deze activiteit wordt georganiseerd door Peter Haspels en Janneke Boer, jeugdouders van de beide kerken.