



Gemeentebrief



9 april 2021

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
www.ontmoetingskerkkrimpen.nl

nummer 56

Meditatief

We hebben het Paasfeest weer mogen vieren. Ik hoop dat U/jij dat als heel bijzonder hebt ervaren, want Pasen/Opstanding: het is niet te geloven. Als je erover spreekt, wordt het bijna vanzelf stamelen.

Opstaan uit de dood is voor ons zo onvoorstelbaar. U/jij die ooit bij een dode hebt gestaan weet hoe koud en onherroepelijk de dood van een mens is. Dood is dood.

En toch is Pasen het centrum van ons geloof: de dood heeft *niet* het laatste woord!

Wat een wonder; niet te geloven.

Over opstaan vond ik het volgende gedicht:

Met U wil ik opstaan

Jezus Christus, met U wil ik opstaan
tegen nood en dood,
tegen marteling en lijden,
tegen armoede en ellende,
tegen haat en terreur,
tegen twijfel en berusting,
tegen onderdrukking en dwang.

Met U wil ik opstaan tegen alles wat het leven hindert.
Met U wil ik instaan voor alles wat het leven stimuleert.
Wees Gij bij mij, opdat ik met U opsta.

Orde van dienst 11 april 2021.

In deze dienst zal ds. J.P. Koning uit Reeuwijk voorgaan. Hij mailde ons onderstaande orde van dienst:

Orgelspel - Welkom en mededelingen - Lied van de intocht: Lied 642: 1, 2, 8 - Stilte - Onze hulp:
V. Wij mogen samenkomen in de Naam van de Heer
A. die hemel en aarde gemaakt heeft
V. die trouw is tot in eeuwigheid
A. trouw aan ons en onze wereld. Amen
Kyriegebed - Lied 767: 1, 2, 3 - Glorialied 767: 4, 7-
Groet: V. De Heer zij met U A. Ook met u zij de Heer.-
Gebed van de zondag - Evangelielezing Johannes 20:
19 -23 - Lied 644: 1, 2 - Vervolg Evangelielezing
Johannes 20: 24- 31 - Lied 644: 4, 5 - Overweging -
Meditatief orgelspel - Lied 657: 1, 4 - Gebeden stil
gebed Onze Vader - Collecte - Slotlied 419: 1, 2, 3 -
Zegen - Orgelspel

Zondagdienst 18 april 2021.

Deze zondag zal ds. M.D. van der Giessen uit Krimpen aan den IJssel voor gaan.

Voedselbank

Het product voor april is pak/pot pastasaus er zijn 2 potten ingeleverd

Het inzamelpunt blijft de schuur van Arie de Paauw, Joh. Vermeerstraat 21.

U kunt naar de achtertuin komen waar nr.21 op de poort staat en zelf het product in de schuur zetten.

Wat een verrassing!!

Wat een verrassing toen op tweede Paasdag de kinderen een grote mand vol kaarten van familie en uit de gemeente mee brachten om me te feliciteren met mijn 65^e verjaardag. Lieve, gekke, serieuze, vrolijke, soms zelfgemaakte kaarten! Totaal onverwacht. Ik was er beduusd van.

En op 6 april stroomde de telefoon vol met apps en filmpjes. Dat was nog een keer genieten. Ondanks coronatijd was dit een verjaardag waar ik nog lang met veel plezier op terugkijk.

U en jij heel erg bedankt voor deze heerlijke dag!
ds. Luci Schermers



De bloemen van zondag 11 april zijn voor....



..... Dhr. Ouwehand voor zijn verjaardag.
Tweede bos is voor Mw. D. Bremmer na veel jaren bloemen te hebben verzorgd inde kerk.

Wel en wee

- Vandaag (9 april) zijn jarig: mevr. C.O. Koen-van den Akker en dhr. K. Ouwehand. mevr. E. de Gier is jarig op 14 april en mevr. C.A. ter Stege-van den Bos op 18 april. Van harte gefeliciteerd allen en, ondanks de beperkingen, een leuke verjaardag toegewenst!
- * We leven mee met mensen die nog even geduld moeten hebben, omdat zij pas later in het jaar tegen het coronavirus gevaccineerd kunnen worden. En we hopen natuurlijk dat de vaccinaties zullen zorgen voor meer mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, binnen en buiten de kerk!
- En we willen steeds weer laten weten: U/jij kunt altijd een ouderling bellen als U/jij iets kwijt wilt of zomaar voor een praatje!

Ik geef de pen door:

Wij zijn Sicco en Gerda Kooistra.



Hoe beleef je deze tijd, wat valt je zwaar of wat valt mee?

Er zijn door corona beperkingen en dat is soms lastig en zeker niet leuk. Gelukkig zien wij onze (klein)kinderen regelmatig, niet allemaal tegelijk, en dat is veel waard. Door de vaccinaties gaat het nu de goede kant op en ik vertrouw erop dat de wereld in de zomer van 2021 voor een groot deel weer 'normaal' draait. Wachten duurt altijd lang, maar het einde is in zicht.

Op 21 maart hebben Gerda en ik deelgenomen aan de wandeling langs de werken van barmhartigheid. Onderweg en in de kerk toen met diverse mensen gesproken. Hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met je vader, je moeder, je kinderen, je werk? Kun je het volhouden? Mooie momenten om hierover met elkaar te spreken. Wat ik me toen heel goed realiseerde is dat ik de mensen van de Ontmoetingskerk mis. De gesprekjes vóór en vooral ná de dienst. Op zondagmorgen de kerkdienst digitaal volgen, voortreffelijk wat betreft beeld en geluid, is toch van een andere orde dan de fysieke bijeenkomsten. Samen luisteren, zingen en bidden.

Hoe helpt het geloof mij in deze tijd?

Mijn geloof is niet veranderd. Het geeft me tot op zekere hoogte rust en vertrouwen. Niet dat het vanzelf goedkomt. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor ons doen en laten.

Wat geeft je moed om door te gaan?

Nog nooit heeft de betekenis van Pasen (dood én leven) voor mij zo'n concrete invulling gehad als dit jaar.

Op stille zaterdag hebben we afscheid genomen van mijn zwager Aad (broer van Gerda) die op 66-jarige

leeftijd is overleden aan ALS. Veel te vroeg, hij had nog zoveel plannen. Met familie en vrienden hebben we hem de laatste weken van zijn leven met veel liefde en zorg omringd. Je ervaart dan met elkaar, ook zo waardevol, wat écht belangrijk is in het leven. Op maandag 5 april is Milo geboren. Zoontje van onze jongste dochter Lisa en Neel. Broertje van Abel. Een nieuw leven.

Op de rouwkaart van Aad staat het volgende:

There is a crack in everything, that's how the light gets in. (Leonard Cohen)

In alles zit een barst. Dat is hoe het licht binnenkomt.

Ik draag deze pen niet persoonlijk over. **Wie een stukje wil schrijven weet de weg.**

Sicco



Er wordt nu niet gecollecteerd, daarom bevelen wij het overmaken van uw collectegeld naar de diaconie van harte aan !

Uw bijdrage voor de kerk kunt u o.v.v. Kerk storten op NL63RABO0333800656

Uw bijdrage voor de diaconie kunt u o.v.v.

Collectedoel storten op NL10RABO0333800737

De collectedoelen 11 april zijn:

1^{ste} Protestantse kerk kerk en Israël

2de Diaconaal centrum Pauluskerk.

Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd worden bij Arie de Paauw,

Johan Vermeerstraat 21

O.v.v. van het collectedoel. De Diaconie



"De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij voor **SamenWijzer** 36.6 over de periode 18 april t/m 30 mei 2021 uiterlijk **zondag 11 april a.s.** bij de redactie in te leveren."

Werk?

Beste gemeenteleden,

Ik werk sinds begin dit jaar bij Jelle

uitzendbureau. Via dit bureau werk ik bij Vergeer Kaashandel in Reeuwijk. Momenteel is er nog

werk voor meerdere personen. Het uitzendbureau heeft mij gevraagd of er nog mensen zijn die ook willen werken bij Vergeer. Als dat zo is kunt u hier voor bellen met 06 36086891.

Groeten, Mufaro Zvinowanda



Een rondje techniek.

Na een drukke paascyclus dachten we dat er wel weer een berichtje van het techniekteam uit kon. Om te beginnen hebben we het beamteam en het videoteam samengevoegd tot het techniekteam, zodat we allemaal goed op de hoogte blijven van alle technische zaken rond de diensten, of je nu een beamert of een videoregisseur bent, of allebei, want die hebben we er ook bij. Totaal zijn we nu met z'n twaalf, en dat is maar goed ook, want tot nu toe zijn we iedere dienst met minstens drie man/vrouw present. We zijn wel van plan om dat in de toekomst terug te brengen naar twee personen voor 'gewone' diensten.

De paastijd is altijd extra druk met in de veertigdagentijd natuurlijk het kindernevendienstproject (waar Klaas zeker dit jaar echt héél veel werk van gemaakt heeft!) en het diaconieproject, wat ook altijd zorgt voor extra filmpjes of PowerPointpresentaties. En dan hebben we in de paasweek natuurlijk vier diensten in één week, dit jaar met in iedere dienst speciale muzikale medewerking. Een drukke, maar ook hele fijne tijd, waarin we als team fantastisch hebben samengewerkt.

Natuurlijk zien we zelf ook dat nog niet alles perfect gaat, en daar werken we ook aan. Vooral het werken met de camera's is natuurlijk voor ons allemaal nieuw, dus we missen soms nog wel eens een shotje of de camera maakt nog wel eens een onbedoelde zwieper, maar dat zal alleen maar beter worden. In vergelijking met veel andere kerken doen we het heel goed vinden we zelf. Wat ook heel fijn is aan deze tijd is dat we veel filmpjes hebben mogen zien van gemeenteleden die een bijdrage hebben geleverd aan de diensten. Met de kwaliteit van de huidige telefooncamera's kan bijna iedereen met groot gemak zo'n filmpje maken. Toch is het niet altijd even gemakkelijk om dat helemaal goed te doen. Daarom willen we als techniekteam ook daar een bijdrage leveren.

We kunnen sowieso helpen met tips, zoals 'niet voor een raam gaan zitten als je een video opneemt' kunnen we ook helpen met spullen. We hebben bijvoorbeeld goede microfoons die je zo kunt aansluiten op je telefoon of je computer, zodat je alleen opneemt wat je wilt (en niet alle achtergrondgeluiden) en een houder voor je telefoon met een ingebouwde lamp, zodat je altijd goed belicht op het beeld verschijnt. Die spullen zijn beschikbaar als je een filmpje wilt opnemen, en we willen ook graag komen helpen met opnemen. Maar als je dat te veel gedoe vindt mag je natuurlijk je filmpje ook gewoon zelf opnemen hoor! We spelen het met evenveel plezier af.

Het techniekteam

Voor de kinderen

Hallo jongens en meisjes,

Nu de 40-dagentijd is weer voorbij is, gaan we om de week in de Gemeentebrief een verhaal aan jullie vertellen en vinden jullie er ook weer werkbladen of ideeën om iets te knutselen bij. Daar beginnen we in de volgende Gemeentebrief mee. Dat doen we tot er weer gewoon kerk gehouden kan worden en er weer kindernevendienst is.

Kijk dus volgende week in de Gemeentebrief!
Groetjes van de leiding van de kindernevendienst



Jezus laat Thomas zijn wonden zien