

Gemeentebrief



21 mei 2021

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
www.ontmoetingskerkkrimpen.nl

nummer 62

Meditatief

Kom, heilige Geest,
spreek altijd tot mijn hart.
En als Gij toch zwijgt,
laat dan uw zwijgen tot mij spreken.
Want zonder U loop ik gevaar
mijn eigen inzichten te volgen
en het te verwarren met wat Gij mij leren wilt.

Tekst van Bernardus van Clairvaux (1090-1153).

Bij de dienst van zondag 30 mei 2021

A.s. zondag zal ds. Marielle Berends-van Waardenberg voorgaan. Het thema van de dienst is: "Hopen, liefhebben door uw kracht". We hopen op een mooie en inspirerende dienst.



Orgelspel – Welkom en mededelingen - Aanvangslied 220, Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon - Votum en groet – Lied: psalm 68:7 en 12 - Gedicht: Hoop, woorden van Václav Havel – Lied: Ik wil het water naar de zee zijn, Stef Bos <https://youtu.be/LFc24RGgX24> - Gebed bij de opening van de Schrift - Eerste schriftlezing: Genesis 9:8-17 - Lied: 603, De vloed van vóór de tijd - Tweede schriftlezing: Johannes 3:1-16 - Lied: NLB 686, De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt - Preek - Orgelspel - Lied: NLB 695: Heer, raak mij aan met uw adem - Dank- en voorbeden – stil gebed – Onze Vader – Collecte - Slotlied: Toekomst vol van hoop - Wegzending en zegen - Orgelspel

Film van gemeenteleden

De Pinksterfilm van gemeenteleden bij het lied "Heer, uw licht en uw liefde schijnen" kunt u rechtstreeks op de website van de kerk vinden. Leuk om nog eens terug te kijken!

Feestje met Pinksteren

Het was een geslaagd initiatief: ijs na de Pinksterdienst. We vierden dat we weer met 30 mensen de dienst konden bijwonen, we vierden dat het Pinksteren was en dat ondergetekende in coronatijd 65 jaar is geworden. Ondanks het natte Pinksterweekend scheen na de kerkdienst de zon volop. Heerlijk.

Bijzonder was het dat Arie en Inge geen geld wilden hebben voor het ijs dat ze scheidten. Met elkaar hebben we toen afgesproken dat we het bedrag (€ 71,--) naar de diaconie zouden overmaken. Dat is intussen gebeurd. Dank jullie wel!
ds. Luci Schermers

Aanmelding Erediensten

Zoals u weet kunt u zich vanaf 23 mei 2021 inmiddels weer aanmelden voor het bijwonen van een eredienst.

Uiteraard gebeurt alles nog onder de corona maatregelen, zoals bij binnenkomst handen ontsmetten, bij het verplaatsen in de kerk een mondkapje dragen, zitten (behalve gezinnen) op 1,5 m. afstand en er wordt ook nog niet gezongen in de kerk. Wij verzoeken u zoveel mogelijk via de app te reserveren.

Dat is technisch gezien het meest betrouwbare systeem.

Op de site van de kerk kunt u zien hoe u zich voor de app aan kunt melden.

Jan de Korte scriba

Wel en wee

• Op vrijdag 28 mei is mevrouw N.A. Hesse-Jongeneel jarig. Op woensdag 2 juni hoopt de heer J. Broekhuizen zijn verjaardag te vieren. Beiden van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag toegewenst met uw dierbaren.

• Fam. Femke en Arend Voogt hopen op 31 mei 25 jaar getrouwd te zijn. Van harte gefeliciteerd met deze heuglijke dag en alle goeds en geluk voor de toekomst toegewenst.

• Iedereen krijgt de hartelijke groeten van Mevrouw I. Douw uit Dwingeloo.

• Quin van der Kooi (4 jaar) heeft zijn voet gebroken. Van harte beterschap gewenst Quin en hopelijk kun je snel weer uit de voeten. Quin's adres is: Noordkaap 1, 2931 PG Krimpen aan de Lek, voor wie hem een bemoedigend kaartje wil sturen.

• Mw. Marianne de Wild is deze week verhuisd naar een tijdelijke woning. Het tijdelijke adres is: Prins Bernardstraat 52, 2922 TM Krimpen aan den IJssel (op de 9e etage). Het nieuwe adres wordt vanaf juli/augustus: De Markt 234, 2931CE Krimpen aan de Lek (op de 3e etage).

• U/jij kunt altijd een ouderling bellen als U/jij iets kwijt wilt of zomaar voor een praatje! In de Samenwijzer staan de telefoonnummers vermeld.

• Laten we elkaar niet vergeten. Een kaartje of telefoontje wordt extra gewaardeerd in deze tijd waarin we elkaar nog wat minder dan normaal kunnen ontmoeten. Ook in gedachten of gebed kunnen we met elkaar meeleven.

Voedselbank

Het product voor mei is potten pindakaas. Het inzamelpunt blijft de schuur van Arie de Paauw, Joh. Vermeerstraat 21. U kunt naar de achtertuin komen waar nr.21 op de poort staat en zelf het product in de schuur zetten.



De bloemen van zondag 30 mei zijn voor....



..... mw.D.den Ouden-Verheuvél voor haar verjaardag. Tweede bos is voor de "School met de Bijbel" als groet van de kerk.



Collecten

Er wordt weer gecollecteerd. Bij de uitgang zullen mandjes staan om uw gift in te doen. Tevens blijft het aanbevolen om geld over te maken, daar de kerkdiensten door een beperkt aantal mensen worden bezocht. Bij voorbaat dank.

Uw bijdrage voor de kerk kunt u o.v.v. Kerk storten op NL63RABO0333800656

Uw bijdrage voor de diaconie kunt u o.v.v. Collectedoel storten op NL10RABO0333800737

De collectedoelen **30 mei** zijn:

1^{ste} Protestantse kerk Collecte Jeugdwerk



De collecte van vandaag is bestemd voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Jongeren en diaconaat, dat is een mooie combinatie. Maar in veel gemeenten zijn het jeugdwerk en het diaconaat twee aparte terreinen. We praten veel over 'de theorie' of het ervaren van geloof, maar het is goed om geloven ook concreet te maken. Hoe ben je mens in relatie tot de anderen en hoe ga je om met mens, dier en aarde? Met Jong in Actie, een samenwerkingsproject van Jong Protestant en Kerk in Actie, maken jongeren kennis met een diaconaal project en gaan ze ook diaconaal aan de slag. Deze activiteiten zijn onderdeel van een groter programma dat door Jong Protestant en Kerk in Actie is ontwikkeld en jongeren bewust maakt van het belang van diaconaat. Daarnaast geeft het programma gemeenten handvatten voor hoe ze jongeren en diaconaat structureel kunnen verbinden

Geef aan de collecte en steun het jeugdwerk van de Protestant Kerk om gemeenten te helpen jongeren bekend te maken met diaconaat en om samen diaconaal aan de slag te gaan. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

2^{de} Diaconie

Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd worden bij Arie de Paauw, Johan Vermeerstraat 21 O.v.v. van het collectedoel.

De Diaconie.

JAARREKENING 2020

De kerkenraad heeft op 19-05-2021 de jaarrekening 2020 van de kerk goedgekeurd. Bij de gemeentebrief treft u een bijlage aan met een verkort overzicht van het resultaat 2020 en de balans per 31-12-2020.

Het resultaat voor 2020 komt, ondanks dat dit een raar jaar geweest is vanwege COVID-19, uit op een positief saldo van € 17.409,-. Een mooi resultaat maar sterk beïnvloed door een paar incidentele posten. Zo hebben wij in 2020 naast de Vaste Vrijwillige Bijdragen en diverse giften een legaat mogen ontvangen van € 11.631,-. Tevens is er een bijdrage ontvangen van de kerkelijke gemeente de Hoeksteen te Schoonhoven in verband met detachering van onze predikant. Dit heeft, per saldo, geresulteerd in € 8.758,- lagere uitgaven voor pastorale lasten.

De beheerskosten zijn hoger dan begroot en heeft te maken met de investering die gedaan is in nieuwe beeld- en geluidsinstallatie. Deze investering hebben we kunnen realiseren door ontvangen giften. In de balans is een afname te zien bij de onderhoudsvoorziening gebouwen. In 2020 is het hoge dak van de kerk voorzien van een nieuwe deklaag en de kosten hiervan zijn ten laste gebracht van de onderhoudsvoorziening gebouwen.

Een complete versie van de jaarrekening ligt de komende twee weken ter inzage in de kerkenraadskamer. Mochten er nog vragen zijn over de jaarrekening dan kunt u die mailen naar penningmeester@ontmoetingskerkkrimpen.nl of contact opnemen met ondergetekende.

Namens Kerkenraad en College van kerkrentmeesters
Erik Schreuder

Rectificatie

Heeft u het ook gelezen?
In de vorige Zondagsbrief

werd opgeroepen om mee te doen met de Nacht van gebed van 4 op 5 juni. Tot vijf keer toe stond in deze advertentie van Open Doors dat dit voor

de vervolgende kerk is bedoeld; dit moest natuurlijk zijn "de vervolgte kerk".

Veel vervolgte christenen kunnen alleen in het geheim, 's nachts, bijeenkomen. Bidt voor hen en/of doe mee van 4 op 5 juni met de Nacht van gebed in de Rehobothkerk, Krimpen aan den IJssel. Info:

www.opendoors.nl/nacht



Hartelijk dank!

Hierbij wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele kaarten, appjes, bezoeken, bloemen, chocolade etc. welke ik de afgelopen tijd gehad heb. Tijdens de operatie is mijn baarmoeder verwijderd met als doel dat ik minder bloedtransfusie nodig zal hebben.

Voor nu geldt vooral 'de tijd nemen om te herstellen.'

Nogmaals hartelijk bedankt.

Marie-José de Gier

Een gedicht voor de coronaslachtoffers in India en Nepal,

geschreven door Rikkert Zuiderveld.

Wees welkom in ons mooie warme land.
Hier kon je gister nog de bloesemgeuren ruiken,
nu hakken wij de takken van de struiken:
wie sterft, wordt nog dezelfde dag verbrand.

De geuren van bederf, de stank van rook,
de smaak van bitter afscheid zonder woorden
van hen die ons in liefde toebehoorden.
De dader is een sluw, onzichtbaar spook.

Wij zijn er nog, maar doods en doodsbenauwd,
de lucht is zwaar. Het einde lijkt nabij,
ons bed is oud en hard als aanmaakhout.

Wees welkom als de bloesem zich ontvouwt,
maar nu: breng ons op adem, maak ons vrij.
Als u ons vindt, hier. Achter in de rij.

De coronaramp in India laat de verwoestende gevolgen van corona zien, en maakt schokkend duidelijk dat sneller vaccineren van levensbelang is. Samen met andere hulporganisaties is Kerk in Actie een Giro555-actie begonnen om iedereen op tijd te beschermen tegen corona, ook mensen in kwetsbare landen.

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/gedicht-welkom/?utm_source=nieuwsbrief_petrus&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=210522