



Gemeentebrief



6 augustus 2021

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
www.ontmoetingskerkkrimpen.nl

nummer 73

Meditatief:

Vakantietijd. Als het goed is een tijd van rust.

Het zou fijn zijn als we ook in andere perioden van het jaar (innerlijke) rust ervaren. In ons leven is vaak onrust. We proberen het te verjagen met allerlei acties en bezigheden. Hieronder wat gedachten daarover van ds. A. F. Troost, waarbij uitgegaan wordt van een Chinees spreekwoord: 'Slechts de stille vijver weerkaatst de sterren':

Het water van de genoemde stille vijver is als een spiegel. Maar stel dat je een steen in die vijver gooit. Dan breekt de spiegel. Weg is de hemel in het water. Rimpelingen, donkerheid, onrust.

Onrust. Hoe ga je daar mee om? Misschien is het beste advies: Niet doorjagen, maar de stilte ervaren. Wie van richting wil veranderen, moet eerst stoppen. Stil worden voor jezelf. Stil worden voor God. Ophouden met het gooien van stenen in de vijver, uit balorigheid of frustratie. Stoppen, om dan in de diepte de hemel te aanschouwen, om in de stilte de sterren te zien.

Leg Heer uw stille dauw van rust

op onze duisternis.

Neem van ons hart de vrees, de lust

en maak ons innerlijk bewust

hoe schoon uw vrede is. (lied 836,4)

Een goede week gewenst.

Zondagdienst 15 augustus.

In deze dienst zal ds. J. O. Kroesen uit Delft voor gaan.

Orde van dienst voor zondag 8 augustus

In deze dienst zal ds. G. Poelstra – Weeber uit 's Hertogenbosch voorgaan. Het thema zal zijn: Ik ben het brood van het leven.

Een goede dienst gewenst.

Orgelspel – Welkom – Stil gebed – Lied 280: 1,2,3 en 4 De vreugde voert ons naar dit huis – Drempelgebed – Bemoediging en groet – Kyriëgebed – Loflied: lied 303 Zonne en maan – De tien Woorden (leefregels voor het leven; bewerking: Bart Metselaar) – Kinderlied: De 10 woorden rap – Gebed om de opening van het woord – Schriftlezing: 1 Koningen 17:8-16 – Lied 716 Zaaïen, maaien, oogsten – Schriftlezing: Johannes 6:22-29 – Lied 390: 1,3,4 en 5 Het brood in de aarde gevonden – Overweging – Lied 377: 1,2,3,4,5,6 en 7 Zoals ik ben, kom ik nabij – Dankgebed en voorbeden en het Onze Vader – Collecte – Slotlied: lied 791 Liefde eenmaal uitgesproken – Zegen – Orgelspel

Wel en wee

- * Er zijn voor deze week geen jarige 70-plussers te vermelden.
- * Uit het onderzoek dat mevr. A.Stip onlangs in het ziekenhuis heeft ondergaan, zijn gelukkig geen nare dingen gekomen. Alles was goed. Ze is daar heel dankbaar voor, blij met Gods rijke zegen. Ze heeft alle medeleven vanuit de gemeente in de vorm van kaarten, bloemen en telefoontjes zeer gewaardeerd!
- * De versoepelingen rond het corona-virus zijn ook voor de kerken positief en mensen kunnen zich dus weer aanmelden en 'opgaan' naar de kerk, hoewel er ook nog steeds beperkingen gelden, zoals rond het zingen. We blijven ook in de kerk voorzichtig om besmettingen zo veel mogelijk te voorkomen.
- * Mevr.N.Hesse heeft deze week een nieuwe knie gekregen; de operatie is goed geslaagd en zij hoopt thuis verder te herstellen, maar zal ook een revalidatietraject ingaan. We wensen haar geduld toe en natuurlijk een voorspoedig herstel!
- * Tot slot:
Wilt U/jij iets kwijt, iets opmerken, iets vragen o.i.d ? U/jij kunt altijd een ouderling bellen. ook zomaar voor een praatje!



Collecten

Er wordt weer gecollecteerd. Bij de uitgang zullen mandjes staan om uw gift in te doen. Tevens blijft het aanbevolen om geld over te maken, daar de kerkdiensten door een beperkt aantal mensen worden bezocht. Bij voorbaat dank.

De collectedoelen 8 augustus zijn:

1ste Collecte voor bijzondere diensten

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. collecte voor bijzondere diensten storten op rek.nr. NL63RABO0333800656

2de Kerk

Uw bijdrage voor de diaconie kunt u o.v.v. Kerk storten op rek. nr. NL63RABO0333800656

Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd worden bij Arie de Paauw, Johan Vermeerstraat 21 O.v.v. van het collectedoel.

De Diaconie.

Bedankt!

Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor alle lieve kaarten en telefoontjes die ik kreeg voor mijn 85ste verjaardag. Het was een mooie dag.

Nel Spruijt



De bloemen van zondag 8 augustus zijn voor Meanne Voogt.

De bijzondere collecte van 1 augustus heeft € **769,75** opgebracht.

De Diaconie en de ZWO hebben er € **1200** van gemaakt. Dit is een mooi bedrag, namens de familie van Arimbi hartelijk dank.

Voedselbank

Het product voor augustus is groente blik/pot, er zijn 6 potten ingeleverd.

Het inzamelpunt blijft de schuur van Arie de Paauw, Joh. Vermeerstraat 21.

U kunt naar de achtertuin komen waar nr.21 op de poort staat en zelf het product in de schuur zetten

Gebed: Geen mens

Zoals Gij ons een welkom bereidt,
ons omarmt, bij voorbaat omarmt,

zoals Gij o God
tot het laatste ons onderdak zijt,

zo bereidt geen méns ons een welkom,
omarmt geen méns ons,
zo is geen méns ons onderdak.

Maar God zijt Gij dan ook.
Onze God.

Een wereld, een heelal van liefde.
Liefde die alles overtreft.

- Hans Bouma



Zijn jullie je ouders wel eens kwijt geweest? Als dat zo is, begrijpen jullie hoe de mensen zich

Verhaal: Waar is Jezus?

Sprakeloos staat een groep mensen bij het water. Ze kijken naar de golven, die rustig op het strand af komen. Een aangelegde boot klotst zachtjes tegen de kant. Ze kijken naar een vogel, die rondjes vliegt boven het meer. En ze denken allemaal hetzelfde: Wat is hier gebeurd? Waar is Jezus?

Gisteren waren ze hier met vijfduizend mensen. Jezus brak brood en vis, er was voor iedereen genoeg. Een wonder! Daarna hebben ze gezien hoe de leerlingen van Jezus in de boot gingen. Jezus zelf bleef hier. En er was maar een boot. Dat weten ze zeker. Hoe kan het dan dat hij er nu niet meer is?

Na een tijd doorbreekt iemand de stilte. 'Ik wil naar de overkant', zegt een vrouw. 'Ik wil zien of het mogelijk is dat... of Jezus misschien...' Ze maakt haar zin niet af. Dat hoeft ook niet, want iedereen denkt hetzelfde. Kan het zijn dat Jezus over het water naar de overkant gegaan is?

Als even later een paar boten in de buurt aanleggen, vragen de mensen of ze mee mogen varen naar de overkant. Terwijl de wind in de zeilen blaast, kijken ze naar de plek waar ze vandaan komen en waar ze naartoe gaan. Veel te ver om te zwemmen, dat is duidelijk. Bovendien: het stormde afgelopen nacht. Ook met een boot was het bijna onmogelijk om over te steken. Zou Jezus toch naar de overkant zijn gegaan?

Als ze aan de overkant uit de boot stappen, zien ze hem meteen. 'Rabbi!' roepen ze. 'Meester, Jezus! Hoe komt u hier?' 'Waarom zoeken jullie mij?' antwoordt Jezus. 'Zoek je mij omdat je honger hebt? Laat ik je dit vertellen: dat wonder van brood en vis, dat deed ik niet alleen om jullie buik te vullen. Ik deed het om je hart te vullen en je verstand. Het was een teken. Een teken van Gods koninkrijk. Ik hoop dat jullie daarnaar zoeken. Zoek niet naar iets dat je buik vult, terwijl je later alsnog weer honger krijgt. Ik hoop dat je zoekt naar iets dat je leven vult. Voor altijd.'



Op het werkblad zien jullie een beeldraadsel. Vul in wat je ziet in de hokjes eraan. Als je het goed hebt gedaan, dan lees je in de donkere hokjes van boven naar beneden wat Jezus ons geeft. Succes met het oplossen!

Groetjes van
de leiding van de
Kindernevendienst

Wie kan dit uitleggen?

8 augustus 2021

Bijbel: Johannes 6:22-29

Kijk voorin voor uitleg bij dit werkblad

JEZUS GEEFT ONS:

