



Gemeentebrief



5 december 2021

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
www.ontmoetingskerkkrimpen.nl

nummer 90

2e adventszondag.

Meditatief.

Advent is:

Jezelf oefenen in wachten met geduld
Jezelf ontvankelijk maken voor woorden van God
Jezelf oefenen in vertrouwen dat aan Hem de toekomst is.

Ds. Marleen Blootens schreef onderstaande tekst.

God,
fluister het tot mij;
in de stilte van de dag,
in het piekeren in de nacht,
in de stappen die ik zet,
dat U met mij op weg bent.

Fluister het mij in,
als de twijfel mij overvalt,
als cynisme mijn geloof verjaagt,
als alles zinloos lijkt,
dat U mij niet loslaat.

Fluister tot mij,
vriendelijk en beslist,
dat U de vaste grond wilt zijn onder mijn voeten,
als daglicht om mij heen zult zijn,
de toekomst die mijn vertrouwen wenkt. Amen.

Orde van dienst van 28 november 2021.

Gelukkig kunnen we deze zondag weer naar de kerk om de kerkdienst bij te wonen. En natuurlijk is de dienst ook online te volgen. Omdat er veel coronabesmettingen zijn, zal er uit veiligheidsoverwegingen niet gezongen worden. Ds. A. van Alphen uit Haastrecht gaat voor. Zij heeft liederen gezocht, waarnaar we kunnen kijken en luisteren. We hopen met elkaar op een gezegende dienst.

Orde van dienst:

Orgelspel - Welkom - Aansteken adventskaars -
Luisterlied 442: 1 en 2 - Stilgebed, bemoediging en groet - Gebed om ontferming - Luisterlied 441: 1,2 en 7 - De tien geboden - Blok kindernevendienst -
Gebed bij de opening van het Woord -
Schriftlezing: Richteren 13 - Voorlezen: Lied 130 vers 3 en 4 - Evangelielezing: Lucas 1: 26 - 32a - Luisterlied 433:1, 2, 3,4 en 5 - Overdenking -



Orgelspel –
Lied 439: 1, 2, 3, 4 -
Dankgebed,
voorbeden, stilgebed
Onze Vader - Collecte
bij de uitgang -
Slotlied 444 - Zegen –
Orgelspel

Adventskalender op de website



Op de website van de kerk vindt u de adventskalender van de PKN. Elke dag kunt u de datum aanklikken om een stukje tekst te lezen of een video te bekijken. Zo leven we dag voor dag met elkaar toe naar Kerst.

Wel en wee.

* Zaterdag 4 december hoopt mevrouw W. François-Wouters jarig te zijn en dinsdag 7 december mevrouw K. Ouwehand-Rook. Beiden alvast van harte gefeliciteerd en een goed nieuw levensjaar toegewenst.

* Zoals bekend ging afgelopen zondag de dienst niet door vanwege een aantal corona - besmettingen onder verschillende gemeenteleden. Ook ds. Luci Schermers is positief getest en nu herstellende thuis. We wensen haar en degenen die het betreft, en er nog mee te maken hebben, sterkte met de quarantaine regels en een voorspoedig herstel. We noemen hier ook met name dhr. A. Klip. Er zijn zorgen rondom hem. Hij ligt veel op bed. We wensen hem en zijn vrouw Gods zegen.

* Tenslotte: in deze onzekere tijd iedereen hoop, moed, geduld en vertrouwen gewenst



De bloemen van zondag 5 december zijn voor Mw.François -Wouters voor haar verjaardag.

Symbolisch bloemschikken :

Het verhaal vertelt over de taak van Johannes, het dopen van mensen, het dopen van Jezus. De opkomende zon is iets groter geworden.

Er zijn meer stralen geplaatst en de stralen zijn ook iets langer.

Voor de schikking plaatsen we een glazen schaal met water waarin een Jakobsschelp drijft met daarin een brandend waxinelichtje.

Dopen met het licht.

SamenWijzer

"De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij voor SamenWijzer 37.3 over de periode 12 december 2021 t/m 23 januari 2022 uiterlijk zondag 5 december a.s. bij de redactie in te leveren."

Zingen

Gezien de vele besmettingen de laatste tijd, hebben we besloten om de komende weken nog niet te zingen in de kerk.

Jan de Korte scriba

Voedselbank

Het product voor december is **aardappelpuree**.

Er zijn 52 pakken spaghetti/pasta ingeleverd hartelijk daarvoor

Het inzamelpunt blijft de schuur van Arie de Paauw, Joh. Vermeerstraat 21.

U kunt naar de achtertuin komen waar nr.21 op de poort staat en zelf het product in de schuur zetten.



COLLECTEN

Er wordt weer gecollecteerd. Bij de uitgang zullen mandjes staan om uw gift in te doen.

Tevens blijft het aanbevolen om geld over te maken, daar de kerkdiensten door een beperkt aantal mensen worden bezocht. Bij voorbaat bedankt.

Collectedoelen **5 december** zijn

1ste CollecteKerk in Actie zending (Rwanda- Advent 2021).

Rwanda: opvang en scholing van kwetsbare kinderen.

Kent u mensen die met hiv besmet zijn? Stel dat u zelf besmet zou zijn, zou u het dan vertellen aan uw vrienden, uw burens? Stel dat je als kind besmet bent geraakt bij je geboorte via je moeder? Kinderen in Rwanda hebben daarmee te maken. Tegen de tijd dat ze te horen krijgen dat ze met hiv besmet zijn, zijn hun ouders soms al overleden aan aids en groeien ze op bij familieleden, bijvoorbeeld hun oma. Als kinderen horen dat ze hiv hebben, stort hun wereld in: Hussein werd boos, zag het leven niet meer zitten, wilde niet meer naar school. Tegenwoordig kan ook Hussein in Rwanda een zorgverzekering en medicijnen krijgen. Maar dat is natuurlijk zwaar spul, die je moet innemen met genoeg goede voeding. Dat is voor arme mensen nogal eens een probleem. Vandaag collecteren we voor het werk van Kerk in Actie, voor kinderen zoals Hussein in Rwanda. Dankzij uw bijdrage kan hij ieder weekend met lotgenoten bij elkaar komen. Hij krijgt steun om zijn opleiding af te maken. Hij heeft leren omgaan met zijn ziekte en staat weer positiever in het leven. Zijn moeder krijgt hulp om haar gezin van goede voeding te voorzien. Dankzij uw bijdrage kunnen meer Rwandese kinderen met hiv ondersteund worden. We bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Rwanda storten op rek. nr. NL10RABO0333800737

2de Kerk

uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Kerk storten op rek. nr. NL63RABO0333800656.

Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd worden bij Arie de Paauw, Johan Vermeerstraat 21 o.v.v. van het collectedoel.

De Diaconie.

Voor de kinderen van de nevendienst

Door omstandigheden was er twee keer geen kindernevendienst. Komende zondag tot en met kerst gelukkig wel, als alles goed gaat.

Weten jullie wat bijzonder is? Lucas komt op bezoek! Hij gaat mooie verhalen vertellen hoe het allemaal gegaan is met de geboorte van Jezus. In het gezinsboekje heb je er misschien ook al over gelezen.

We hopen jullie de komende zondagen weer te zien, want het wordt nu heel gauw kerst!

De leiding van de kindernevendienst



GEEF UW TALENTEN DE RUIJTE... (aankondiging)



Na het succes van de talentenveiling in 2017 (€ 5.500) is door de coronatijd in 2019 geen veiling gehouden. We hopen dat op zaterdag 14 mei 2022 wel te realiseren. Houdt u die datum vast vrij?

Wat is een talentenveiling? Je biedt gratis een dienst of klus aan, die wordt geveild. De hoogste bieder is de koper.

In onze gemeente beschikken we over een breed scala aan (soms verborgen) talenten.

Het mooie is, dat ver daarvoor en tijdens de veiling er leuke contacten zijn of ontstaan. Dat herinnert u zich vast nog wel.

In de SamenWijzer krijgt u meer informatie o.a. over het doel van de talentenveiling.

Namens de commissie,

Gera Spruijt, Els van Westen, Cobie Nieuwenhuizen, Marcel Lankhaar en Ruud van Maastricht

