



Gemeentebrief



11 maart 2022

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
www.ontmoetingskerkkrimpen.nl

nummer 104

Meditatief-

Wat een tegenstelling! In een ingewikkelde en soms angstige wereld lezen we vandaag een eenvoudig kinderlied vol vertrouwen (NLB 935). De tekst is van Jan Visser.

Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand,
in die van onze Heer.

Je hoeft niet bang te zijn
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur
rondom ons leven zijn.

Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft
als jij je ogen sluit.

Orde van dienst 13 maart 2022

De voorganger in deze dienst is ds. M.A. van der Sar. Hij geeft als rode draad in de dienst ons de bijbelse vraag mee: "Adam, waar ben je?" en zal dat belichten vanuit Psalm 8. Ds. van der Sar gaf de hieronder genoemde lezingen en liederen door.

Ook gaan we verder met het kindernevendienstproject: 'Ben je klaar voor het feest?' Vorige week kregen de kinderen een heerlijk ruikend flesje olie mee naar huis. Ik ben benieuwd wat er nu gaat gebeuren ... Een inspirerende dienst gewenst!

Lied (Psalm) 8: 1,3 - Luisterlied 925 (is tegelijk kinderlied) - Schriftlezing: Psalm 8 - Lied 908: 1,7 - Schriftlezing: Matteüs 22: 31-40 - Luisterlied 992: 1,2,3,4 - Blokje project kindernevendienst - Lied 840: 1,2,3 - Lied 315: 1,2

Pray for Peace: vrijdagavond (vanavond) 11 maart om 19.00 uur

Zo geschrokken van alles wat er aan onrecht gebeurt in Oekraïne willen we in de tijd tot Pasen ieder vrijdagavond kort bij elkaar komen om te bidden voor vrede en recht. Er is muziek, een lied, stilte, een gebed. De leiding is in handen van een van de leden van de liturgiecommissie. Van harte welkom in de kerkzaal.ds. Luci Schermers

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne



Er is een klein groepje gevormd die aan het nadenken is of en hoe we wellicht een vluchtelingengezin onderdak kunnen bieden in ons kerkgebouw. We houden u en jou op de hoogte!

Veertigdagenkalender en vastentijd

Lukt het om iedere dag een stukje te lezen uit de veertigdagenkalender? De lezingen die de kalender aangeeft op de zondag sluiten mooi aan bij de liturgische bloemschikking in de kerk. En lukt het om in deze periode voor Pasen af te zien van bepaalde zaken waar je aan gehecht bent of juist dingen te doen waar je je anders geen tijd voor kunt? Daarvoor zijn suggesties te vinden in de kalender. Voor 13 maart - 19 maart lees ik: Stuur deze week bemoedigende kaartjes naar mensen die ziek zijn of het moeilijk hebben!

Landelijke Opschoondag in Krimpen aan de Lek

Op zaterdag 19 maart is het Landelijke Opschoondag. Verschillende kernen in de Krimpenerwaard doen mee aan deze landelijke actie. In Krimpen aan de Lek wordt om 10.00 uur gestart bij Het Cultuurhuis. Materialen zijn aanwezig bij de startplaats. De zakken met afval worden verzameld bij het Cultuurhuis en worden door de Gemeente Krimpenerwaard opgehaald. Ik ben van plan mee te doen. U en jij ook? ds. Luci Schermers

Wel en wee.

*Zaterdag 12 maart is de heer Piet Eikelenboom jarig. Van harte gefeliciteerd. We weten niet wat het komende jaar brengen zal. We wensen hem alle goeds, vertrouwen en moed.

Mevrouw M. de Gier – de Man is 12 maart ook jarig en mevrouw M.H. Siebenga – Blok is dat op 18 maart. Ook voor hen onze hartelijke felicitaties. Een goed nieuw levensjaar gewenst.

*Bij mevrouw Nederlof is onlangs een knobbeltje in de borst ontdekt. Na ziekenhuisonderzoek is dit door middel van een borstbesparende operatie verwijderd. Gelukkig waren de uitslagen goed. Zij en haar man zijn er blij mee en wij met hen! Bij dit soort operaties volgen voor alle zekerheid nog 15 bestralingen. Wij wensen hen daarvoor sterkte.

* Gisteren, donderdag 10 maart, is de vader van Janneke Oostendorp en de opa van Marianne, Niek en Lydia overleden. We leven met hen mee, wensen hen sterkte en troost van Boven.

Voedselbank

Het product voor maart is vis in blik.
Er zijn 31 blikjes gebracht.
Het inzamelpunt blijft de schuur van Arie de Paauw, Joh. Vermeerstraat 21.
U kunt naar de achtertuin komen waar nr.21 op de poort staat en zelf het product in de schuur zetten



COLLECTEN

De collecte voor Oekraïne heeft €1100,- opgebracht. Hartelijk dank

Er wordt weer gecollecteerd. Bij de uitgang zullen mandjes staan om uw gift in te doen. Tevens blijft het aanbevolen om geld over te maken, daar de kerkdiensten door een beperkt aantal mensen worden bezocht. Bij voorbaat bedankt

Collectedoelen **13 maart** zijn:

1ste Kerk in Actie Diaconaat (Nederland 40 dagen tijd).

Kerk zijn doe je met elkaar

Veel kerken in Nederland willen iets betekenen in hun eigen omgeving. Er zijn voor anderen en iets doen voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zoals de Protestantse Wijkgemeente De Drieklank in Almere. De kerk organiseert een taalcafé, waar vrijwilligers taalles geven aan Syrische vluchtelingen, en gezamenlijke maaltijden voor gemeenteleden en vluchtelingen. Op vrijdagochtend kun je buurten in de kerk, onder het genot van koffie of thee. Toen dat in coronatijd niet mogelijk was, trok het 'buurtbakkie' van de kerk de wijk in. Met deze activiteiten wil de kerk diaconaal en betekenisvol aanwezig zijn in de wijk.

Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt protestantse gemeenten die diaconaal present willen zijn in eigen dorp of stad. Geef in de collecte en steun het diaconale werk van Kerk in Actie. Helpt u mee?

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Diaconaat storten op rek.nr. NL10RABO0333800737

2de Eigen jeugdwerk

Uw bijdrage voor de Kerk kunt u o.v.v. kerk storten op rek.nr. NL63RABO0333800656.

Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd worden bij Arie de Paauw, Johan Vermeerstraat 21 o.v.v. van het collectedoel.

De Diaconie.



De bloemen van zondag
13 maart zijn voor Mw. Kruit-Rinsema,
Beterschap.

Jeugdclubs & Rock Steady

Komende week is er weer club en Rock Steady. Het is alweer de op een na laatste keer van het seizoen, dus leuk als jullie erbij zijn!

- Ma 14 maart** 18.45 uur
Club Jongens groep 4, 5, 6
- Di 15 maart** 18.00 uur
Rock Steady
- Di 15 maart** 19.00 uur
Club Groep 7
- Wo 16 maart** 18.45 uur
Club Meisjes groep 4, 5, 6
- Do 17 maart** 19.00 uur
Club Groep 8

Uitwerking symbolisch bloemschikken :

Tussen de structuur, op tweedeeerde hoogte, maken we een wolk: het is er en we kunnen het niet goed zien. De wolk is ook een directe verwijzing naar de tekst die uit de wolk komt. De wolk wordt gevuld met uitgebloeid pampusgras en gipskruid.

Meditatieve tekst :

Woordeloos blijven de leerlingen achter. Ze kregen een hemels perspectief op Jezus. Een ervaring die alle werkelijkheid tart. Jezus, Gods zoon!



Zaterdag 26 maart Autowasdag Jeugdclubs

Op zaterdag 26 maart is de jaarlijkse actiedag van de jeugdclubs. Die dag hopen we zoveel mogelijk geld op te halen voor 2 goede doelen. De eerste is het sponsorkind dat de clubs ondersteunen en het tweede doel is dit jaar de Mobiele Ontmoetings Plaats, een bus die wekelijks in Krimpen aan de Lek te vinden is als een ontmoetingsplek waar jongeren uit het dorp terecht kunnen voor een sportieve activiteit, een spel of een goed gesprek.

U kunt hier een bijdrage aan leveren door met uw auto naar het marktplein te komen. Daar staan kinderen en leiding klaar om uw auto weer te laten glimmen voor maar € 5,00!

Geen auto? Geen probleem! Er wordt ook allerlei lekkers verkocht. Zo kan iedereen een steentje bijdragen.

We zien u graag op 26 maart tussen
9.30 en 14.00 uur!

Oekraïne



Van Nicolien Kortenoeven (Scouting Ouderkerk) heeft de diaconie onderstaande oproep gekregen. Het is een mooi initiatief vinden wij. Wij hopen op veel spullen om onze Oekraïense medemensen te kunnen helpen.

Hierbij een oproep voor een inzamelactie voor de burgers van Oekraïne



Iedereen helpen waar je kan!

Dat is een van de zinnen in onze Scoutingwet. Vandaar dat wij, scouting, ons de komende weken in zullen zetten om spullen in te zamelen voor Oekraïne.

Waar veel mensen door de huidige situatie in het land niet meer in hun eigen woning kunnen wonen en een groot deel van hun leven zich op dit moment afspeelt in schuilkelders of metrostations.

In Ouderkerk woont de Oekraïense familie Klusenko. Zij zijn voor Stichting Oekraïners in Nederland een inzamelpunt gestart voor diverse hulpgoederen die naar Oekraïne gebracht zullen worden. Het adres van het inzamelpunt is Dorpsstraat 7 te Ouderkerk aan den IJssel.

Ook als Scouting willen wij onze bijdrage leveren. Daarom richten wij in ons clubhuis een ruimte in om spullen in te zamelen voor de mensen in Oekraïne. Wij zorgen als vereniging dat de spullen via de familie Klusenko naar Oekraïne zullen gaan.

Spullen die op dit moment hard nodig zijn:

- Babyspullen (luiers, doeken, melkpoeder, voeding)
- Voeding (lang houdbare producten, makkelijk te bereiden en voedzaam zoals noodles, blikken soep, instant pastamaaltijden)
- Water
- Slaapspullen ((fleece)dekens, slaapzakken, matjes, luchtbedden, kussens)
- Verbandmateriaal en andere EHBO artikelen (ook als houdbaarheidsdatum overschreden is!)
- Hygiëne-artikelen (tandenborstels, tandpasta, tampons, maandverband, desinfectiemiddel)
- Medicatie (paracetamol, ibuprofen, andere pijnstillers)
- Overige artikelen (batterijen, lucifers, kaarsen, waxinelichtjes, zaklampen)

Let op! Kleding is niet nodig! Dit kan men op dit moment nog lokaal inzamelen.

Waar: Scouting Christaan de Wet, Sportlaan 1, 2935 XX Ouderkerk aan den IJssel

Wanneer: Ieder weekend in maart
- vrijdag tussen 19.30 – 22.00 uur
- zaterdag tussen 10.00 – 13.00 uur

OF

Waar: Ontmoetingskerk, Hoofdstraat 90, 2931 CL Krimpen aan de Lek

Voor een ieder die GEEN vervoer heeft om spullen naar Ouderkerk te brengen!

Wanneer: vrijdagavond, 11, 18 & 25 maart tussen 19.30 - 20.30 uur via de achteringang (Jac. van Ruysdaelstraat) of op zondagmorgen; voorlopig gedurende de maand maart!

Delen van dit bericht zorgt voor een groter bereik en dat er een grotere stroom aan spullen die kant op gaat. Dus op zijn scouts gezegd: "Hoort zegt het voort!" 🙌🌟

Alvast hartelijk dank voor alles om onze medemens in nood hulp te kunnen bieden 🙏

Namens Scouting Ouderkerk en namens de diaconie van de Ontmoetingskerk,

Nicolien Kortenoeven, Annemarie Kraan, Arie de Paauw, José Lankhaar en Wietske Schreuder

PS: mocht u 'grote' spullen hebben, bv: slaapzakken, kussens enz en geen vervoer hebben dan kunt u contact opnemen met:

Wietske Schreuder
06 1770 8993 of 0180 51 71 30
Ik kom het graag bij u/je ophalen.