



# Gemeentebrief



2 september 2022

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek  
www.ontmoetingskerkkrimpen.nl

nummer 129

## Meditatief

Vanwege de psalmententoonstelling, die zaterdagmorgen geopend wordt, een gedicht van Geert Boogaard uit de bundel: 'Het verdriet voorbij'. Hij schrijft:

De psalmen

De psalmen staan  
beschermend om mij heen.

Zij zingen dat mij  
alles is vergeven.

Geen stem spreekt er  
het schuldig uit, niet een.

Je zult niet sterven,  
klinkt het, je zult leven.

Dat ik er was,  
staat eenmaal op een steen.

Dat ik er zijn zal,  
staat bij God geschreven.

## Orde van dienst voor zondag 4 september

In deze dienst gaat ds. R. Maas voor. Hij woont in Rotterdam, maar is predikant in ons buurdorp Lekkerkerk. Een goede dienst gewenst. Zelf ga ik in Lekkerkerk voor, maar kom vanwege de tentoonstelling z.s.m. na de dienst naar de Ontmoetingskerk.

Orgelspel - Welkom - Openingslied 128 -  
Bemoediging en groet - Inleiding op de dienst -  
Lezing van de wet in hertaling van de 10 geboden  
door Jan De Roeck - Lied 303: 1 - Kyriëgebed -  
Glorialied 303: 2 en 3 - Gebed bij de opening van  
het woord - Moment met de kinderen - Luisteren  
naar Compliment via YouTube - Lezing Oude  
Testament: Jeremia 14: 7-10 en 19-22 - Luisteren  
naar/zingen Lied 84c: 1 en 2 - Evangelielezing:  
Lucas 18: 9-14 - Lied 990: 1, 4, 5 en 6 -  
Verkondiging - Lied 838: 1 en 2 - Dank- en  
voorbeden - Stil gebed en Onze Vader - Slotlied  
146 C: 1 en 6 - Wegzending en zegen -  
Orgelspel

## Terugblik picknick jonge gezinnen

Vorige week zondag waren met ca. 30 mensen (volwassenen en kinderen) bij elkaar voor een picknick in de speeltuin bij het Bakken. Prachtig weer, zoveel mensen bij elkaar, een echte verrassing! Eerst was er alle gelegenheid om met elkaar te spelen.

Rond 12.15 uur gingen de kinderen in drie groepen van vijf o.l.v. Amber, Suzanne en Luci uiteen. We zochten eerst met elkaar naar verhalen over dieren in de Bijbel en gingen daarna in de omgeving op zoek naar alles wat met dieren te maken had, bijv. een veer, een eierschaal, een molshoop, een mierennest. De ouders gingen met onze jeugdouderling Rianne in gesprek over kerk en geloof.

Rond 13.00 uur kwamen we weer bij elkaar en werd allerlei eten en drinken op een kleed gelegd. Rianne sprak een gebed uit en daarna kon iedereen nemen wat hij of zij lekker vond. De sfeer was goed, er werd gelachen en serieus gesproken. Dan voel ik God dichtbij. Blij ging iedereen weer naar huis. Met dank aan Rianne voor de organisatie.  
ds. Luci Schermers

## Wereldraad van Kerken

'De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid.' Dit is het thema van de 11e assemblee van de Wereldraad van Kerken, vanaf 31 augustus in Karlsruhe. Wat hunkeren we af en toe naar die verzoening en eenheid, in een tijd van grote vraagstukken, bezorgdheid en verdeeldheid.

Soms mogen we er iets van zien doorbreken: in de sacramenten, in woorden, in het werk van mensen. 'We bidden dat we ons in liefde openen voor U en voor elkaar.'

## Wel en Wee

Max de Gier heeft afgelopen week gehoord dat de tumor in zijn hoofd verwijderd moet worden. Hij zal binnen afzienbare tijd vanuit het EMC een oproep krijgen voor de operatie. Een spannende tijd voor hem en voor het hele gezin! We bidden voor hen om moed en vertrouwen.

De heer en mevrouw W. van der Vaart-Soeters hopen op 6 september hun 60-jarig huwelijk te vieren. Wij feliciteren u beiden van harte en wensen u een heel mooie dag toe en voor de toekomst nog een gelukkige tijd samen.

De heer J. Bremmer hoopt op donderdag 8 september zijn verjaardag te vieren.

Alvast van harte gefeliciteerd, een fijne dag en een goed nieuw levensjaar toegewenst.

Femke van der Laan kreeg aan het begin van dit jaar corona en is nog steeds niet hersteld. Onder begeleiding van de ergotherapeut probeert ze haar leven op te pakken, maar er is nog een hele weg te gaan. Gelukkig is ze hoopvol gestemd. We wensen haar kracht en goede moed.

## Psalmenworkshop bij de tentoonstelling over psalmen

In het kader van de schilderijtentoonstelling van Anneke Kaai wordt er op donderdagmiddag 15 september van 13.30 – 15.00 u. in de kerkzaal door Klaas Rigterink een psalmenworkshop georganiseerd. Elise Kreuk-de Heer zal als organiste haar medewerking verlenen.

Wat kunt u verwachten?

Veel mensen hebben niet veel op met de traditionele, berijmde psalmen. Daarom kunt u kennismaken met zes alternatieve liederen die op psalmen of delen daarvan zijn gebaseerd. Er is gekozen voor zes variaties op psalmen die ook door Anneke Kaai zijn afgebeeld, zodat de insteek van haar en die van de hedendaagse dichters vergeleken kan worden.

Het is een workshop, wat betekent dat die liederen ook gezongen gaan worden!

Laat u verrassen en doe mee! Geef u op via [klaas.rigterink@gmail.com](mailto:klaas.rigterink@gmail.com) of telefoon 522490. Dan kan er gezorgd worden voor voldoende bladmuziek.

## Collecten

Er wordt weer gecollecteerd. Bij de uitgang zullen mandjes staan om uw gift in te doen. Tevens blijft het aanbevolen om geld over te maken. Bij voorbaat bedankt.

### Collectedoelen 21 augustus:

#### 1ste Kerk in Actie Werelddiaconaat ( Myanmar )

Project TLMI - Myanmar

In Myanmar behoren mensen met een handicap vaak tot de allerarmsten. Door hun handicap hebben zij nauwelijks toegang tot zorg, onderwijs en werk. The Leprosy Mission International-Myanmar (TLMI-M), een partnerorganisatie van Kerk in Actie, zet zich in om de toegang tot onderwijs, werk, inkomen en zorg voor mensen met lepra of een lichamelijke handicap te verbeteren.

TLMI-M stimuleert mensen met een lichamelijke handicap om zich te ontwikkelen, zowel geestelijk als lichamelijk. Dit doet zij bijvoorbeeld door vaktrainingen te geven, microkredieten te verstrekken en bedrijven te stimuleren om gehandicapten in dienst te nemen. Daarnaast ondersteunt TLMI-M mensen met een handicap bij integratie of re-integratie in hun gemeenschap. Ook kunnen zowel kinderen als volwassenen bij TLMI-M terecht voor medische zorg, zoals fysiotherapie en logopedie.

Voor 31 euro ontvangt één gehandicapte of de ouders van een gehandicapt kind een klein startkapitaal om een eigen bedrijf te starten.

Uw gift maakt het mogelijk dat mensen met een handicap vaktrainingen kunnen volgen, met behulp van een microkrediet een eigen bedrijf kunnen starten en fysiotherapie krijgen. Uw gift is meer dan welkom in de collecte. Hartelijk dank.

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Myanmar op rek.nr. NL10RABO0333800737

Of scan de QR code voor collecte 1



Vervolg collecten:

## 2de Woord en Daad

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. woord en daad storten op rek.nr. NL10RABO0333800737

Of scan de QR code voor collecte 2



Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd worden bij Arie de Paauw, Johan Vermeerstraat 21 o.v.v. van het collectedoel.

De Diaconie.

## Voedselbank

Het product voor september is koffie.

Er zijn 24 potten/blikken groente ingeleverd, hartelijk dank daarvoor.

Het inzamelpunt blijft de schuur van Arie de Paauw, Joh. Vermeerstraat 21. U kunt naar de achtertuin komen waar nr.21 op de poort staat en zelf het product in de schuur zetten.

## De uitslag van de ZOMERPUZZEL

De oplossing van de zomerpuzzel over broers en zussen in de Bijbel uit de bijlage van Gemeentebrief 126 van 12 augustus jl. is:

1	2	3	4	5	6
G	E <sup>1</sup>	E <sup>2</sup>	F	O	M
7	8	9	10	11	12
E <sup>3</sup>	L	K	A <sup>1</sup>	A <sup>2</sup>	R

Er zijn drie goede oplossingen binnengekomen, zelfs eentje uit Frankrijk.

De jury heeft besloten om de inzenders met een heerlijk ijsje te belonen:

Lizette Voogt, Rianne en Niels de Kwaadsteniet en Marieke Rigterink.

Van harte gefeliciteerd!

## Beste gemeenteleden,

Vanmorgen werden onze Amber en Hugo gedoopt. We vonden het een mooie en fijne dienst.

We willen een ieder bedanken, die aanwezig was tijdens de dienst, maar ook van wie we vooraf al een kaart mochten ontvangen, voor het samen vieren van de doop maar ook voor het uitspreken van mooie, lieve en warme woorden.

Vriendelijke groeten Robert & Ilse

## Hallo meisjes en jongens,

Hebben jullie een fijne vakantie gehad? Ik hoop dat jullie op mooie en fijne dingen kunnen terugkijken. Inmiddels zijn jullie al weer naar een nieuwe klas gegaan, hebben we afscheid genomen van Elian die naar de middelbare school gaat en is de kindernevendienst weer gestart. De leiding zal er alles aan doen om er weer een goed jaar van te maken. Zo gaan binnenkort de voorbereidingen voor het kinderkerstfeest weer beginnen.

Voor het zover is, hebben we nog veel mooie verhalen te vertellen. De komende tijd horen we o.a. hoe Jezus vertelt over een verloren schaap en een kwijtgeraakte munt, over een onrechtvaardige rentmeester die wordt ontslagen, over hoe vaak je iemand moet vergeven. Allemaal verhalen waar we heel veel van kunnen leren.

Op 2 oktober gaat dominee Luci stoppen met werken, omdat ze met pensioen gaat. Jullie willen dan vast wel in de kerk zijn om afscheid van haar te nemen. En dan is er ook gewoon kindernevendienst.

4-sep-22	Doe je mee?	Lucas 14:25-33
11-sep-22	Dat is een feestje waard!	Lucas 15:1-10
18-sep-22	Waar ben je mee bezig?	Lucas 16:1-(8)17
25-sep-22	Zie je hem?	Lucas 16:19-31
2-okt-22	Boom aan de wandel	Lucas 17:1-10
9-okt-22	Wat zeg je dan?	Lucas 17:11-19
16-okt-22	Nog niet bekend.	

Op 23 oktober en 30 oktober is er geen kinderneven- dienst, omdat het dan al weer herfstvakantie is.

De leiding hoopt jullie tot die tijd in de kindernevendienst te zien!

Tot ziens!

Klaas Rigterink

