



Gemeentebrief



6 oktober 2023

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
www.ontmoetingskerkkrimpen.nl

nummer 186

Meditatief

Zoals sommigen van jullie weten ben ik in september op pelgrimstocht gegaan, van Porto naar Santiago de Compostella. Ik mag verheugd vermelden dat de kerk aldaar mij officieel heeft aangemerkt als pelgrim (daarvoor moet je minimaal 100 km lopen en elke dag twee stempels halen), maar nog blijer ben ik met de ervaringen die ik heb opgedaan. Het is werkelijk de mooiste reis die ik ooit heb gemaakt.

En waarom dan? Tja, dat is nog niet zo makkelijk onder woorden te brengen. Op het moment kom ik op het volgende:

Tijdens het wandelen wensen we elkaar een Bom Caminho (of een Buen Camino, afhankelijk van in welk land je loopt), een Goede Weg. En dat was het ook. Ik denk dat het hele leven zo zou moeten zijn als op de camino: je komt elkaar tegen, loopt samen op, praat met elkaar, herkent dat je op dezelfde weg bent, dat je allemaal bagage hebt, ondersteunt elkaar en mag elkaar ook weer loslaten. En wie weet ontmoet je elkaar dan na een tijdje opnieuw.

En de rust, je hebt zo'n ander tempo. Je bent gewoon op pad. Je staat op, pakt je tas in, maakt niet uit of je 10 minuten later bent of niet, en als je klaar bent ga je op pad, lopen. Dat is het enige wat moet, onderweg gaan. En ondertussen kijk je, en luister je, en praat je soms met mensen, en soms met jezelf en met God. En van de mensen die je ontmoet mag je dingen leren, vaak goed, maar soms zie je ook (je eigen) mindere kanten van het leven. En daar mag je dan van leren, en je mag daar mee verder aan de slag. En allicht val je een keertje terug in oud gedrag, krijg je opeens haast. Maar daar kun je je dan weer bewust van worden, en jezelf vergeven en opnieuw beginnen.

Gisteren vroeg iemand waarom de weg zo bijzonder is, zou het zijn omdat mensen hetzelfde doel hebben? Ik vroeg mij toen af of doel wel het juiste woord is. Natuurlijk zijn we allemaal op weg naar Santiago, maar we hebben zeker niet

allemaal hetzelfde doel. Volgens mij is de Goede Weg lopen het doel op zich. En dat kan dus ook in het dagelijks leven, als je niet de camino loopt. Al zou ik, als je het kan, zeker aanraden, misschien zelfs aandringen, om zelf ook de pelgrimstocht te maken. Om ons eraan te herinneren dat we continu op (de goede) weg zijn met Hem die de Weg, de Waarheid en het Leven is.

Bom Caminho!

Anke Poelstra



De bloemen van zondag 8 oktober zijn voor Mw. Hoogendoorn-Knook voor haar verjaardag. Tweede bos is voor Mw. B. Nederlof-Versteeg ook voor haar verjaardag.

Orde van dienst Kerk-, School- en Gezinsdienst 8 oktober 2023

Deze dienst wordt gepresenteerd door Rianne en Niels de Kwaadsteniet. De dienst is door Marianne van der Bas samen met Rianne voorbereid, in samenwerking met Christelijke basisschool 'De Wegwijzer'. Het thema is Bij mij thuis. Meisjes en jongens, Vandaag is de dienst van het begin tot het eind helemaal voor jullie bedoeld. Daarom is er geen kindernevendienst. Op school zijn jullie al met het onderwerp bezig geweest. Jullie ouders en de andere kerkgangers zijn heel benieuwd hoe jullie aan de dienst meewerken. Tot zondag! Er is wel iets verdrietigs gebeurd. Afgelopen week is mevrouw Tieleman overleden. Daarom denken we vanmorgen aan haar, door een minuut stil te zijn, een witte steen met haar naam erop neer te leggen op de herdenkingstafel en een lied te zingen waarvan ze hield. We wensen elkaar een fijne, enthousiaste dienst, waarin we echter ook meeleven met de verdrietige familieleden en vrienden van mevrouw Tieleman.

Vervolg orde van dienst 8 oktober

Inleidend pianospel - Welkom door de ouderling van dienst - Zingen: Opwekking 715 Wat hou ik van uw huis, Heer van de hemelse legers - Bemoediging en groet – presentatie van het thema: Bij mij thuis - Zingen: NLB 275: 1, 2, 3, 4 en 5 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig - Gebed om de nood in de wereld door kinderen van 'De Wegwijzer' - De tien woorden (via beamer) - Zingen: NLB 287: 1, 2 en 5 Rond het licht dat leven doet - Gebed om de opening van de Bijbel - 1e lezing: Joh. 14: 2 (Basisbijbel) door leerling van De Wegwijzer - Zingen: Zet de deur maar open (Elly en Rikkert) - 2e lezing: Lucas 19: 1-10 door leerling(en) van 'De Wegwijzer' - Zingen: Opw. Kids 126 Zacheus is een tollenaar - Preek: Bij mij thuis - Zingen: Weerkl. 462 U bent mijn schuilplaats Heer – Bericht van overlijden – Zingen: NLB 935: 1,2 en 3 - De kinderen van de Wegwijzer komen naar voren en zingen twee liederen met eigen begeleiding: Opw. Kids 214 In uw huis; kinderen zeggen geleerde Bijbeltekst op; Opw. Kids 4 Is je deur nog op slot? - Collecte voor het project van 'De Wegwijzer': Stichting ORA groentezaden. Aandacht voor dit doel d.m.v. een powerpoint presentatie en een mondelinge toelichting door iemand van 'De Wegwijzer' – Zingen: NLB 388 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel - Dankgebed en voorbeden door de kinderen van 'De Wegwijzer' – Zingen: NLB 416: 1,2,3 en 4 Ga met God en Hij zal bij je zijn – Zegen - Zingen: Amen.

Voedselbank

Het product voor augustus is tandpasta

U kunt de producten weer in de kerk inleveren.

Ook de schuur van Arie de Paauw, Joh. Vermeerstraat 21 blijft een inzamelpunt.

Wel en Wee

*Bij de heer Theo de Jong is een kwaadaardig gezwel ontdekt. Dit is goed te behandelen, maar vraagt wel een zwaar traject. We leven mee en bidden om een goede uitkomst van de behandeling.

*Drie jarigen hopen in de komende week hun verjaardag te vieren. Mevrouw B.A. Nederlof-Versteeg op zaterdag 7 oktober, mevrouw M. Polhuijs-van Rijswijk op zondag 8 oktober en de heer J. van der Leeden op dinsdag 10 oktober. Alle jarigen alvast hartelijk gefeliciteerd, een mooie dag en een goed nieuw levensjaar toegewenst.

Beste Gemeenteleden,

Mogelijk heeft u er al over gehoord, vorige week is een Krimpense vader van 4 kinderen bij een tragisch ongeval overleden. De moeder van het gezin staat nu voor een grote financiële uitdaging. Op dit moment met de kosten rondom de uitvaart maar ook in de toekomst met het opvoeden van 4 kinderen.

Wij als diaconie hebben dan ook de vraag gekregen of het mogelijk is een oproep te doen voor dit gezin en raden daarom een donatie van harte bij u aan en vragen u om dit gezin in uw gebed mee te nemen. Wij begrijpen dat er inhoudelijk weinig informatie door ons wordt gegeven maar u mag ons als diaconie erop vertrouwen dat uw donatie goed terecht zal komen.

Wanneer u een donatie wilt doen kan dit door het gewenste bedrag over te maken naar de diaconie op rekeningnummer: NL10RABO0333800737 o.v.v. Kerk in het dorp.

Doet u liever een contante donatie? Dat kan ook, stop uw bijdrage in een envelop met daarop de tekst Kerk in het dorp en lever hem in bij iemand van de diaconie.

Bedankt namens de Diaconie

NAJAARSBEURS Hervormde Kerk

7 oktober 2023, 10u00 – 15u00,
talentenveiling om 14u00

U bent van harte welkom op de Najaarsbeurs aanstaande zaterdag. Er is van alles te beleven! Van een rommelmarkt en boekenmarkt tot een workshop, verkoop van zelfgemaakte artikelen en leuke spellen en lekkernijen, de opbrengst van de Najaarsbeurs is voor de kerk.

Tijdens de talentenveiling, die start om 14u00, kunt u bieden op het volgende:

- Het slijpen van een paar noren;
- Een dagdeel klussen in of buiten het huis;
- Een vaartocht naar De Rotterdamse Haven voor max zes personen, inclusief koffie, lekkers en een frisje, op een zaterdagmiddag of zomeravond;
- Een weekend of midweek genieten in een vakantiewoning in Beekbergen;
- Een diner voor twee personen;
- De psalmborden die voorheen in de kerk hingen;
- Een schilderij.

Workshops hout graveren Tijdens de Najaarsbeurs kunt u een workshop hout graveren volgen. De workshops worden gegeven aan maximaal twee personen tegelijk en kosten € 14,- voor volwassenen en € 10,- voor kinderen (8 – 12 jaar). U graveert een plankje van 10x15 cm, maar u kunt tegen een meerprijs ook op ander hout graveren. De workshops duren 45 minuten en starten op de volgende tijdstippen: 10u00, 10u45, 11u30, 12u30; 13u15. U kunt zich ter plekke aanmelden, maar wilt u zeker zijn van een plaatsje dan kunt u zich vooraf opgeven bij Annette Both, 06-18260535.

Seniorenmiddag in 't Voorhof

Donderdag 12 oktober om 14.00 uur komt mevrouw Heidi Looy uit Reeuwijk vertellen over het reilen en zeilen van de Stichting Natuurlijk Heidi. Deze stichting is opgericht om eilandjes in de Reeuwijkse plassen te beheren en behouden d.m.v. flora- en faunabeheer. Er is tevens een kleine wildproeverij. U bent allen van harte welkom. Heeft u vervoer nodig? Belt u dan uiterlijk 10 oktober naar Wil Swijnenburg tel. (0180) 510463.

Verslag tentweekend

Bij deze gemeentebrief vindt u een uitgebreid verslag van het tentweekend op 9 en 10 september jl.

Collecten

Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw gift in te doen.

Tevens blijft het aanbevolen om geld over te maken. Bij voorbaat bedankt.

Collectedoelen 8 oktober

1ste project basisschool De Wegwijzer

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. De Wegwijzer overmaken op rek.nr. NL10RABO0333800737

Of scan de QR code voor collecte 1



2de Kerk

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. kerk overmaken op rek.nr. NL63RABO033380065
Of scan de QR code voor collecte 2



De Diaconie

Koffie drinken

Beste mensen,

De laatste tijd is er na kerktijd gelukkig vaak koffie zodat we met elkaar gezellig even na kunnen praten over de dienst of over andere zaken.

Hiervoor is veel belangstelling en het wordt zeker ook enorm gewaardeerd door heel veel mensen. Vaak zien we echter dezelfde gezichten in de keuken die ervoor zorgen dat dit gezellige moment er kan zijn. Hoe mooi zou het zijn als iets meer mensen zich op zouden geven om ook eens koffie te maken. Er hangt weer een lijst op het bord bij het buffet.

We hopen dat de lijst heel snel goed gevuld zal zijn zodat we iedere zondag even een bakkie kunnen blijven drinken.

Hartelijke groet, José Lankhaar

God in de klimaatcrisis

Datum: 11 oktober 2023

Aanvangstijd: 20:00

Locatie: Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek

Graag opgeven via Ellen@rway.nl



Gezien het succes van de eerdere avond over *God in de supermarkt*, wordt er ook dit seizoen weer een workshop georganiseerd. De laatste jaren wordt steeds duidelijker welke impact wij hebben op Gods prachtige schepping. Ons afval stroomt door de rivieren en oceanen, de biodiversiteit holt achteruit en de klimaatcrisis wordt steeds meer zichtbaar. We kunnen er niet meer onderuit om anders te gaan leven. Niet alleen voor de dieren en planten of de generaties na ons, maar ook voor de meest kwetsbaren op de wereld die nu al het hards geraakt worden. Wat kan je doen? Welke keuzes maken verschil en heeft het nog wel zin? Hoe voorkom je dat je uitgeblust raakt? En hoe houd je de hoop vast? **God in de klimaatcrisis**: een interactieve workshop over zinvol handelen.

Alfred Slomp neemt ons mee naar de vraag hoe je hoop houdt in een snel veranderende wereld. Welke duurzame keuzes maken nu echt verschil voor het klimaat? En hoe brengen we met elkaar een duurzame beweging op gang?