



Gemeentebrief



27 oktober 2023

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
www.ontmoetingskerkkrimpen.nl

nummer 189

Meditatief

In haar overdenking sprak mevrouw Pieterse afgelopen zondag over het feit dat mensen, binnen en buiten de kerk, zo overtuigd kunnen zijn van iets, dat er geen ruimte meer is voor een ander gezichtspunt. Dit kan zo maar ook voor onszelf gelden. Ons gezichtspunt is de waarheid, het is zwart of wit, goed of fout, eigen of vreemd, we zijn voor of tegen, en we leggen dat anderen op of willen het liefst alleen te maken hebben met gelijkgezinden.

Het deed me denken aan het volgende verhaal:

Er was eens een wijze Oosterse leermeester. Tijdens een ochtendwandeling in de stralende zon, zet hij zijn leerlingen in een kring om een grote dauwdruppel heen. Door de lichtinval van de zon zijn er allerlei verschillende kleuren in zo'n druppel te zien, maar iedere leerling blijkt vanaf zijn plek in de kring maar één kleur te zien, en iedere leerling denkt dat hij het bij het rechte eind heeft. 'De druppel is rood, nee oranje, welnee geel ...' Ze krijgen er bijna ruzie om. De leermeester laat ze vervolgens een plaats doorschuiven. En dan blijkt de druppel niet meer rood, maar oranje, niet meer geel maar groen. Ze schuiven nog een keer door, en nog een keer. En telkens zien ze een andere kleur. De leermeester laat hen zo ervaren dat ieder vanuit zijn gezichtspunt gezien op dat moment gelijk heeft, maar dat de anderen op hun beurt óók gelijk hebben. Hij maakt hun duidelijk dat ze vanaf een andere plek steeds een andere kleur zien en dat die kleuren ook nog eens veranderen als de zon hoger aan de hemel gaat staan.

De moraal: hoe we iets zien, is afhankelijk van de plaats en van de tijd die we in het leven innemen. En het geheel van allerlei dingen kunnen we vaak alleen sámen zien.

In Bijbels perspectief gezegd: om het geheel van Gods Licht en Gods Liefde te zien, hebben we elkaar nodig. Want, weer met woorden van mevrouw Pieterse: alleen in verbondenheid met

elkaar, waarbij we elkaar accepteren en respecteren als mens, als beeld van God, kunnen we de wereld en de mensen dienen en werken aan het rijk van God waar de liefde voorop staat, werken aan het rijk van vrede.

Grote woorden misschien.

Laten we proberen dit, met vallen en opstaan, in onze eigen omgeving met onze eigen mogelijkheden waar te maken.

Bertha Welter

Orde van dienst zondag 29 oktober 2023

Het wordt een feestelijke dienst, geleid door ds. R.P. van der Plicht, predikant van gemeente 'De Stroom' te Moordrecht-Gouderak. Niels de Kwaadsteniet doet namelijk belijdenis en Levi, de zoon van hem en Rianne, wordt gedoopt. Het thema is: 'Weet dat de Vader je kent'. We hopen dat u deze dienst live of digitaal zult meevieren.

Orgelspel - Welkom en mededelingen –
Aanvangslied NLB 216 Dit is een morgen als ooit de eerste - Stil moment - Bemoediging en Groet –
Gebed - Kinderlied ELB 471 Weet je dat de Vader je kent (via beamer) - Moment voor de kinderen, kinderen gaan naar de kindernevendienst - Gebed bij de opening van de Bijbel – Schriftlezing: Psalm 139: 1-16 -Zingen: Psalm 139: 11 en 14.
Gedachten ongeëvenaard – Verkondiging - Meditatief orgelspel -Zingen: Opw. 488 De kracht van uw liefde - Kinderen komen terug van de kindernevendienst -Levi wordt binnengedragen, terwijl via de beamer klinkt: 'Dooop', Sela - Uitleg van Doop en Belijdenis – Belijdenis, Belijdenisvragen, Gebed en Zegen, Overhandigen van de belijdeniskaars – Doop, vullen van het doopvont, Doopgebed, Doopvragen, Rianne leest het lied 'Meer dan een wonder', Kinderen uit de kerk komen naar voren, bediening van de doop, aansteken van de doopkaars aan de Paaskaars, vraag aan de gemeente, aanbieden Kinderbijbel en Belijdenisgeschenk, Zingen: Ik wens jou, Trinity (via beamer) – Gebeden – Slotlied: NLB 416 Ga met God en Hij zal met je zijn – Zegen.



De bloemen van zondag 29 oktober zijn voor de heer C.J. Hesse voor zijn verjaardag.

Wel en Wee

Woensdag 1 november hopen de heer W. van der Vaart en mevrouw B.A. Schepers – de Groot jarig te zijn. Beiden alvast van harte gefeliciteerd, een fijne dag en een goed nieuw levensjaar gewenst.

Er is deze week alleen 'wel' te melden. (Vorige week was dat er overigens ook. Per abuis zijn de verjaardagen van mevrouw Hordijk en de heer Hesse toen niet genoemd.)

Dat wil uiteraard niet zeggen dat er nu geen 'wee' is. Voor diegenen die hoe dan ook 'wee' ervaren: sterkte en goede moed.

En iedereen Geloof, Hoop en Liefde gewenst.



Voedselbank

Het product voor november is spaghetti/pasta

U kunt de producten weer in de kerk inleveren.

Ook de schuur van Arie de Paauw, Joh. Vermeerstraat 21 blijft een inzamelpunt.

Zing mee met de cantorij!

Zondag 29 oktober om 9.00 u. start een serie van vijf repetities van liederen die op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gezongen zullen worden. Ieder die graag zingt, is van harte welkom om mee te zingen. Meer info: Klaas Rigterink tel. 522490

Collecten

Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw gift in te doen.

Tevens blijft het aanbevolen om geld over te maken. Bij voorbaat bedankt.

Collectedoelen 29 oktober

1ste SamenWijzer

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. SamenWijzer overmaken op rekeningnummer NL63 RABO 0333 8006 56
Of scan de QR code voor collecte 1



2de Diaconie,

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. diaconie overmaken op rekeningnummer NL10 RABO 0333 8007 37
Of scan de QR code voor collecte 2



De Diaconie



Hallo allemaal,

Vind je het ook lastig wat je moet doen met Halloween? Kom dan naar het Herfstfeest. We willen gezellig spelletjes met elkaar gaan doen... Maar vooral niet griezelen! Neem zo veel mogelijk vrienden en vriendinnen mee.... IEDEREEN IS WELKOM!!!!

Het herfstfeest is zaterdag 28 oktober van 18.30 tot 20.00 uur en wordt gehouden in het Voorhof (Dorpsstraat 1).

We kunnen nog wel wat hulp gebruiken om bij een spel te staan, of te helpen met opbouwen of opruimen. Meldt u dan aan bij Nienke Klapwijk 06-17403241.

We hopen jullie allemaal te zien!
Groetjes Real Life

Fruitactie



Zoals vorige week ook al te lezen

was, is het sinds een aantal jaren een goede gewoonte geworden dat er in het najaar rond Dankdag voor Gewas en Arbeid fruitbakjes gemaakt en rond gebracht worden; onder het motto 'door gemeenteleden voor gemeenteleden'.

Met elkaar zamelen we fruit in, daarvan worden fruitbakjes samengesteld en deze worden bezorgd bij een aantal (o.a. 80+) gemeenteleden. Wat dit jaar anders wordt: het bezorgen van de bakjes wordt niet meer alleen door de senioren-contactmedewerkers en ondergetekende gedaan. We dachten dat het mooi zou zijn als zoveel mogelijk gemeenteleden een bakje gaan bezorgen, en dit dan niet alleen afgeven, maar het zo mogelijk combineren met een bezoekje.

Iedereen die hier voor openstaat, krijgt na de dankdienst op woensdagavond 1 november een envelop met naam, adres en telefoonnummer, én een fruitbakje, en brengt dat, bij voorkeur 2 november, naar de betreffende persoon/personen. Degenen die dan niet in de kerk zijn, en graag willen meewerken, kunnen donderdagochtend 2 november van 10.00 uur tot 11.00 uur een bakje afhalen in de kerk of (vooraf) contact opnemen met ondergetekende.

Om de bakjes te kunnen maken, vragen we nog een keer ter herinnering of u en jullie net als voorgaande jaren fruit willen brengen. Dat kan dinsdagmiddag 31 oktober van 14.30 tot 15.30 uur en diezelfde dag 's avonds van 19.00 tot 20.00 uur. En woensdagochtend 1 november van 9.30 tot 10.30 uur, steeds bij de hoofdingang van de kerk.

Om een gevarieerd bakje te kunnen samenstellen zou het fijn zijn als we verschillende soorten fruit krijgen. Te denken valt aan appel, peer, mandarijn, kiwi, druiven en sinaasappel. Liever geen bananen. Die zijn kwetsbaar, kleuren snel bruin en worden beurs. Daarom worden die door ons op het laatste moment gekocht. Woensdag 1 november worden de fruitbakjes gevuld.

's Avonds staan ze tijdens de Dankdienst in de kerk.

We hopen op een mooie actie.

Bertha Welter, 06-12544330

Complex

Uit het Fonteinnieuws van vorige week van de Fonteinkerk in Krimpen a/d IJssel is het volgende stuk, met toestemming van ds. Van der Giessen, overgenomen:

In deze dagen worden we uitvoerig geconfronteerd met beelden, verhalen, duidingen, meningen, etc., etc. over het drama in Israël en Gaza. Ook van de kerk(en) wordt door menigeen verwacht daaraan mee te doen en een kerk, die zwijgt, kan laf zijn, ook al wordt dat de kerk verweten in haar spreken. We hebben hier te maken met een extreem complex probleem, dat bovenmenselijke eisen stelt om te zien welke weg gegaan moet worden door alle partijen, in en buiten Israël en de Palestijnse gebieden. Bij zulke bovenmenselijke proporties zou juist de kerk de eerste moeten zijn, die vooropgaat om boven ons mensen uit te stijgen en tot God te gaan in gebed. In de bundel Hemelhoog staat een Gebed voor Israël (262).

Laten we dat vooral bidden om Gods ontferming.

*En nog altijd brengt de strijd
dat men aan twee zijden lijdt.
Heer, hoe lang nog duurt dit voort?
Kom, vervul uw hoopvol woord.*

*God van toekomst en verleden,
sterk uw volk met hoop en kracht:
geef wijsheid, schenk het vrede
in het land waar U hen bracht.*

Ds. Machiel van der Giessen

Hallo allemaal,

Vrijdagavond 17 november is het weer zover, een gezellige filmavond!

Het bijzondere is dat deze avond twee film te zien zijn, zowel voor kinderen als de volwassenen.

Voor de kinderen is dat de film 'Corgi'. Een film met veel humor waarin een koninklijke hond uit het paleis wordt gejaagd en een heel nieuw leven buiten het paleis ontdekt. Dus lijkt dit je een leuke film, kom en neem gerust een vriend of vriendin mee.

Voor de volwassenen is de film 'Pay it forward' te zien. Het verhaal gaat over een jongen die de wereld wil veranderen voor zijn schoolopdracht. Dit doet hij op een mooie manier en door middel van het helpen van mensen. Het is een aangrijpend, boeiend en ontroerend verhaal.

Natuurlijk wordt gezorgd voor drinken en iets lekkers.

De inloop is voor beide doelgroepen om 19.15 en om 19.30 starten de films.

We zien jullie graag komen, tot 17 november!

Groeten V&T commissie

