



Gemeentebrief



3 november 2023

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
www.ontmoetingskerkkrimpen.nl

nummer 190

Meditatief

Wat is het toch fijn als je in een drukke stad even een kerk kunt binnenlopen en heel even rust kunt vinden (Alie van Krieken)

*De grote deur stond open
en ik ben even binnengelopen,
glas in lood, beelden, rijen stoelen,
even het houtsnijwerk bevoelen.*

*Mensen kijken, lopen, praten,
en ik word met rust gelaten.
En als ik kijk naar de kaarsjes die branden,
vouw ik als vanzelf mijn handen.*

*Het geroezemoes verstomt in mijn oren
als ik U mijn gebed doe horen.
Ik bid intens, haast onbewust
mijn ziel zoekt zo naar rust.*

*Ach Heer, zie toch, hoor toch,
wat doet die onrust in mij nog?
Onrust brengen in gebed, maakt mij vrij
langzaam verdwijnt de onrust uit mij.*

*Het kaarsje blijft in de kerk branden,
maar zit ik weer met gevouwen handen,
en vertel U wat mij verwacht
dan woont het licht in mijn hart.*



De bloemen van zondag 5 november zijn voor mevr. Schepers- de Groot voor haar verjaardag. Tweede bos is voor de heer W. v.d.Vaart, ook voor zijn verjaardag.

Orde van dienst zondag 5 november

Op de preekstoel staat vanmorgen ds. A.D. Noordam uit Dordrecht. Het thema van de verkondiging is Hoopvol leven. Medewerking wordt verleend door het Community Gospel Choir uit Rotterdam. We wensen elkaar een bemoedigende dienst toe.

Orgelspel - Koor zingt voor de dienst: Arise en Glorious King- Woord van welkom
VOORBEREIDING Aanvangslied: Word stil nu de Ene tot ons komt (melodie: Opw 464) - Moment van stilte - Bemoediging en Groet - Zingen: Klein Gloria - Gebed voor de nood van mens en wereld - Koor zingt: Jesus, You're my place/ Wonderful grace. DIENST VAN DE SCHRIFT - Gebed om inspiratie - Kinderblokje / zingen: Wij gaan voor even uit elkaar / kinderen naar de nevendienst - Lezen Spreuken 9: 1-13 - Lezen Mattheus 25: 1-13 - Zingen: NLB 751:1,3,4 en 5 De Heer verschijnt te middernacht - Uitleg en verkondiging (thema: hoopvol leven) - Koor zingt Is He worthy? / Total Praise. GEBEDEN EN GAVEN Gebeden (afgesloten met het 'Onze Vader) – Aandacht voor inzameling gaven – Zingen: NLB 425 Vervuld van uw zegen (God roept de mens op weg te gaan) - Uitzending en zegen - Koor zingt na de zegen A Clare Benediction.

Wel en wee

*Onze scriba Nicolien Kortenoeven, heeft sinds een kleine week veel pijn in haar rechterschouder en –arm. Afgelopen woensdag is er een beginnende nekhernia geconstateerd. Zij moet zes weken absolute rust houden. Wij wensen haar geduld, moed en veel sterkte toe.

*In de komende week op donderdag 9 november hoopt mw. N. van der Schans-de Hon haar verjaardag te vieren. Alvast van harte gefeliciteerd, een fijne dag en een goed nieuw levensjaar gewenst.

Huwelijk Tanya en Ben

Op vrijdag 10 november zullen Tanya van der Meulen en Ben Haspels elkaar het ja-woord geven bij ons in de kerk. Om 15.00 uur is de kerkelijke inzegening. Dominee L.M. Schermers zal voorgaan in deze dienst.

U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Na afloop van de dienst is de mogelijkheid om het bruidspaar te feliciteren.

Voedselbank

Het product voor november is spaghetti/pasta

U kunt de producten in de kerk inleveren.

Ook de schuur van Arie de Paauw, Joh. Vermeerstraat 21 blijft een inzamelpunt.

Herinnering Schoenendoos actie

In deze spannende tijd zijn kinderen in noodsituaties en armoede extra kwetsbaar. Daarom organiseren de Hervormde kerk en de Ontmoetingskerk van Krimpen aan de Lek de Schoenendoosactie. Via de actie krijgen kinderen ver weg een schoenendoos vol bruikbare spullen. Tijdens de Schoenendoosactie versieren de kinderen en volwassenen een schoenendoos en vullen die met spulletjes die ze zelf gekocht of verzameld hebben: schoolspullen, verzorgingsartikelen, speelgoed en een knuffel. De dozen worden uitgedeeld in landen waar kinderen het moeilijk hebben. Hoop en toekomst Vorig jaar gingen er meer dan 45.000 dozen naar onder meer Sierra Leone, Roemenië, Lesbos en Togo. De jongens en meisjes in deze landen nemen de mooi versierde schoenendozen stralend in ontvangst. Jongeren in arme landen kunnen vaak niet naar school als ze zelf geen schoolspullen hebben. Door de doos vol spullen krijgen ze perspectief en voelen ze zich gezien. De actie is een mooie manier om thema's zoals eerlijk delen, duurzaamheid en naastenliefde bespreekbaar te maken met je (klein)kind. Op zaterdag 11 november 2023 kunnen tussen 9 en 11 uur de versierde schoenendozen ingeleverd worden in de Ontmoetingskerk aan de Hoofdstraat 90 te Krimpen aan de Lek.

Nadere informatie vindt u op www.schoenendoosactie.nl

Collecten

Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw gift in te doen.

Tevens blijft het aanbevolen om geld over te maken. Bij voorbaat bedankt.

Collectedoelen 5 november

1ste Kerk

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Kerk overmaken op rekeningnummer NL63 RABO 0333 8006 56
Of scan de QR code voor collecte 1



2de Diaconie

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. diaconie overmaken op rekeningnummer NL10 RABO 0333 8007 37
Of scan de QR code voor collecte 2



Lichtjesavond

voor iedereen die wil.

Graag willen we op vrijdagavond 24 november de kerk openstellen van 16.00 – 20.00 uur. Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor iemand die je mist. Er is een gedicht om te lezen, er is zachte muziek, een moment om rust te vinden in de kerkzaal. En als je even wilt praten is daarvoor gelegenheid in de Ontmoetingsruimte. Iedereen is welkom, kerkganger of niet. Dus mocht u iemand weten die dit initiatief kan waarderen, geef het door!

Seniorenmiddag in 't Voorhof

Donderdag 9 november om 14.00 uur komt de heer Aad van den Hoeven uit Rotterdam vertellen over het leven en werk van Albert Schweitzer. Die was arts, theoloog, filosoof, schrijver en musicus. Van zijn muziek krijgen we ook nog wat te horen. U bent allen van harte welkom. Voor vervoer kunt u tot uiterlijk 7 november bellen naar Riet de Ridder telefoon: (0180)512357

Hallo allemaal,

Vrijdagavond 17 november is het weer zover, een gezellige filmavond!

Het bijzondere is dat deze avond twee films te zien zijn, zowel voor kinderen als volwassenen.

Voor de kinderen is dat de film 'Corgi'. Een film met veel humor waarin een koninklijke hond uit het paleis wordt gejaagd en een heel nieuw leven buiten het paleis ontdekt. Dus lijkt dit je een leuke film, kom en neem gerust een vriend of vriendin mee.

Voor de volwassenen is de film 'Pay forward' te zien. Het verhaal gaat over een jongen die de wereld wil veranderen voor zijn schoolopdracht.

Dit doet hij op een mooie manier en door middel van het helpen van mensen. Het is een aangrijpend, boeiend en ontroerend verhaal.

Natuurlijk wordt gezorgd voor drinken en iets lekkers.

De inloop is voor beide doelgroepen om 19.15 uur en om 19.30 uur starten de films.

We zien jullie graag komen op 17 november!

Groeten V&T commissie

