



Gemeentebrief



28 december 2024

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
www.ontmoetingskerkkrimpen.nl

nummer 250

Meditatief:

Het jaar loopt bijna ten einde en kijken we terug wat is geweest. Ook mogen we weer vooruit kijken en zijn benieuwd wat het nieuwe jaar ons weer zal brengen.
Onderstaand gedicht brengt het ook onder woorden.

Dit jaar verdwijnt weer in het verleden,
de dagen gingen snel voorbij.
Sommigen mochten we met vreugde beleven,
met andere dagen waren we niet zo blij.

Ons leven kunnen we met geen dag verlengen,
elk ogenblik of uur is heel uniek,
net als ieder mens die ons pad kruiste
en een stempel in ons leven achterliet.

Zo heeft dit jaar ons veel gegeven
of juist ontnomen, een intens groot verdriet.
Maar Iemand is ons altijd bijgebleven,
Jezus, een Vriend die ons geen dag verliet.

Aan Zijn Hand gaan we moedig voorwaarts
het hoofd geheven, met open vizier.
Liefde ontvangen en Liefde geven
in die ene zekerheid, God is hier!

Voor een ieder wens ik alle goeds voor 2025!
Christina de Ruiter.

Wel en wee

Donderdag 2 januari hoop de heer D.B.
Eikelenboom zijn verjaardag te vieren. Alvast van
harte gefeliciteerd en een mooie dag en goed
nieuw levensjaar toegewenst.

Orde van dienst 29 december 2024

Op deze laatste zondag van 2024 is ds. L.J.
Scholten uit Gouda onze voorganger. Hoe de
oude Simeon op het kind Jezus reageerde, komt
in deze dienst aan de orde. We wensen elkaar
een goede dienst.

Welkom en mededelingen – Zingen: Psalm 138:
1, 3 en 4 U loof ik, Heer, met hart en ziel -
Bemoediging en Groet – Zingen: NLB 272: 1, 2, 3
en 4 Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here
– Kyriegebed - Loflied: NLB 305: 1, 2 en 3 Alle
eer en alle glorie -

Schriftlezing: Lucas 2: 22-40 - Zingen: NLB 159a
Nu is het woord gezegd - Verkondiging: "Mijn
ogen hebben uw heil gezien" – Meditatief
orgelspel - Zingen: NLB 489: 1 en 2 Komt ons in
diepe nacht ter ore – Gebeden - Aandacht voor
de collecten – Zingen: NLB 657: 1, 2, 3 en 4
Zolang wij ademhalen - Zegen met een
gezamenlijk gezongen Amen.



Bloemen

De bloemen van zondag 29 december zijn
voor mevr. Broekhuizen - Snoei
voor haar verjaardag.
De bloemen van oudjaarsavond
/nieuwjaarsmorgen zijn voor onze
dominee.

Filmavond vrijdag 10 januari

De filmavond met een goed verhaal komt er weer aan, dit keer in huiselijke sfeer. Op vrijdag 10 januari zijn we vanaf 19.15 uur welkom bij Martine van Leerdam. Daar zullen om 19.30 uur 2 films starten. Iedereen mag natuurlijk zelf kiezen welke film het meest aanspreekt.



Seven Pounds (12+) Ben Thomas wil de fouten die hij in zijn leven heeft gemaakt compenseren en besluit zeven onbekende mensen een helpende hand te reiken om zo hun leven drastisch te veranderen. Een van hen is Emily Posa, een aantrekkelijke en levenslustige vrouw die kampt met een hartkwaal en een belastingschuld. Terwijl Ben haar helpt met grote en kleine klusjes ontdooid zijn eigen kille hart. Hun ontluikende liefde maakte echter geen onderdeel uit van zijn grote plan.

SEVEN POUNDS



The Lion King 2 (alle leeftijden) Deze film gaat verder waar deel 1 is gebleven. Kiara, Simba's dochter, gaat op zoek naar avontuur. Timon en Pumbaa kunnen haar niet altijd beschermen. Vooral niet wanneer ze Kovu ontmoet, een welpje dat wordt klaargestoomd om Scars troep te leiden. Kiara en Kovu ontdekken dat het misschien wel hun taak is om de troepen te herenigen en voor vrede in de Troepenstreken te zorgen.



Aanmelden Om een beetje te kunnen inschatten hoeveel stoelen er klaargezet moeten worden, is het fijn als iedereen zich even aanmeldt. Dit kan via onderstaande link of met de inschrijffijst die bij het koffieluik komt te hangen.

<https://forms.gle/iBuB4c9yLQQmpxsY8>

Open kerk

In 2025 willen we de kerk weer met enige regelmaat, voorlopig maandelijks, openstellen op een doordeweekse dag. We hebben gekozen voor de woensdagochtend. De eerste keer is gepland op 15 januari a.s.

Tijdens die open kerk is er gelegenheid een kop koffie of thee te drinken, elkaar te ontmoeten, even stil te worden in de kerkzaal, een kaarsje te branden en ds. Gertjan Robbemond te spreken.

Door dit in breder verband kenbaar te maken, hopen we ook een open kerk te worden voor niet-gemeenteleden. Open kerk voor het dorp dus.

Om dit te realiseren zijn we op zoek naar vrijwilligers die, per toerbeurt, alles klaarzetten, de bezoekers welkom heten, koffie en thee schenken en de kerk weer afsluiten.

Jij kunt je/u kunt zich hiervoor aanmelden bij ondergetekende.

Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet,

Bertha Welter

Voedselbank

Het product voor december is aardappelpuree. U kunt de producten in de kerk inleveren.



40 jaar Kerkelijk bureau

In de dienst van 22 december is een extra bos bloemen uitgereikt aan Rob van Westen. We kennen hem als de geluidsman van de Ontmoetingskerk, maar daarnaast doet hij ook veel andere dingen. Zo doet hij inmiddels al 40 jaar de ledenadministratie voor het kerkelijk bureau. We willen hem hiervoor heel hartelijk bedanken en we hopen dat hij dit nog lang met plezier mag blijven doen.



Kerstpost 2024

De afgelopen weken kon u via de kerk uw kerstkaarten laten versturen.

Er zijn 273 kaarten in een ruime regio zelf bezorgd, PostNL heeft er 233 voor zijn rekening genomen en naar het buitenland zijn er vijf verstuurd.

De totale opbrengst voor de kerk zou € 330,75 zijn, maar door wat afrondingen is het € 337,40 geworden. Dit bedrag is inmiddels overgemaakt naar de kerk.

Al met al een mooi resultaat. Alle inleveraars hartelijk bedankt! Ook volgend jaar krijgt deze actie zeker een vervolg.

Ik wens iedereen een gezond en voorspoedig 2025.



Ron Welter

Alpha-cursus

Elders in deze zondagsbrief lees je meer over de Alpha-cursus die op 6 januari begint. We hebben erg veel zin om van start te gaan, maar kunnen nog wel wat extra hulp gebruiken. Met name voor het (bege)leiden van de gesprekken in de kleinere groepen. We zoeken hiervoor bij voorkeur een stel (wat) jongere gemeenteleden (m/v). Ook als je niet altijd aanwezig zou kunnen zijn, maar bijvoorbeeld wel de helft van het aantal keren is dat zeker een optie! Meehelpen is niet alleen een taak maar ook ontzettend leuk om te doen en heel opbouwend voor je eigen geloof. Begin het jaar goed en meld je aan bij ds. Bas Bakelaar,

E: predikant@kerkaandelek.nl

T: (0180) 840148, M: 06 156 28 900.

Oppas gezocht

Hoe mooi is het om te zien dat we weer een beetje gaan groeien van onderaf nu er een aantal baby's/dreumesen in de gemeente zijn. Nu de jongste gemeenteleden wat groter beginnen te worden en makkelijker mee kunnen naar de kerk, willen we kijken of we kunnen zorgen dat er wekelijks iemand in de kerk is die zou willen oppassen als dat nodig is. Voorlopig willen we starten met 1 iemand per week waardoor je eens in de 2/3 maanden aan de beurt zou zijn. Mochten we van tevoren weten dat er meer kinderen zullen zijn, kunnen we zorgen voor extra oppas.



Wie wil ons helpen om ook de jongste kinderen en hun ouders bij de kerk te betrekken?

Met vriendelijke groet, namens de ouders van de jongste leden,
Rianne de Kwaadsteniet (06-81141024)

Alpha-cursus

Goede voornemens? Start het nieuwe jaar met het volgen van de Alpha-cursus!

Wat? Al eerder heb je kunnen lezen over de plannen voor een nieuwe Alpha-cursus. Dat is een laagdrempelige en heel gezellige manier om kennis te maken met het christelijk geloof, bedoeld voor degenen die er niet mee opgevoed zijn en er meer van willen weten, en ook voor hen die een 'opfrisbeurt' goed kunnen gebruiken. De cursus bestaat uit tien avonden en een weekend, die beginnen met een gezamenlijke maaltijd.

Waar? In Krimpen aan de Lek zal de cursus worden gegeven, in 't Voorhof, Dorpsstraat 1, 2931 AD Krimpen aan de Lek. Dat is het gebouw bij de veerpont dat aan de hervormde kerk vastzit, met de ingang aan de kant van de dijk.

Wanneer? De cursussen zullen op tien op elkaar volgende maandagavonden worden gegeven. We gaan van start met een introductieavond over het thema 'Is er meer?'. Iedereen is daar van harte welkom, ook als je nog niet weet of je de cursus wilt gaan volgen. Neem gerust ook anderen mee! Deze avond zal worden gehouden op maandag 6 januari. We beginnen om 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur. En: niet onbelangrijk: de cursus is helemaal gratis!

Hierbij ook de datums waarop de cursus gegeven zal worden:

- 6 januari (introductieavond zonder maaltijd), aanvang: 20.00 uur, inloop: 19.45 uur.

- overige cursusavonden (maaltijd om 18.30 uur, inloop vanaf 18.15 uur): 13 januari, 20 januari, 27 januari, 3 februari, 10 februari, 3 maart, 10 maart, 17 maart, 24 maart, 31 maart, 7 april (= afsluitingsavond)

- weekend: programma met drie dagdelen: vrijdag 14 februari avond, zaterdag 15 februari ochtend en middag.

Hoe opgeven? Laat deze mooie kans niet liggen en geef je op via het volgende e-mailadres: alpha@kerkaandelek.nl Heb je nog vragen, stuur dan ook gerust een mailtje of bel met Bas Bakelaar, T: 0180 840 148 of M: 06 156 289 00. Meer info Kijk op www.kerkaandelek.nl voor actuele informatie over de Alpha-cursus, die gezamenlijk gegeven wordt door de Leven in het Woord-gemeente, de Ontmoetingskerk en de Kerk aan de Lek.

Collecten

Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw gift in te doen.

Tevens blijft het aanbevolen om geld over te maken. Bij voorbaat bedankt.

Collectedoelen 29 december

1ste Kerk

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Kerk overmaken op rek.nr. NL63 RABO 0333 8006 56

Of scan de QR code voor collecte 1



2de Diaconie

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Diaconie overmaken op rek.nr. NL63 RABO 0333 8007 37

Of scan de QR code voor collecte 2



Collectedoelen 31 december

1ste Kerk

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Kerk overmaken op rek.nr. NL63 RABO 0333 8006 56

Of scan de QR code voor collecte 1



2de Diaconie

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Diaconie overmaken op rek.nr. NL63 RABO 0333 8007 37

Of scan de QR code voor collecte 2

Collectedoel 1 januari

Kerk

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Kerk overmaken op rek.nr. NL63 RABO 0333 8006 56

Of scan de QR code voor collecte 1



De diaconie