



## Meditatief:

### Psalm 150

Op het oecumenisch leesrooster staat zondag als een van de Bijbelteksten psalm 150. Omdat ik graag zing en naar muziek luister, is dit voor mij een prachtige psalm, die mooi wordt beschreven op zingenuitdebron.nl

Als je een concert bijwoont waarbij een orkest, koor, band of organist optreden, is het laatste nummer van het optreden meestal het hoogtepunt. Alle registers gaan open, de koor-/bandleden geven alles wat ze in huis hebben en het orkest laat zijn maximale volume horen. Ik geniet ook altijd van het orgelspel na de dienst. Als de laatste noot geklonken heeft, komt er een diepe zucht uit vele harten op. Wat was dat mooi en indrukwekkend! Je bent er stil van. Zoiets wil Psalm 150 ook bij ons oproepen. In dit prachtige loflied gaan alle registers open.

Psalm 150 begint en eindigt met de oproep om de Heere te prijzen ('halleluja!'). Vervolgens wordt alles wat adem heeft opgeroepen om God te loven. Aangegeven wordt waar God is en waarom Hij geloofd moet worden. Daarbij mogen muziekinstrumenten niet ontbreken. Er worden maar liefst zeven muziekinstrumenten opgesomd. Vrolijk dansend en zingend mag de Heere worden grootgemaakt. Dat krijg je ervan als je Hem echt kent en in je leven ontmoet en als je oog krijgt voor Zijn machtige daden in de geschiedenis. Dat werkt zo aanstekelijk dat je er niet van kunt zwijgen. Je wilt dat heel de wereld gaat meedoen om die machtige God te loven en te prijzen. Zijn wij ook weleens helemaal vol van de goedheid van God en van wat Hij heeft gedaan, ook in ons leven? Of vinden we Psalm 150 maar een overdreven lied? Waarschijnlijk hebben we dan nog nooit echt met God te maken gehad. Als Hij werkelijk in je leven opduikt, en je Hem in Jezus Christus leert kennen, gaan je hart en mond open en prijs je Zijn grote Naam. Daar werden we toch voor geschapen in het paradijs? Zeker te weten! (Marie-José de Gier)

### Psalm 150 (oude berijming)

1. Looft God, looft zijn Naam alom;  
Looft Hem in Zijn heiligdom;  
Looft des HEEREN grote macht,  
In den hemel Zijner kracht;  
Looft Hem, om Zijn mogendheden,  
Looft Hem, naar zo menig blijk  
Van Zijn heerlijk koninkrijk,  
Voor Zijn troon en hier beneden.

2. Looft God, *met bazuingeklank*;  
Geeft Hem *eer*, *bewijst Hem dank*;  
Looft Hem, *met de harp en luit*;  
Looft Hem, *met de trom en fluit*;  
Looft Hem, *op uw blijde snaren*;  
Laat zich *'t orgel overal*  
Bij het *juichend vreugdgeschal*,  
Tot des *HEEREN glorie*, paren.

3. Looft God *naar Zijn hoog bevel*,  
Met het *klinkend cimbelspel*,  
Looft Hem, *op het schel metaal*  
Van de *vrolijke cimbaal*;  
Looft den *HEER'*, *elk moet Hem eren*;  
Al wat *geest en adem heeft*,  
Looft den *HEER'*, *die eeuwig leeft*,  
Looft *verheugd den HEER' der heren*.

## Orde van dienst zondag 31 mei 2026

In deze dienst verwelkomen we mevrouw drs. M. Pieterse uit Nieuwerkerk aan den IJssel als onze voorganger. We wensen elkaar een goede dienst

Welkom/mededelingen – Voorbereiding -  
Intochtslied: NLB 212:1, 2 en 3 Laten wij zingend deze dag beginnen - Stil gebed - Bemoediging en drempelgebed - Zingen NLB 212:4 en 5 Bron van het goede, die ons zo behoevde - Kyriegebed -NLB 863 Nu laat ons God de Here - Dienst van het woord - Gebed voor de opening van de Schrift – Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar; kinderen gaan naar nevendienst - Eerste Schriftlezing: Genesis 45: 1 t/m 15 – Zingen NLB 993: 1, 2, 5, 6 en 7 Samen op de aarde - Tweede Schriftlezing: Matteüs 18:21-35 – zingen: NLB 537 Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft – Verkondiging - Lied 860 Gij die ons hebt geschapen (via de beamer) - Gebeden en gaven - Dankgebed/ voorbeden; stilgebed; Het Onze Vader; voorbeden worden beantwoord met het zingen van NLB 368g Adem van God, vernieuw ons bestaan.- Beamerpresentatie en Inzameling van de gaven - De kinderen komen terug uit crèche en nevendienst - Slotzang NLB 425 Vervuld van uw zegen - Zending en Zegen



### Bloemen

De bloemen van zondag 31 mei zijn voor de heer W. van der Vaart, ter bemoediging en groet van de gemeente.

Tweede bos is voor de heer en mevr. Nico en Bep Demper nog voor hun 50-jarig huwelijk.

De bloemen van Pinksteren zijn naar Lenie Landman gegaan.

### SamenWijzer, wijziging in perioden en inleveren kopij

nummer 41.8, periode 19 juli t/m 30 augustus,  
inleveren kopij 12 juli;

nummer 42.1, periode 30 augustus t/m 25 oktober,  
inleveren kopij 23 augustus.

### NACHT VAN GEBED VOOR DE VERVOLGDE KERK 5 – 6 JUNI 2026

De kracht van 's nachts bidden: Vervolgde christenen hebben het vooral 's nachts moeilijk. Velen liggen wakker of durven niet te slapen omdat ze last hebben van afschuwelijke nachtmerries of diepe angsten.

Nacht van Gebed: op honderden plekken staan christenen stil bij het lijden én het geloof van hun broers en zussen in landen als Jemen, Noord-Korea, Nigeria, Bangladesh en Mexico.

In de nacht van D.V. vrijdag 5 juni op zaterdag 6 juni 2025 is de Nacht van Gebed. Overal in Nederland, België en andere landen komen mensen samen om te bidden. U bent van harte uitgenodigd om, hardop of in stilte, mee te bidden. In Krimpen wordt de Nacht van Gebed gehouden in de Rehobothkerk, Landerijen 1, Krimpen aan den IJssel van 22 uur – 06 uur.

Om 04.30 uur willen we een gebedswandeling maken (en zien we hopelijk de zon opkomen). U bent welkom voor een gedeelte van de nacht, of de hele nacht. Voor vragen kunt u contact opnemen met Martin Riemens (riemens72@gmail.com / 06-11599359).

## Collectedoelen 31 mei

### 1ste Jeugdwerk in Krimpen aan de Lek

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL10 RABO 0333 8007 37 t.n.v. Diaconie Ontmoetingskerk o.v.v. Jeugdwerk Krimpen aan de Lek of scan onderstaande QR-code:



### 2de Kerk

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL63 RABO 0333 8006 56 t.n.v. Ontmoetingskerk o.v.v. Collecte Kerk of scan onderstaande QR-code:



Beide collectes zijn van harte aanbevolen namens de Diaconie.

### Voedselbank + Weggeefkast

Het product voor mei is pindakaas. U kunt de producten in de kerk inleveren.

In de krat voor de weggeefkast kunt u iedere zondag voor of direct na de dienst alle soorten verse groenten inleveren.

### Bedankje

Beste mensen,  
Door Adrie en Hans Broekhuizen, die onlangs verhuisden naar Heteren, is mij gevraagd om een ieder, namens hen, hartelijk te bedanken voor de goede woorden en de vele kaarten bij hun afscheid van onze kerk!

Jan van der Leeden