

Gemeentebrief



24 december 2020

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
www.ontmoetingskerkkrimpen.nl

nummer 41



Meditatief

Kerstfeest 2020. Zo anders dan anders wat betreft het vieren, zowel thuis als in de kerk. Maar niet anders wat betreft de boodschap: "Een kind is ons geboren ..."
Toen in kleine kring, zonder ophef. Nu, duizenden jaren later, óók in het klein. Anders dan we gewend zijn. Maar dat ene Kind maakt nog steeds het verschil. Zoals meer dingen het verschil kunnen maken, verwoord in onderstaande tekst van Jacqueline Roelofs – van der Linden. Gezegende dagen gewenst.

Eén ster maakt de lucht minder dreigend,
één kaars maakt de nacht minder zwart,
één hand maakt de weg minder eenzaam,
één stem maakt de dag minder stil,
één vonk kan een begin van nieuw vuur zijn,
één noot het begin van een lied,
één kind het begin van een toekomst.

De komende kerkdiensten

In deze corona-kersttijd kunt u vier verschillende diensten mee vieren. Met in elke dienst iets speciaals. Wat heeft de Kerstcommissie veel werk gedaan om dit allemaal mogelijk te maken. Nu al dank daarvoor!
De diensten hebben allemaal hun eigen sfeer. Kerstavond is laagdrempelig met toneel en film van de kerstwandeling, terwijl de dienst op eerste kerstdag een meer verstillend karakter heeft door liedkeuze en door harpspel. De dienst op tweede kerstdag heeft verrassende elementen in zich en de band brengt een eigen dynamiek met zich mee. Op 27 december sluiten we op een rustige wijze de vier diensten af met zang en piano.

Zo vieren we dit jaar de geboorte van Christus. We hopen dat u en jij meekijkt en meeviert! Zo zijn we deze dagen toch met God en elkaar verbonden.

Kerstavond 24 december, 22.00 uur

Voorganger: ds. Luci Schermers, m.m.v. Michel van Buren (orgel) en toneelspelers.
Orgelspel - Welkom - Bemoediging en groet – Lied 478: 1 en 2 – Gebed - Maria en de engel (toneel)
Tekst - Lied 443 - Jozef en de engel (toneel) – Tekst - Lied 442 - Maria en Elizabeth (filmpje kerstwandeling)
- Tekst - Lied 157a - Schriftlezing uit Lukas 2 - Kerstnacht boven Bethlehem - Korte overdenking – Orgelspel - De herders (filmpje kerstwandeling)- lied 506 – Dankgebed - Aandacht kollekte - Slotlied 481 – Zegen - Orgelspel

Kerstmorgen 25 december, 10.00 uur

Voorganger: ds. Luci Schermers, m.m.v. Elsbeth Verheij (harp) en Elise Kreuk (orgel)
Orgelspel - welkom - Lied 477: 1,2,5 - Bemoediging en groet - Gebed – Loflied 308A - Bijdrage kindernevendienst – Gebed - Harpspel; Noel - Schriftlezing: Lukas 2: 1-7 – Lied 473 - Schriftlezing Johannes 1: 1 - 5 en 14 – 18 - Harpspel : Greensleeves – Preek – Orgelspel - Gedicht - Harpspel: God rest ye merry gentlemen – Herdenken mw. W. Terlouw-Paling - Dankgebed en voorbeden - Aandacht voor de kollekte – lied 487- Orgelspel

Tweede kerstdag, 26 december, 10.00 uur

Voorganger: mw. Greetje Poelstra - Weeber m.m.v. de band All to you
Lied: Licht in de nacht - Welkom - Lied: Kom vier het feest - Bemoediging en groet - Kyriegebed - Loflied: Eer zij God in onze dagen (NLB 487) - Gebed om de opening van het woord - Eerste lezing: Jesaja 9 : 1 – 6 (uit BGT) Lied: Hoor de eng'len zingen d'eer (NLB 481) - Tweede lezing: Lucas 2 : 22 – 32 (uit BGT) - Lied: Mary did you know - Overweging (in de vorm van een dialoog) - Lied: Ik wandel in gedachten (NLB 480) - Geloofsbelijdenis - Dankgebed en voorbeden - afsluiten met Bron van Zijn - Onze Vader vertaald uit het Aramees- Kollekte - Lied: He shall reign (Chr. Tomlin) - Zegen - Afsluiting: Wijs mij de weg naar Bethlehem en Feliz Navidad

Zondag 27 december, 10.00 uur

Voorganger: ds. Margreet Gouwens - de Gier m.m.v. Tanya vd Meulen (zang)
Welkom - Lied 478 - Stil gebed, onze hulp en groet. Tanya zingt: Midden in de winternacht - Gebed om ontferming - Lied 487- Gebed bij de opening van het Woord - Aandacht voor de kinderen - Schriftlezing Matteüs 1 : 18-25 - Tanya zingt Stille nacht (Lied 483) – Overdenking - Meditatief orgelspel – Gebeden - Tanya zingt: Mary did you know - Aandacht voor de collecte - Slotlied 506 Wij trekken in een lange stoet - Zegen.

Bellen op derde kerstdag, 27 december 2020

Eigenlijk zijn er drie kerstdagen achter elkaar. Het kunnen dit jaar lange, stille dagen zijn waarbij je weinig of geen mensen spreekt. Op derde kerstdag ben ik (na de kerkdienst) de hele dag bereikbaar en kun je je me bellen als je even praten wilt. Schroom niet en maak gerust van dit aanbod gebruik!! Voor het gemak:



010 - 451.78.40 of
06.4995.74.74

Wel en wee

* Op 28 december is mevr. A. Broekhuizen-Snoei jarig. Van harte gefeliciteerd vanaf deze plaats, een mooie dag, ondanks de beperkingen en een nieuw levensjaar in goede gezondheid toegewenst!

* Helaas moeten we ook een bericht van overlijden melden:
Op maandag 21 december jl. is op 86-jarige leeftijd overleden ons gemeentelid mevr. W. Terlouw-Paling (zij woonde aan De Markt 132).
Haar familie wil langs deze weg de kerstengel van mevr. Terlouw hartelijk danken voor de attenties in de Adventtijd voor haar.
Wij gedenken de familie in onze gebeden en wensen hen kracht en troost toe bij dit verlies.
De rouwdienst zal plaatsvinden op maandag 28 december a.s. om 11.00 uur.
Nadere gegevens zullen nog volgen.

* De kerkdiensten, met geluid en beeld, moeten helaas tot 17 januari zonder kerkgangers gehouden worden (dus alleen met de mensen met een taak).

Kerstnachtdienst

De kerstnachtdienst op 24 december om 22.00 uur zal live te volgen zijn via de lokale omroep RTV Krimpenerwaard
De uitzending is te zien via
Ziggo kanaal 36 of 48,
KPN kanaal 1462 of
via Rekam kanaal 61

Reactie op de Kerstengelen



Van diverse mensen heb ik positieve reacties gekregen op het engelenproject.
Zo schrijft o.a. mevrouw Ineke Smidt:
Via deze weg wil ik mijn kerstengel bedanken voor de leuke verrassingen die ik in deze donkere tijd mocht ontvangen. Heel bijzonder dat iemand voor mij daar zoveel tijd en moeite voor nam!

En ook ik ben verrast door een engel.
Buitengewoon.

Jan de Korte scriba

Kerstgroet

Op onze kerstgroet voor de kerkenraad staat geschreven

“Soms tasten wij als blinden langs de muren, weten we niet waarheen, waartoe, waarom – en dan klinkt die belofte:
er is Licht, voor jou, voor jou, voor jou”.

Zo heb ik het afgelopen jaar ervaren: als tasten in de blinde en zoeken naar wegen. Maar daarnaast was er ook Licht, voor mij, voor ons, voor u, voor jou. Licht van God en licht van mensen.
Dank u wel voor alle kerstgroeten en nieuwjaarswensen die we ook dit jaar weer ontvingen!
Van onze kant wensen wij u en jou een mooi Kerstfeest en Gods zegen in het nieuwe jaar.

Jan Schipper en Luci Schermers

Voor de kinderen

Een bericht van Simon Schreefloos

Beste meisjes en jongens,

Wat hebben jullie voor een fijn kerstfeest gezorgd!! Wat een talenten hebben jullie. Fantastisch! Ik dank jullie wel, dat ik erbij mocht zijn.



Eerst moet ik een foutje rechtzetten uit de vorige Adventsbode. Door mijn schuld is in de vorige krant niet de foto geplaatst bij het artikel over de Actie Schoenendoos. Daarom zet ik hem bij dit stukje. Je ziet daarop hoe Jade hielp bij het in ontvangst nemen van de schoenendozen.

Bij deze Gemeentebrief vinden jullie de laatste Adventsbode. Dat is niet zo leuk, maar het goede nieuws is, dat er een fotoverslag in staat van het

Kinderkerstfeest. De prachtige foto's zijn gemaakt door de vakfotograaf van onze krant, Do van der Meulen. Daarnaast heb ik meer goed nieuws. In de dienst van 1e Kerstdag presenteer ik een kerstpuzzel van 5 vragen (A tot en met E). Daarmee kun je een Bijbeltekst vinden. De oplossing vind je, als je uit die tekst de twee goede woorden haalt. De goede oplossing kan tot en met 27 december worden gemaïld naar klaas.rigterink@gmail.com. Uit de goede oplossingen wordt de winnaar getrokken die een aardigheidje thuisbezorgd krijgt. Winnaars buiten Krimpen aan de Lek kunnen dat bij Klaas Rigterink ophalen.

Als je gaat kijken naar de kerstmorgendienst, houd dan onderstaand invulschema bij de hand! De vragen zijn niet gemakkelijk, maar je ouders mogen je helpen. Bovendien kun je de antwoorden in de Bijbel vinden.



Ik hoop dat jullie de laatste Adventsbode met heel veel plezier lezen. Waar je voortaan goed nieuws kunt vinden? Lees dan maar eens in de Bijbel.

Doe je mee met de kerstpuzzel?

Groetjes van Simon Schreefloos, verslaggever van De Adventsbode.

Ik geef de pen door aan ... Ilse Spruijt

Ik kreeg deze van Anke
Poelstra.



Hoe beleef ik deze tijd, wat valt mij zwaar of wat valt mee?

Gedurende dit afgelopen jaar heb ik niet veel hoeven laten vanwege de corona. Zelf werk ik namelijk in de dierenzorg, 1 van de essentiële beroepen. Ik werk op stal waar de paarden toch elke dag verzorgd moeten worden. Ik ben dankbaar dat ik elke dag nog 'gewoon' naar mijn werk mag gaan en zo in mijn ritme blijf.

Hoe helpt het geloof in deze tijd en wat geeft mij de moed om door te gaan?

Het geloof laat mij het geluk zien in de kleine dingen. Dingen die ik nog wel kan doen, welke ik mag doen. Door stil te staan bij deze dingen, krijg ik weer kracht en moed als ik weer hoor wat er allemaal niet mag.

De pen geef ik door aan Gera Spruijt.



Meditatie voor het liturgisch bloemschikken :

Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met Gods nieuwe begin.
Hul mij in kleuren
en geuren van het uitbundige feest,
van Gods licht voor heel de wereld.
Oost, West Noord en Zuid.

Hemel en aarde zijn nu verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in Jezus, de Zoon, onze Heer.
Woord van leven, levend Woord.
Het Goede Leven doorgebroken,
voor iedereen .

Nationale Top2000-kerkdienst op zondag 27 december om 19.30 uur

Top2000-kerkdienst.nl organiseert dit jaar een Nationale Top2000-kerkdienst en wij ondersteunen dit van harte. Helaas kunnen we dit jaar zelf geen Top2000-kerkdienst organiseren en sluiten we graag aan bij dit online initiatief. Op zondag 27 december om 19.30 uur is de uitzending op www.top2000kerkdienst.nl/live te volgen! Zet deze datum alvast in je agenda! Je kunt nu ook nog stemmen en je gebed doorgeven voor deze dienst via www.top2000kerkdienst.nl/live





Geen stille nacht

Een journalist van deze krant werd op kerstavond gewekt door gezang. "Ik lag net in bed", vertelde hij, "toen ik plotseling hoorde zingen. Stille nacht zongen ze. Nou, dat was het dus niet." Toen drong het tot hem door: het is Kerstmis! Nu wordt overal op de wereld het verhaal verteld van de geboorte van Jezus. Zijn komst is wereldnieuws, want Hij laat zien, dat God wil, dat we goed voor andere mensen zorgen.

Vieren jullie ook kerst? Dan wenst iedereen van de Adventsbode jullie :

*Een heel mooi kerstfeest
vol licht en vrede*



Voerbakken foetsie!

Dieren in het hele land moeten van de vloer eten, omdat hun voerbak uitgeleend is voor een kerstspel of kerststal. We vroegen enkele koeien om commentaar. Bertha 37 zei kribbig: "Meuuuh!" Alie 17 onthield zich van commentaar. Anderen schudden met hun nek, omdat ze nu dieper moesten bukken om te kunnen eten en riepen verontwaardigd: "Boe!!!" Zou jij je kerstdiner van de vloer willen eten?



Vandaag wordt het licht
in de hele wereld.



Herengedrukt op
kerstavonds ochtend
25-12-2020

Bezorginformatie

De adventsbode biedt al
tweeduizend jaar actueel nieuws.
Meer weten? Tel 24-25122020

Abonnementen:
020-25122020
adv@adv.nl

