



Zondagsbrief

4 december 2011 |

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
<http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/>

| Nr. 1075

Iedere week weer een licht ontsteken
vlammen van vuur voor de komende weken
tekens van hoop in de duisternis,
omdat het bijna Kerstfeest is.

Bericht van de kerkenraad:

Voor zover u het nog niet vernomen heeft: Marian
Taalman is per 1 november met emeritaat gegaan.
Daarom is er op 11 december 2011 om 10:00 uur een
afscheidsdienst, waarin zij zelf zal voorgaan.
Op deze manier kan zij haar loopbaan als predikant op
gepaste wijze afsluiten en hebben wij als gemeente de
mogelijkheid afscheid van Marian en Gerard te nemen.
Het zou fijn zijn wanneer de afscheidsdienst goed
bezocht wordt, we hopen daarom ook op uw komst.
De kerkenraad heeft van de classis vernomen dat
mevrouw ds. van Alphen uit Haastrecht is benoemd tot
consulent van onze gemeente.
De kerkenraad zal zich de komende tijd beraden over
hoe nu verder, waarbij we naar zowel naar wensen en
als naar mogelijkheden moeten kijken.
Hans van den Hoven

Verdere mededelingen kerkenraad:

*A.s. dinsdag 6 december is er een moderamen-
vergadering i.v.m. de kerkenraadsvergadering van
12 december.

*We melden U nogmaals dat tot consulent voor onze
kerk is benoemd mevr.ds.van Alphen uit Haastrecht.

Collecte 4 december 2011

Collecte Protestantse Kerk: Missionair Werk & Kerkgroei: Help de kerk in de nieuwe wijk

Taco Koster is predikant-pionier in de vinewijk
Getsewoud in Nieuw-Vennep. Zijn opdracht is rand-
en buitenkerkelijken in contact te brengen met het
Evangelie. Meer zijn dan de kerk op zondag. Een
zichtbare plek in een nieuwe wijk daar waar de
mensen zijn. Dat is wat de Protestantse Kerk voor
ogen heeft. De Protestantse Kerk steunt mensen als
Taco in hun werk. Pioniers, die vaak werkzaam
zijn in vinewijken en met niets beginnen: geen
kerkgebouw, geen gemeenschap van mensen
eromheen, maar wel heel veel bewoners in een
nieuwe wijk.

De pioniers werken aan een kerk die past binnen de
wijk. Laten zien wat God kan betekenen in het
leven van de mensen en zo een positieve bijdrage
leveren aan de nieuwe wijk door 'het omzien naar
elkaar' handen en voeten te geven. Help deze pioniers
hierbij. Geef aan de collecte.

Samenwijzer

Kopij voor de volgende Samenwijzer. De laatste dag
om kopij in te leveren is zondag 4 december. De
periode loopt tot en met 29 januari 2012.

Uitleg bij de bloemschikking.

Op zoek naar een koning, een leider,
is kritisch zijn:
je niet laten leiden door schone schijn
en valse macht,
maar een mens zoeken die inspireert
om op eigen wijze vrucht te dragen
opdat de schepping leefbaar blijft.
Eeuwige,
leer ons kiezen om de smaak
van waarachtig leven te ontdekken,
en in uw Geest vrucht te dragen.
Thema: Vrucht dragen.

We gebruiken de kleur groen. Groen drukt nieuw
leven, hoop, toekomst en groeikracht uit.
In de Bijbel behoren olijf, vijg en wijnstok tot de
gezegende vruchten die in Deuteronomium 8:8
gekoppeld worden aan het goede land waarin God
ons thuis wil brengen. In de fabel van Jotam zijn
zij het symbool van het koningschap dat gevoed
wordt door de Bron. Zij geven waarvoor zij
bedoeld zijn niet prijs. De olijf zorgt voor olie en
daarmee licht, de vijg met zijn vele pitjes zorgt
voor zoete vruchten die in de zon gedroogd kunnen
worden en bewaard als voedsel voor tijden
dat er weinig voor handen is. De wijnstok zorgt
voor sap dat door de gisting eveneens bewaard
kan worden en mensen vrolijk maakt.
Appels en peren zijn ook beeld van vruchtbaarheid.
Telkens opnieuw worden we uitgenodigd vrucht te
dragen, om ons leven zo in te richten dat de aarde
als Gods schepping er beter van wordt. Niemand
leeft voor zichzelf.....zingen we in een lied van
Huub Oosterhuis.
Vrucht dragen is een centraal thema in de Bijbel.
Wie zich verbindt met de Bron en in woord en

Waar vriendschap is en liefde, daar is God

Laat ons verheugd en vol ontzag, voor Hem zingen dit lied voor Hem die leeft. En dat wij oprecht liefde hebben voor elkaar:
waar vriendschap is en liefde, daar is God.

Op deze plaats bijeengekomen, laat ons nu één van geest zijn, onverdeeld van hart. Weg alle harde woorden, wrok en tweespalt. Dat in ons midden liefde woont, God zelf.

Waar vriendschap is en liefde, daar is God.

Mogen wij zien, met allen die daar zijn, verheerlijkt in het licht, uw aangezicht – onmetelijke vreugde, zekerheid waar in eeuwigheid geen eind aan zal komen.

Waar vriendschap is en liefde, daar is God.

Huub Oosterhuis

Agapè-maaltijd

Vorige week zondag hebben we met ruim twintig mensen een Agapè-maaltijd gehouden. Agapè is een Grieks woord en het betekent 'liefde'. In Handelingen 2:41-47 kunnen we lezen dat de eerste christenen samenkwamen tijdens maaltijden aan huis waarin ze het brood braken en met elkaar baden. Bezittingen werden verdeeld en naar ieders behoefte verdeeld. Tijdens de Agapè-maaltijden vertelde men ook verhalen over Jezus Christus. Wij hebben van de Agapè-maaltijd dan ook een kleine viering gemaakt; met gebed, zang en geloofsbelijdenis. Ondanks het gegeven dat het eten op zich misschien niet het belangrijkste is tijdens een Agapè-maaltijd – het gaat om samenzijn, delen en bemoedigen – bij deze toch een recept van een van de verschillende soepen die we hebben gegeten.

Benedictus uiensoep met tijm en druiven

4-8 eetlepels olijfolie
600 g uien, fijngesnipperd
2 eetlepels vloeibare honing
400 ml droge witte wijn
600 ml
groentebouillon
200 g druiven, gehalveerd
6 eetlepels verse tijm
pittige geraspte kaas om te strooien

Fruit de ui in de olie op matig vuur. Voeg tijm en honing toe. Giet de wijn erbij, draai het vuur hoger en laat het al roerend vijf minuten pruttelen zonder deksel. Voeg de bouillon toe en laat het dan ca. 30 minuten zacht koken. Doe de doorgesneden uien op het laatst erbij en rasp er nog wat pittige kaas over. Serveer de soep met brood en kaas uit de oven. Eet smakelijk!

Commissie V&T

Mail -@-

Als scriba beschik ik al over heel wat e-mailadressen van gemeenteleden, maar nog lang van een ieder die een e-mailadres heeft.

Daarom deze oproep: wil iedereen, die beschikt over een e-mailadres mij dit doen toekomen?

(via scriba@ontmoetingskerkkrimpen.nl)

Bvd!

Jan van der Leeden

Als je een wonder voor mogelijk houdt....

Hoe is dat bij u, gelooft u nog in wonderen, zoals de geboorte van de Zoon van God, Die in Zijn *onvoorwaardelijke liefde*, als *Redder* voor de mens, naar deze wereld is gekomen?

Niet alleen voor de Joden, maar voor een ieder, die in Hem gelooft?

"*Als je een wonder voor mogelijk houdt*" is het thema van de Kerstviering op 15 december a.s. bij de Vrouwenbijbelstudiekring, in 't Voorhof, Dorpsstraat 1, in Krimpen aan de Lek.

De schrijfster Joke Verweerd, die veel mooie boeken op haar naam heeft staan, heeft de liturgie voor deze ochtend samengesteld en zij zal ook *onze spreekster* zijn. In deze liturgie heeft ze vooral teksten uit haar nieuwe kerstbundel gebruikt.

Ook is er een boekentafel aanwezig en krijgt u de mogelijkheid de boeken te bekijken en bij verkoop te laten signeren. Heeft u al eerder boeken, van haar hand, aangeschaft en stelt u een handtekening op prijs, dan kan dat ook.

U bent allen van harte welkom. Tijd: 9.15-11-15uur, om 9.00uur is er koffie.

Voor informatie: 0180510278 – 0180522469. *Tot ziens!*

De bloemen van deze zondag gaan...

...naar Dhr. B. van der Stege.

Koster

3-12 t/m 9-12 dhr. C v.d. Schans

10-12 t/m 16/12 dhr. L. Hordijk

Kerkdienst zondag 11 december

10.00 uur Ds. Marian Taalman, afscheidsdienst.