



# Zondagsbrief



5 juni 2016

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek  
<http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/>

Nr. 1290

## **Dienst van deze morgen:**

ds. L. Schermers  
Eerste lezing Esther 1: 1-9  
Tweede lezing Esther 1: 10-22

## **EO-jongerendag**

Gisteren is er een bus met 90 jongeren uit de Krimpenerwaard naar de EO-jongerendag gegaan. Ook was er in de bus een delegatie uit Krimpen aan de Lek. We zijn benieuwd naar hun ervaringen en hopen dat de dag hen goed heeft gedaan.

## **Belijdenisgroep 2014/2015**

De belijdenisgroep van vorig jaar (Charine, Merel, Janieke en Ilse) komt a.s. woensdagavond bij elkaar. We willen terugkijken op het afgelopen jaar, maar ons ook bezinnen op een bijbelgedeelte.

## **Huwelijk Erik Sluiter en Arimbi Putrinosa**

A.s. zaterdagmiddag 11 juni hopen Erik en Arimbi elkaar het ja-woord te geven tijdens een huwelijksplechtigheid in de Arendshoeve te Bergambacht. Namens onze gemeente zal Marianne van der Bas aanwezig zijn. We wensen het bruidspaar een mooie dag en gezegend huwelijk toe. Hun adres: Blokmakersstraat 24, 2931 GB Krimpen aan de Lek.

## **Weekend Eschenstruth**

Komend weekend vindt de laatste officiële uitwisseling Krimpen aan de Lek – Eschenstruth plaats. Vanuit Krimpen zal gospelkoor Rejoice aanwezig zijn voor een concert op zaterdagavond en een optreden tijdens de kerkdienst op zondagmorgen. Zelf hoop ik samen met de predikante van Eschenstruth de dienst te leiden. Namens onze kerk zal ik als teken van verbondenheid een kaars overhandigen. Op deze kaars staat hetzelfde logo als op onze paaskaars.  
ds. Luci Schermers

## **Omzien naar elkaar**

Verwijderd i.v.m. privacy

## **De bloemen van deze zondag gaan naar....**

.... Hr. J. Broekhuizen voor zijn verjaardag

## **Tóch blijven leven**

Hopen is tóch blijven leven  
in de vertwijfeling,  
en toch blijven zingen  
in het duister.

Hopen is weten dat er liefde is,  
is vertrouwen in het morgen,  
is in slaap vallen  
en wakker worden  
als de zon weer opgaat.

Is bij de storm op zee  
land ontdekken.  
is in de ogen van de ander  
lezen dat hij je heeft verstaan.

Zolang er nog hoop is,  
zolang is er ook bidden,  
en zolang zal God je  
in zijn handen houden.

Uit: Woorden van Geloof, Hoop en Liefde  
PKN uitgave

**Henri Nouwen**



## **Samenwijzer**

De kopij voor de Samenwijzer 31.7 over de periode 19 juni t/m 31 juli 2016 dient uiterlijk zondag 12 juni a.s. bij de redactie ingeleverd te zijn.

## **Koster**

04-06 t/m 10-06 dhr. A. Voogt  
11-06 t/m 17-06 dhr. v. d. Vaart

## **Kerkdienst zondag 12 juni**

10.00 uur Ds. Amesz