



Zondagsbrief



8 maart 2015

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
<http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/>

Nr. 1231

Dienst van vandaag:

Ds. L. Schermers

Eerste lezing Jesaja 58: 1-10

Tweede lezing Markus 11: 11-19

Liturgisch bloemschikken

Vandaag is het de derde zondag van de veertigdagentijd . We zien hoe de handen geopend zijn . Ze zijn open om alle ruimte te kunnen geven aan de schoonheid van de wet . De wet die begeerlijker is dan goud en zoeter dan honing zoals de psalmdichter bezingt . Jezus komt in de tempel en ziet dat het materiële goud belangrijker blijkt dan dat van de wet . Zijn handen vegen de tempel schoon om weer plaats te maken voor het goud van de leefregels van God .

regels ten leven
door Gods hand gegeven
fijn goud
in overvloed

hoogmoed
begeerte
grijpen en graaien
maken de tempel
tot een markt
Jezus handen
maken ruimte voor Gods goud
God
leer ons zien
het goud van uw wet

Toppers

Vanavond komt de Toppersgroep bij elkaar in de soosruimte. Het is al weer de laatste bijeenkomst van dit seizoen. Om 19.30 uur begint het programma. Jongeren vanaf 18 jaar van harte welkom!

Belijdeniscatechese

De belijdenisgroep komt op dinsdag 10 maart bij elkaar. We lezen verder in de geloofsbelijdenis en denken o.a. na over 'hemel en aarde'.
Plaats: kerkenraadskamer. Tijdstip: 19.00-20.00 uur.

Op adem komen

Donderdagavond 12 maart a.s. bent u en ben jij van harte welkom in de kerkenraadskamer van 19.00 – 19.30 uur. We zingen, bidden, luisteren naar muziek en zijn stil. Een half uur voor God en voor onszelf. De groep is wisselend van samenstelling. Als u benieuwd bent, sluit gerust eens aan.
Want het is goed om zo midden in de week even op adem te komen.

Ds. L. Schermers

Groothuisbezoeken

Er zijn nog twee mogelijkheden om mee te doen met het groothuisbezoek: vanavond en donderdagavond 19 maart.

Spreek gerust een ouderling of de predikant aan. U bent van harte welkom!
We wensen alle deelnemers een gezegende avond toe.

Beste Gemeente,

In de zomervakantie ga ik 2 weken naar Roemenië. Dit is vanuit een kerk uit Waddinxveen georganiseerd en ik ben daar via een vriendin bij terecht gekomen. Ik ga daar voornamelijk hulpverleners aan de allerarmsten. We gaan daar bijvoorbeeld activiteiten bij de basisschool organiseren en de bijbelclub ondersteunen. Wij gaan ook klussen en veel voedselpakketten uitdelen. In de dienst van 8 maart zal ik hier nog meer over vertellen en gaat de deurcollecte naar dit project. Groetjes, Nienke van der Laan

Z.W.O. commissie

De opbrengst van de deurcollecte voor het project van Nienke zal door de Z.W.O. commissie verdubbeld worden.

Vandaag in de Z.W.O- dienst zal na de dienst ook een filmpje van de "Missiontrip Roemenië " van Marleen getoond worden. Dit omdat het een vorige keer mislukte.

Samenwijzer

De kopij voor de volgende Samenwijzer 30.5 over de periode 15 maart t/m 3 mei 2015 moet uiterlijk zondag 8 maart binnen zijn

De bloemen van deze zondag gaan naar....

..... dhr. H. Spruijt voor zijn verjaardag.

Koster

07-03 t/m 10-03 dhr. A. Voogt
11-03 t/m 13-03 dhr. V.d. Vaart
14-03 t/m 20-03 dhr. L. Hordijk

Kerkdienst woensdag 11 maart, biddag

19.30 uur Ds. Olde

Kerkdienst zondag 15 maart

10.00 uur Ds. Bartelink v. d. Dool

Collecteafkondiging

Zij wil er ook even tussenuit

Wie zorgt voor een zieke partner is altijd bezig, 24 uur per dag, zeven dagen per week. Het is geen luxe, maar noodzaak om die zorg af en toe los te mogen laten. Dat kan tijdens de diaconale vakantieweken van Hetvakantiebureau.nl, partner van Kerk in Actie. Ook mensen die in een verpleeghuis wonen of aan huis gekluisterd zijn door ziekte, kunnen er dan even tussenuit. Ieder jaar organiseert Hetvakantiebureau.nl vakantieweken voor mensen die te maken hebben met ziekte. Ze genieten dan van een week met volop rust en aandacht voor elkaar. Open uw handen en geef aan deze collecte. Zodat mantelzorgers en hun partner even onbezorgd kunnen genieten. Namens hen, bedankt!

FILM: Amish Grace

Datum: vr 13 maart 2015

Tijd: 20.00 uur

(inloop vanaf 19.30 uur)

Plaats: Ontmoetingskerk

Een mooi en ontroerend verhaal over vergeving en de kracht die daar vanuit gaat.

Een vredelievende Amish gemeenschap wordt voor altijd veranderd als een man tijdens een schiet incident het leven neemt van vijf meisjes in een school. Daarna berooft hij zichzelf van het leven.

In het hele land is de verontwaardiging groot en de media storten zich massaal op de zaak. Maar de Amish zelf blijven er opvallend rustig onder. Zij vergeven de dader en troosten diens weduwe.

Verscheurd door de dood van haar dochter, worstelt de moeder met de overtuiging van de Amish dat vergeving uitgaat boven wraak...

ALLEN WELKOM!

Commissie V&T