



Zondagsbrief

11 december 2011 |

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
<http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/>

| Nr. 1076

Toch blijven leven

Hopen is toch blijven leven
in de vertwijfeling,
en toch blijven zingen
in het duister.

Hopen is weten dat er liefde is,
is vertrouwen in het morgen,
is in slaap vallen
en wakker worden
als de zon weer opgaat.

Is bij de storm op zee
land ontdekken.
Is in de ogen van de ander
lezen dat hij je heeft verstaan.

Zolang er hoop is,
zolang is er ook bidden,
en zolang zal God je
in Zijn handen houden.

van Henri Nouwen uit het boekje van de protestantse kerk
Geloof, Hoop en Liefde

Consulent

Zoals velen van U al wel weten is voor onze gemeente
door de classis tot consulent benoemd mevr. ds. van
Alphen uit Haastrecht.

Volgens de Kerkorde (Ordinatie 4, art.12) heeft een
consulent de volgende taken:

- een consulent staat de kerkenraad bij, indien de
eigen predikant, b.v. door ziekte, verhinderd is de
ambtelijke werkzaamheden te verrichten.
- de consulent maakt afspraken met de kerkenraad
over te verrichten werkzaamheden (minder dan 6 uur
p.w.; bij meer dan 6 uur p.w. moet de gemeente
zorgen voor een consulent-vergoeding).
- bij het beroepen van een predikant adviseert en
begeleidt de consulent in ieder geval het
beroepingswerk.

De consulent wordt uitgenodigd voor de vergaderingen
van de kerkenraad en zijn moderamen en heeft een
adviserende stem.

35+-gespreksgroep.

De 35+-gespreksgroep komt 13 december weer bij
elkaar en bespreken dan het thema van de Open Deur
van December "Stille nacht".

Heeft u ook belangstelling? Kom dan naar deze
ochtend.

Wij zijn welkom bij: Els v.d. Laan, Middelland 38
Telefoon 0180 512704

Uitleg bij de bloemschikking.

We gebruiken de kleur oranje. Het is de kleur van
beweging, warmte, genezing en levenskracht.
Deze zeer positieve kleur heeft als enige geen
negatieve tegenpool.

Israel deed opnieuw wat slecht was in de ogen van de
Eeuwige. Het was in vele opzichten onvruchtbaar
geworden en in de crisis wordt de geboorte van een
kind aangekondigd. Er komt beweging in de
doodssituatie, het kind dat later geboren wordt is
gezegend met levenskracht.

Brandoffers hoorden voor de verwoesting van de
tempel in Jeruzalem tot de rituelen om God eer te
bewijzen.

Wij kennen de uitdrukking in vuur en vlam staan.
Vuur en vlammen zijn beeld waarmee de Geest van
God neerdaalt.

Als Mozes de wet ontvangt op de berg, bliksemt het.
Als de leerlingen op het feest van de vijftigste dag na
Pasen bijeen zijn, kunnen zij in vlammentongen
spreken als de Geest op hen neerdaalt. Elia stijgt in
vuur en vlam, in een zonnewagen op. Zo ook deze
engel die in de Geest van God man en vrouw in
vervoering en dankbaarheid brengt omdat zij toch een
kind zullen krijgen een speciaal kind dat aan God
gewijd zal zijn en het volk zal leiden in zijn Naam.
Het onvruchtbare zal vruchtbaar worden. Een oranje
doek verbindt daarom de ster met het licht op de
aarde.

De oranje lampionnetjes laten zien wat verwachting
kan betekenen. Binnenin is een vruchtje zichtbaar.
Groeien gebeurt van binnenuit.

Verwachten
is hoopvol leven,
uitzien naar
een sprankje licht,
als een ster in de nacht.
Verwachten is uitzien
naar een nieuwe toekomst,
verborgen in een kind,
als een zaadje,
als een vrucht,
als een belofte
van nieuw leven
opnieuw in uw Licht.
Eeuwige,
schenk ons de verwachting
van liefde die bevrijdt,
zichtbaar in mensen
die leven
vanuit het vuur van Uw Geest.
Leer ons groeien
van binnenuit.

Collecte Pastoraat - Omzien naar elkaar

We vormen een gemeenschap van mensen, zoals we hier allemaal bij elkaar zijn. Het omzien naar elkaar hebben we hoog in het vaandel. Het pastoraat in onze gemeente is een van de manieren waarop we dat vorm geven. Onze dominee en ouderlingen zetten zich daarvoor in, net als veel contactpersonen. We ontmoeten elkaar op verschillende momenten, o.a. tijdens een groothuisbezoek.

Het groothuisbezoek is een van de momenten die van groot belang zijn voor het contact met en tussen gemeenteleden. De opbrengst van de collecte gaat naar de ondersteuning van pastorale activiteiten en pastoraal medewerkers in de gemeenten in de vorm van onder meer cursussen. Zodat we het omzien naar elkaar echt gestalte kunnen geven en een hechtere gemeenschap worden. Geef daarom aan deze collecte!

Bericht van de ZWO

Terug komend op de ZWO dienst van 6 nov. kunnen we u berichten dat de collecte het mooie bedrag van 295 euro heeft opgebracht.

Wij als ZWO hebben het bedrag met 500 euro aangevuld.

Jemima is een christelijk tehuis voor gehandicapte kinderen. Deze kinderen worden in hun thuissituatie vaak verwaarloosd en verborgen gehouden.

Bij Jemima krijgen zij een liefdevolle verzorging.

Ook hebben we 500,00 overgemaakt naar Wim Brauns die weer voedselpakketten verzorgd voor de armsten in Litouwen waar nog veel armoede is op het platte land en waar een bittere koude heerst.

Wij als ZWO zijn dankbaar dat we met uw giften velen kunnen helpen.

Catechese

*Koken

Als u geen kinderen hebt bij de catechese maar u vindt het wel leuk om eens voor een groep te koken, dan kan dat uiteraard! Meld u aan bij Jaco of Aart. Zelf mee-eten is ook prima.

*Schaatsen

Op vrijdag 23 december gaan onze jongeren, samen met die van de Hervormde kerk schaatsen!

Om er een extra uitdaging aan te geven wordt er een estafette gereden voor een goed doel.

De jongeren gaan geld inzamelen voor mercyships, zie www.mercyships.nl

Nadere informatie volgt binnenkort.

De bloemen van deze zondag gaan...

..dhr. en mevr. Taalman.

Koster

10-12 t/m 16/12 dhr. L. Hordijk.

17/12 t/m 23/12 dhr. A. van Gernerden.

Kerkdienst zondag 18 december

10.00 uur kinderkerstfeest.