



Zondagsbrief



14 oktober 2018

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
<http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/>

Nr. 1397

Dienst van vandaag: ds. L. Donkersloot

In gesprek met de Psalmen

A.s. donderdagavond, 18 oktober, is de volgende bijeenkomst rond de psalmen. We bespreken met elkaar Psalm 1. Welkom in de kerkenraadskamer van 20.00 - 21.30 uur. Ook als u/jij de vorige keer niet aanwezig kon zijn: van harte welkom.

We leven mee met

Mw. Silvia Bouwman
GGZ Rivierduinen, afd. D,
Jac. P. Thijsselaan 45 2803 RT Gouda.

Kerstwandeling op 19 december

De voorbereidingen voor de kerstwandeling zijn in volle gang. De route ligt vast en de scenes zijn verdeeld. Een vraag aan u en jullie allemaal: we zijn op zoek naar glazen potjes (zonder etiket) die met een waxinelichtje erin langs de route kunnen staan. Vanaf half november komt er een doos in de kerk te staan waar u ze in kwijt kunt. Spaart u mee?

Vakantieweek

Het is de bedoeling om van 19 oktober - 28 oktober vrije dagen op te nemen en herfstvakantie te houden. Mocht u een predikant nodig hebben, dan kan onze scriba Jan de Korte (tel. 551.427) u verder helpen. ds. Luci Schermers

Samenwijzer

De kopij voor de SamenWijzer 34.2 over de periode 28 oktober t/m 9 december 2018 dient uiterlijk zondag 21 oktober a.s. bij de redactie ingeleverd te zijn.

Collecte KSG dienst:

De collecte van de KSG dienst heeft het mooie bedrag van 245,46 euro opgebracht.

Collecte Sulawesi:

Vandaag wordt er gecollecteerd voor noodhulp Tsunami op Sulawesi. Zoals u ongetwijfeld hebt gelezen en gezien in de media is Sulawesi zwaar getroffen door een krachtige aardbeving gevolgd door een metershoge vloedgolf. Er wordt gesproken over mogelijk duizenden doden. Veel mensen zijn nog vermist en de buitengebieden zijn nog niet eens bereikt. Honderdduizenden mensen hebben nu hulp nodig. De leden van het Christelijk Noodhulpcluster (Dorcas, EO-Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA) zijn in actie gekomen voor de slachtoffers van deze ramp.

Product van de maand:

Het product van de maand oktober is ontbijtgranen. Het inzamelen is voor het uitgiftepunt van de Voedselbank IJssel en Lek te Stolwijk. Het product kan worden ingeleverd in de daarvoor bestemde krat die staat bij het ZWO-bord in de ontmoetingsruimte. Alvast bedankt!

4 NOVEMBER: ZWO dienst!

Twee jaar geleden hebben we ons als ZWO verbonden aan een nieuw thema: KINDEREN IN DE KNEL.



In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze bedelen, hebben amper te eten en worden door hun stadsgenoten met de nek aangekeken. Velen van hen zijn hun geboorteregio Karamoja ontvlucht vanwege de bloedige burgeroorlog en armoede en hoopten op een beter leven in Kampala.

Met uw kan belangrijk werk gedaan worden:

- Voor 225 euro kan een straatkind opgevangen worden in Kampala.
 - Familie opsporen in Karamoja en terugkeer van een gezin kost 440 euro.
 - Een Oegandees gezin kan een nieuw leven opbouwen in Karamoja voor 330 euro.
- Gerdine Klein van Kerk in Actie is zelf in Oeganda bij het project geweest en zal ons er iets over vertellen. Er zal ook gecollecteerd worden voor dit doel. U komt toch ook? Tot 4 november!
ZWO

De bloemen van vandaag zijn voor

..... dhr. J. v.d. Leeden voor zijn verjaardag.

Koster

13-10 t/m 19-10 dhr. J. Klerk
20-10 t/m 26-10 dhr. L. Hordijk

Kerkdienst zondag 21 oktober

10.00 uur Ds. A. Wisman

SCHOENMAATJES GEZOCHT

Een cadeau van kind tot kind!



Ook dit jaar organiseren de diaconieën van beide kerken weer de jaarlijkse "actie Schoenmaatjes" van stichting Edukans. Een actie waarbij de kinderen van Nederland een schoenendoos met schoolspullen, speelgoed en toiletartikelen vullen en versieren voor kinderen in arme landen die dan onverwacht een cadeautje ontvangen.

Inmiddels hebben al meer dan 2,9 miljoen kinderen meegedaan aan de schoenendoosactie. We hopen natuurlijk van harte dat u en uw (klein)kinderen ook dit jaar weer meedoen! Hoe u een schoenendoos kunt vullen staat uitgebreid in de folder die in de ontmoetingsruimte voor u klaarligt en op de website van Edukans (www.edukans.nl/schoenmaatjes). Ook een financiële bijdrage is welkom. Een doos versturen kost ook geld en dat kunt u storten op bankrekening NL10 RABO 0333 8007 37 t.n.v. de diaconie van onze kerk onder vermelding van "Actie schoenmaatjes". U kunt uw bijdrage ook in een envelop doen waarop u schrijft "Actie schoenmaatjes" en deze in de daarvoor bestemde doos in de ontmoetingsruimte deponeren.

Heeft u geen gelegenheid of middelen om een hele doos te vullen, dan kunt u ook losse spullen, o.a. toiletartikelen, tekenmateriaal en schone kleine knuffels (zie folder/website) deponeren in een doos die t/m 25 november in de Ontmoetingsruimte staat. Op zaterdag 1 december a.s. kunt u de dozen van 10.00 uur tot 12.00 uur inleveren in de crècheruimte van onze kerk. Diakenen van beide kerken zijn dan aanwezig om uw schoenendoos in ontvangst te nemen.

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust bij Patrick Heijnis, telefoon 06-19691157.

Namens de kinderen van o.a. Kenia, Malawi, Oeganda, Albanië en Irak willen wij u bij voorbaat hartelijk danken voor uw gaven en inzet!

De diaconie

Een lied over verlies en dankbaarheid.

Over thuiskomen, thuiskomen bij God.

Even luisteren...

Voordat je verder leest, moet je eigenlijk eerst even luisteren naar dit prachtige en ontroerend mooie lied van Ed Sheeran, waarin hij zingt over het verliezen van iemand die je lief is:

<https://youtu.be/bIB8EWqCPrQ>: Supermarket flowers

Voor oma

Ed Sheeran schreef dit nummer als een eerbetoon aan zijn oma, degene die hem aanmoedigde om de muziek in te gaan. Het nummer gaat terug naar de dag dat ze overleden is en hij de ziekenhuiskamer aan het opruimen is. Herinneringen komen boven en brengen tranen met zich mee. Tranen van gemis maar tegelijk de mooie herinneringen: "een leven met liefde, is een leven dat echt geleefd heeft".

Het nummer is zo kwetsbaar, zo mooi en ontroerend. Vooral het refrein, als alle tranen en gedachten samenkomen in een halleluja:

'Ik zing halleluja
Jij was een engel in de vorm van mijn
(groot)moeder
Wanneer ik viel was jij er om mij omhoog te
trekken
Spreid je vleugels en ga
En wanneer God je terughaalt, zal Hij
zeggen: halleluja
Je bent thuis"

Thuis bij God

Kippenvet! Dit halleluja gaat over dankbaarheid, dwars door de tranen heen. De dankbaarheid voor wie diegene is geweest. Dankbaarheid voor de tijd die je hier samen hebt mogen doorbrengen. Dankbaarheid voor alle momenten dat diegene voor je klaar stond en je opving. Voor de liefde die je van diegene hebt ontvangen en hoe je de ander in je hart hebt gesloten. Een halleluja dat uitkomt bij Gods halleluja. Zijn kind is terug... is thuis. Ook al snap ik daar niks van en vraag ik me af waarom. Jij bent thuis en ik ben onderweg naar huis.

Straks... zingen we samen weer ons halleluja!

Blog van Martijn Dekker, Mijnkerk.nl