



Zondagsbrief



15 december 2019

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/

Nr. 1452

Dienst van vandaag: ds. L. Schermers

Derde Adventszondag

De Heer heeft u laten weten wat goed is en wat hij van u verwacht. Wees eerlijk en rechtvaardig, heb lief en leef met God. De derde krans is geplaatst, de schikking stijgt omhoog. Versierd met takken van de levensboom, de Thuja (de conifeer). Erop een snoer pinda's, voor de vogels van de hemel. Onze levensopdracht is om mens, dier en schepping goed tegemoet te treden. We verheugen ons om naar mens en dier om te zien en ruimhartig te delen van wat wij ontvangen.

Meditatie:

"De Heer heeft u laten weten wat goed is en wat Hij van u verwacht. Wees eerlijk en rechtvaardig, heb lief en leef met God"

Kennismaking nieuw ingekomenen

Vanmorgen willen we na de dienst de mensen die zich in 2019 hebben ingeschreven in onze kerk graag ontmoeten in de kerkenraadkamer. We maken kennis met elkaar en zullen iets vertellen over onze kerkgemeenschap.

Kerstfeest met de Waterpoort

Afwisselend in de hervormde kerk of bij ons wordt kerstfeest gevierd met bewoners uit de Waterpoort. Dit jaar mogen wij hen ontvangen. A.s. dinsdag is het zover. De geestelijk verzorger van de Waterpoort, Dineke Riet, en Klaas Rigterink verzorgen samen het gesproken woord. Jaap Bremmer begeleidt de samenzang. Jan de Korte, Jan van der Leeden en Aart de Ruiter verlenen hun muzikale medewerking op keyboard en dwarsfluit. Het geheel is in de goede handen van de diakonie en de senioren-ouderling. Een mooie bijeenkomst gewenst!

Een gast aan tafel tijdens kerst

Vanuit het cultuurhuis is de vraag gekomen wie van u of jullie tijdens eerste of tweede kerstdag een gast aan tafel wil ontvangen. Het gaat om een man of vrouw die alleenstaand is of misschien eenzaam en voor wie de kerst geen feest is. Samen eten schept een band en is voor iedereen gezellig. U kunt mailen naar info@cultuurhuiskrimpenaandelek.nl of bellen met het cultuurhuis om uw naam en telefoonnummer door te geven en op welke dag u iemand wilt ontvangen!

Kom naar het kinderkerstfeest!

Komende zondag is er weer het kinderkerstfeest van de kindernevendienst. Dit keer wordt het kerstverhaal als kerstspel door de kinderen uitgevoerd. Ze zijn heel druk aan het oefenen. Het belooft weer een mooie dienst te worden. Ieder van binnen en buiten de kerk is van harte welkom!!

VOEDSELBANK - PRODUCT VAN DE MAAND

Het product van de maand december is Olie/Bak en braad. Het inzamelen is voor het uitgiftepunt van de Voedselbank IJssel en Lek te Stolwijk. Het product kan worden ingeleverd in de daarvoor bestemde krat bij het ZWO-bord.

Collecteafkondiging project 'Een stabiel thuis voor kinderen in Nederland'

Een stabiel thuis voor kinderen in Nederland
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. In jeugdorp De Glind is er plaats voor ongeveer 120 van hen. De Glind is een plek waar getraumatiseerde en kwetsbare kinderen en jongeren kunnen wonen en werken aan hun toekomst. Door allerlei problemen kunnen ze niet meer thuis wonen, bijvoorbeeld vanwege mishandeling, verwaarlozing of verslavingsproblemen van de ouders, maar ook om ernstige lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen of gedragsproblemen van de kinderen zelf. Ze worden opgevangen in gezinshuizen. De Rudolphstichting, eigenaar van De Glind, gelooft sterk in de helende kracht van het gewone gezinsleven. Opname van een kind in een gezin en in een gemeenschap vormen daarom het uitgangspunt van dit vernieuwende jeugdhulpproject. Kinderen krijgen hier de kans die ze verdienen. Een gezinshuis wordt gerund door ouders die er vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week zijn. Het biedt kinderen structuur, continuïteit in zorg en veiligheid binnen de omgeving van een bestaand gezin. Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in Nederland licht op hun pad bieden richting een goede toekomst. Ook worden andere Kinderen in de knelpunten gesteund. Helpt u mee?

Koster

14-12 t/m 20-12 dhr. C. Hesse
21-12 t/m 23-12 fam. de Gier
24-12 t/m 25-12 dhr. L. Hordijk

Kerkdienst zondag 22 december

10.00 uur kinderkerstfeest

Vrijdag 17 januari Filmavond,

met als film:

'Il y a longtemps que je t'aime' (ik hou al heel lang van je)

De film begint met een scène waarin we een nerveuze vrouw op een vliegveld aan een tafeltje zien zitten. Al snel blijkt dat ze wordt opgehaald door een bekende van haar, die haar al een tijd niet gezien heeft. Vroeg in de film wordt duidelijk dat de vrouw, Juliette, een tijdlang in de gevangenis heeft gezeten en nu door haar jongere zus, Léa, wordt opgevangen. De kijker volgt haar in het kennismaken met de familie en vrienden, het re-integreren in de maatschappij, het omgaan met de drukkende last van het verleden.

Inloop: 19:30 uur met koffie. Start film: 20.00 uur

Onder de film wordt u voorzien van een hapje en drankje, wij zien u graag op 17 januari!

Commissie V&T

Contactpersoon: Monique van der Knijff, tel. 06-20089436

Geef licht! - Derde advent

tekst: Erik Idema
muziek: Gerard van Amstel

Couplet



In het don - ker van de nacht zingt de he - mel men - sen voor.
Mi - cha vraagt: Wat doe je toch? Leef je niet meer met de Heer?



Zie het licht en geef het door. Zo geeft God je le - vens - kracht.
Maar hij hielp je keer op keer! Hij be - vrijdt je, weet je nog?

Refrein



Geef licht, geef licht! Je krijgt het gra - tis,



niet voor niets. Zorg dat ie - der - een het ziet.