



# Zondagsbrief



19 juni 2016

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek  
<http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/>

Nr. 1292

## **Dienst van deze morgen:**

Ds. Noordam

Lezen Col 3:5-17 (NBV)

Lezen Hand 3:1-16 (NBV)

## **Examens**

Veel jongeren hebben afgelopen week uitslag gekregen van hun examen op de middelbare school of de beroepsopleiding. Spannende weken achter de rug. We feliciteren van harte degenen die geslaagd zijn: eerst vakantie en dan een nieuwe start met studie, werk of wellicht een tussenjaar.

Als je nog een herexamen moet doen: veel succes gewenst. Mocht je gezakt zijn, dan toch een mooie vakantie gewenst en na de vakantie met frisse moed weer aan de slag.

Hoe het ook zij, geslaagd, gezakt of een her, weet dat iedereen een parel is in Gods hand.

## **Twee studiedagen**

Maandag en dinsdag, 20 en 21 juni, verblijf ik in het kader van de Permanente Educatie (bij- en nascholing voor predikanten) in het conferentiecentrum Hydepark te Doorn.

Het thema is 'Hedendaagse spiritualiteit'. U hoort t.z.t. meer over de inhoud van deze cursus.

## **Kinderen en avondmaal**

De kinderen van (de toekomstige) groep 5, 6, 7 hebben een uitnodiging ontvangen om a.s. woensdagmiddag om 14.00 uur naar de kerk te komen.

Dan gaan we met elkaar praten over het avondmaal dat we 26 juni hopen te vieren, er van zingen en er over knutselen.

## **Belijdenisgroep 2015/2016**

De belijdenisgroep van dit seizoen komt a.s. donderdagavond bij elkaar bij Paul van Gorkum, Hoofdstraat 121.

We willen elkaar nog een keer ontmoeten en terugkijken op de belijdenisdienst.

## **Omzien naar elkaar**

Verwijderd i.v.m. privacy

## **Rocksteady: wie doet mee?**

Voor Rocksteady zijn wij op zoek naar leiding en mensen voor de kookploeg. 1x in de twee weken is er Rocksteady: 6x voor Kerst en 6x na Kerst. Het is moeilijk om mensen te vinden voor het leiden van catechese. Hoe ziet de avond er uit? Je eet gezamenlijk en na het eten gaan de jongeren naar leeftijd naar hun groep. Per groep geven 2 of 3 personen leiding. Zij geven de jongeren een fijne avond met verschillende onderwerpen die betrekking hebben op de bijbel. Dit doen ze in de vorm van spellen en bijbellezing.

Heb je interesse en lijkt het jou leuk om met de jongeren aan de slag te gaan? Laat het ons weten en meld je aan bij Gera Spruijt. Het zal fijn zijn als wij de leiding weer compleet hebben. Het zijn onze jongeren en uw kinderen die wij graag iets mee willen geven over Gods Woord. Zonder leiding wordt dit wel erg moeilijk.

Dus kom op, het zijn de jongeren voor de toekomst!

Hartelijke groet,

Gera Spruijt

06-39200338

## **Stelling**

De schoonheid van het karakter straalt als iemand onvermoeibaar de ene tegenslag na de andere incasseert, niet omdat hij of zij ze niet voelt, maar omdat het iemand is met een onverwoestbaar goed humeur.

René Gude, vrij naar Aristoteles, in NRC Handelsblad d.d. 27 september 2014.

Uit: Filosofie scheurkalender 2016, datum 14 juni.

Filosoof René Gude overleed op 13 maart 2015 aan kanker.

Hij was bij leven lid van het Filosofisch Elftal van Dagblad

Trouw en hij was Denker des Vaderlands. Deze laatste functie moest hij gedwongen door zijn ziekte neerleggen.

Van Gude is ook de uitdrukking "Humeurmanagement".

Redactie

## **De bloemen van deze zondag gaan naar....**

.... Mw. I. Kerver voor haar verjaardag.

Een tweede bos is voor Erik en Arimbi, nog voor hun trouwdag vorige week zaterdag.

## **Koster**

18-06 t/m 24-06 dhr. A. Voogt

25-06 t/m 01-07 dhr. L. Hordijk

## **Kerkdienst zondag 26 juni**

10.00 uur Ds. L. Schermers