



Zondagsbrief



21 april 2019

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
<http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/>

Nr. 1424

Dienst van vandaag: ds. L. Schermers

Liturgisch bloemschikken

De vorm van deze schikking is het hart.

In de teksten voor Pasen gaat het om 'zien met het hart'.

Niet alleen zichtbare geloofstekenen zijn van belang.

Door de liefde zullen we Jezus herkennen.

In de flessen zijn voorjaarsbloemen geplaatst.

Bloeiende bolplantjes zijn naast het hart geplaatst om de hartvorm te versterken.

Meditatie;

"Laat, Heer, ons hart U toebehoren.

En laat ons door de wereld gaan

met open ogen, open oren

om al uw tekens te verstaan "

Het is Pasen

een nieuw begin

om te

leven met het hart.

Slot veertigdagentijd

Met het vieren van het Paasfeest sluiten we de veertigdagentijd af. Er is veel bezinnends gebeurd. De sobere maaltijd aan het begin van de veertig dagen met een mooie presentatie over IONA, halverwege een vesper, we konden een synagoge bezoeken en er was de stiltewandeling.

Tijdens de diensten lazen we met groot en klein uit het Lucas-evangelie, luisterden we naar het kinderproject en kwamen we aan de hand van Lucas steeds dichterbij het geheim van Pasen. De bloemschikkingen voegden veel aan onze beleving toe.

Dankbaar denk ik aan de dienst van Palmpasen toen zoveel kinderen met hun palmpasestokken de kerkzaal binnen kwamen, het begin van de Stille Week. We vierden Witte donderdag, Goede Vrijdag, Stille zaterdag, elke dag met een eigen accent.

Vandaag vieren we door veel te zingen de overwinning van Jezus op de dood en daarmee een nieuw begin van leven.

Vakantiedagen

Van 26 april - 5 mei hoop ik vakantie te vieren. Mocht er een predikant nodig zijn, dan weet onze scribe, Jan de Korte, welke predikant er benaderd kan worden.
ds. Luci Schermers

The Passion 2019:

'Je bent niet alleen' is een opdracht

De boodschap van The Passion 2019 was overtuigend:

Je bent niet alleen. Het klonk in verschillende liedjes

door van de indrukwekkende uitvoering in Dordrecht.

Het klonk uit Maria's mond, en uit die van Jezus

voorbij zijn dood. Maar het speelde ook in de relaties

tussen Jezus en zijn leerlingen. Zij ervoeren juist veel

eenzaamheid. Tussen de regels door hoorde ik: mooi

als het tegen je wordt gezegd dat je niet alleen bent, maar het is ook een opdracht.

Opdracht

Dat is ook meteen het moeilijke aan die boodschap. 'Je

bent niet alleen': dat horen we graag. Als een

boodschap aan ons. Want we ervaren vaak

eenzaamheid of dat we alleen gelaten worden. De

boodschap dat je niet alleen bent is dan een troost, die

moed geeft. Het moeilijke is dat we daardoor vaak de

neiging hebben om passief te worden. Ik ben niet

alleen, wat een fijn gevoel! Maar weet je wat dat

betekent? Een opdracht. En een pittige ook nog.

Maria en Jezus zingen het. Bewust zij, want anderen kunnen het moeilijk waarmaken:

Maar je bent niet alleen

Ik zal er voor je zijn

Als het even veel te veel wordt

Ben ik er altijd

Ik zal er voor je zijn. Niet pas als het mij uitkomt, maar altijd. Laat zien dat zij of hij inderdaad niet alleen is.

Dat is het minste wat je kunt doen.

(bron: Mijnkerk.nl)

De bloemen van vandaag zijn voor.....

... de hr. en mw. Bremmer voor hun 50 jarig huwelijk.

Koster

27-04 t/m 03-05 fam. de Gier

Kerkdienstenzondag 28 april

10.00 uur ds. M. Berends-Waardenburg

VBK ZOEKT:

De vakantie bijbelclub Krimpen is hard op zoek naar:

- Een penningmeester
- Een vliegende kip (kleine administratieve handelingen en overal inzetbaar)
- Iemand die de vergaderingen wil voorbereiden
- Mensen die het leuk vinden om jongeren aan te sturen voor
 - Drama,
 - Decor,
 - PR,
 - Zegepresentjes
- BHV'ers tijdens de VBK

Lijkt het u leuk om op wat voor manier dan ook te helpen... of kent u iemand die het leuk zou vinden... laat het alstublieft weten! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maureen Kerkstra. Mail: maureen_oosterwijk@hotmail.com. Bel/appen: 0611330300

Wij bidden om een nieuw begin - cpl 7

tekst: Erik Idema
muziek: Gerard van Amstel

Refrein

Wij bid - den om een nieuw_ be-gin, een nieuw be-gin van le - ven. God,
stuur ons toch uw we - reld in om lief - de door te ge - ven.

The musical notation for the Refrain is in G major, 4/4 time. It consists of two lines of music. The first line has a repeat sign at the beginning. Chords are indicated above the notes: C, G/b, F/a, C/g, F, Am7, Gsus4, G. The second line has chords: C, G/b, F/a, C/g, F, C/e, F, G, C.

Couplet

7 Je - zus gaf hoop aan de men-sen in nood. Maar wie hielp hem in het
7 uur van zijn dood? God laat niet los waar hij ooit aan be-gon.
7 Hij geeft het le - ven als licht van de zon. Wij

The musical notation for the Couplet is in G major, 4/4 time. It consists of three lines of music. The first line has chords: Am, Em, F, C/g. The second line has chords: F/a, G, F, C. The third line has chords: D, D/g, G, D/g, G, F/g, G.