



Zondagsbrief



22 januari 2017

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek

<http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/>

Nr. 1318

Dienst van vandaag :

Ds. Wierdsma

Schriftlezing: Jesaja 62: 1-5

Schriftlezing: Johannes 2:1-11

Kloosterweekend

Dit weekend zijn we met een groep gemeenteleden naar het klooster van de Benedictinessen in Oosterhout.

We zijn vrijdagmiddag vertrokken en komen zondagmiddag weer terug.

We vieren de diensten met de zusters mee, gaan met hen en met elkaar in gesprek.

Er is tijd om rustig alleen op de kamer te zijn of een wandeling te maken in de omgeving.

We delen een weekend in het leven van deze kloosterlingen en komen waarschijnlijk met nieuwe indrukken thuis.

Inloopuur

Donderdag 26 januari ben ik van 9.30-12.00 uur in de kerkenradskamer aanwezig.

Loop gerust binnen wanneer u uw verhaal kwijt wilt of gewoon iets te melden hebt.

Koffie en thee staan klaar!

ds. Luci Schermers

Omzien naar elkaar

Mw. Koedijk –Oostwouder is erg blij met het meeleven vanuit de gemeente door de kaarten die ze ontvangt.

Ze wil ons daarvoor hartelijk danken!

Ze is deze week vanuit het hospice overgeplaatst naar Verpleeghuis Het **Gasthuis**,

Banneweg 61,

4204 AA **Gorinchem**.

Kerststal

Het Cultuurhuis heeft onze kerk gevraagd of wij de kerststal willen hebben die met Kerst 2015 in onze kerk heeft gestaan. Zij hebben in het nieuwe gebouw hiervoor geen plaats. Ook in onze kerk hebben wij hiervoor helaas geen ruimte.

Eind januari verlaat de kerststal het oude Cultuurhuis. Wie heeft er plek om de kerststal op te slaan?

Graag hoor ik van u.

Sicco Kooistra

0180 551290

scriba@ontmoetingskerkkrimpen.nl

Kerk alleen voor gelovigen?

Tijdens de maand van de spiritualiteit (start 13 januari 2017) lanceert de Protestantse Kerk in Nederland een publiekscampagne met als thema 'Geloven doe je in de kerk?'

Mensen die interesse hebben in zingeving, komen niet naar de kerk. Ze denken namelijk dat ze gelovig moeten zijn om te mogen komen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Protestantse Kerk in Nederland. Iedereen is welkom in de kerk. Gelovig of niet-gelovig.

Het beeld dat je gelovig moet zijn om naar de kerk te mogen komen, wil de Protestantse Kerk in Nederland bijstellen. Daarom lanceert de Protestantse Kerk in de maand van de spiritualiteit (januari 2017) de campagne 'Geloven doe je in de kerk?'

Natuurlijk is de Protestantse Kerk een geloofsgemeenschap die samenkomt rond de Bijbel.

Daarom is de kerk ook een plek waar mensen nadenken over het leven, waar ruimte is voor troost, verwondering en twijfel, en waar helpen vanzelfsprekend is. En soms ook gewoon een plek om te onthaasten. Je hoeft geen gelovige te zijn om te mogen komen. Iedereen die geïnteresseerd is, is welkom.

Maand van de spiritualiteit

Geloven doe je in de kerk? Nadenken ook.

Geloven doe je in de kerk? Onthaasten ook.

Geloven doe je in de kerk? Verwonderen ook.

Geloven doe je in de kerk? Twijfelen ook.

Geloven doe je in de kerk? Troosten ook.

Geloven doe je in de kerk? Helpen ook.

www.gelovendoejeindekerk.nl

De bloemen van deze zondag gaan naar....

..... mw. Koedijk-Oostwouder voor haar verjaardag.

Koster

21-01 t/m 27-01 fam. de Gier

28-01 t/m 03-02 dhr. C. vd Schans

Kerkdienst 22 januari

10.00 uur Ds. L. M. Schermers