



Zondagsbrief



22 maart 2015

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
<http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/>

Nr. 1233

Dienst van vandaag:

ds. L. Schermers

Eerste lezing Rom. 11: 13-18

Tweede lezing Joh. 12: 20-33

Liturgisch bloemschikken

Vandaag is het de vijfde dag van de veertigdagentijd.

We zien hoe de handen tegen elkaar liggen ,
nadenkend , bezinnend. De korenaren en de
graankorrels verwijzen naar de parabel die Jezus
vertelt.

graan
dat valt in de aarde
en sterft
brengt veel
vrucht voort

leven verliezen
leven vinden

God
wij bidden
help ons
ons te bezinnen
op wat leven geeft

Groothuisbezoeken

Afgelopen week vond het laatste Groothuisbezoek van
dit seizoen plaats.

Ik hoop dat er goede (geloofs)gesprekken en
waardevolle ontmoetingen zijn geweest.
Met veel dank aan de ouderlingen voor de organisatie
van de avonden en het leiden van de bijeenkomsten.

Werkgroep knooppunt levensvragen

Maandag van 17.00 - 19.00 uur wordt er verder
gepraat over de pilot die we in september van start
willen laten gaan. Deze keer zal er volop aandacht zijn
voor de concept-folder die gemaakt is en het
visitekaartje zal worden van de pilot.

In Samenwijzer heb ik er over geschreven.
Voelt u er voor om als vrijwilliger 1x per twee
maanden actief te zijn voor dit project? Dan hopen we
dat u zich aanmeldt bij ondergetekende!

Belijdeniscatechese

Dinsdagavond komt de belijdenisgroep bij elkaar.
Het zal gaan over de kerk: Ik geloof een heilige,
algemene Christelijke kerk.

We zien elkaar om 19.00 uur in de kerkenraadkamer.

Met elkaar kijken naar The Passion.

Op donderdag 2 april wordt The Passion uitgevoerd in
Enschede. Graag nodigen wij de jongeren uit om
samen naar dit gebeuren te kijken.

We zijn welkom bij de familie Schreuder, Rijnstraat 38.
Als je komt tussen 20.00 - 20.15 uur, dan praten we
eerst even.

Om 20.25 uur begint de uitzending! Zie
www.thepassion.nl

Voorjaarsborrel

De zondag na Pasen, 12 april, is er in de Tuinfluiter
een voorjaarsborrel voor de gemeenteleden van 21+
tot en met de 40-.

De uitnodigingen worden deze week verspreid. Houd
dus je brievenbus in de gaten!

Gera Spruijt, Marcel van de Kooi en ds. Luci Schermers

Bedankt!

Graag wil ik iedereen bedanken voor de blijken van
medeleven na het plotse overlijden van mijn zwager.
Marianne vd Bas

De bloemen

De bloemen van vandaag gaan naar Roneela Eijaz, u
kent haar van de dienst op 8 maart toen zij een lied
zong in haar eigen taal.

In een laatste poging om een verblijfsvergunning te
krijgen, had zij van de week een gesprek met de IND
in Den Bosch. Wij zijn heel blij dat de IND uiteindelijk
toch positief heeft geoordeeld en dat Roneela mag
blijven!

Geluk en verdriet liggen vaak dicht naast elkaar.
Vorige week zondag zijn twee Pakistaanse kerken in
Lahore overvallen en kerkgangers doodgeschoten.
Onder hen waren ook een neef (27 jaar) van Roneela
en zijn vrouw (25 jaar).

Daar word je toch even stil van.

Als blijk van medeleven gaan de bloemen dus naar
Roneela.

De bloemen van deze zondag gaan naar....

-Mevr. Roneela, ter bemoediging als groet van de kerk.

-Mevr. de Gier-de Man voor haar verjaardag.

-Mevr. Siebenga-Blok ook voor haar verjaardag,

Koster

21-03 t/m 27-03 dhr. C. Hesse

28-03 t/m 01-04 dhr. C vd Schans

Kerkdienst zondag 29 maart

10.00 uur Ds Van Herwijnen

Collecteafkondiging

Mensen zonder een verblijfsvergunning leven een onzichtbaar bestaan, doordat ze geen status en vaak geen Burgerservicenummer hebben. Dit maakt deze groep mensen tot één van de kwetsbaarste van de stad Utrecht. Bij Villa Vrede in Utrecht vinden zij een plek waar ze er simpelweg mogen zijn, waar ze een gezicht krijgen, zich veilig voelen, hun sociaal netwerk kunnen opbouwen en gestimuleerd worden tot zelfredzaamheid. Kerk in Actie ondersteunt het werk dat gedaan wordt in Villa Vrede. Open je handen en geef voor een welkome plek voor mensen zonder verblijfsstatus in Utrecht. Namens hen, bedankt!

Trein naar Betlehem

In februari is de aftrap geweest voor het musical project, er waren ruim 40 mensen die hebben geluisterd naar de opzet van het project. Inmiddels zijn er 47 aanmeldingen en daar zijn wij blij mee. Op dit moment zijn er nog wel een paar mensen meer nodig, maar die zullen vast nog wel komen. Op redelijk korte termijn zouden we nog enkele spelers erbij willen hebben, dit omdat het leuk is om er vanaf de eerste repetitie bij te zijn. Op 25 maart is die eerste repetitie al. We repeteren op de woensdag avonden in de "Ontmoetingskerk" Iedereen is daar welkom om sfeer te komen proeven. De eerste repetitieavond zullen we beginnen met kennis maken met elkaar en met het acteren, de tweede repetitie zal hier een vervolg van zijn. Tijdens deze twee avonden willen we wel al zoveel mogelijk rollen verdelen, dus wees er bij als u een rol wilt spelen. De uitvoeringen willen we plaats laten vinden op 17,18 en 19 december. Het belooft een geweldige tijd te worden tot de kerst. Het doel van het project is om een aantal maanden met een leuke groep mensen samen te werken. De uitvoeringen zijn de slagroom op het toetje, leuk, lekker, maar niet het doel op zich. De musical is laagdrempelig van opzet en het is dan ook nadrukkelijk de bedoeling dat iedereen die mee wil doen (kerkelijk of niet) ook mee kan doen.

Namens de musical commissie

Eric Huizer

Suzanne

Suzanne neemt je mee,
naar een bank aan het water,
duizend schepen gaan voorbij
en toch wordt 't maar niet later,
en je weet dat zij te gek is,
want daarom zit je naast haar
en ze geeft je pepermuntjes,
want ze geeft je graag iets tastbaars
en net als je haar wilt zeggen:
'ik kan jou geen liefde geven'
komt heel de stad tot leven en hoor
je meeuwen schreeuwen,
je hebt steeds van haar gehouden,
en je wilt wel met haar meegaan,
samen naar de overkant
en je moet haar wel vertrouwen,
want ze houdt al jouw gedachten in haar hand

en Jezus was een visser,
die het water zo vertrouwde,
dat Hij zomaar over zee liep,
omdat Hij had leren houden
van de golven en de branding,
waarin niemand kan verdrinken,
Hij zei: ' Als men blijft geloven,
kan de zwaarste steen niet zinken'.
Maar de hemel ging pas open,
toen Zijn lichaam was gebroken
en hoe Hij heeft geleden,
dat weet alleen die Visser aan 't kruis
en je wilt wel met Hem meegaan,
samen naar de overkant
en je moet Hem wel vertrouwen,
want Hij houdt al jouw gedachten in Zijn hand.

Suzanne neemt je mee,
naar een bank aan het water,
je onthoudt waar ze naar kijkt,
als herinnering voor later
en het zonlicht lijkt wel honing,
waaraan kinderen zich te goed doen
en het grasveld ligt bezaaid met wat de
mensen zoal weg doen,
in de goot liggen de helden,
met een glimlach op de lippen
en de meeuwen in de lucht,
lijken net verdwaalde stippen,
als Suzanne je lachend aankijkt
en je wilt wel met haar meegaan,
samen naar de overkant
en je moet haar wel vertrouwen,
want ze houdt al jouw gedachten in haar hand.

Oorspronkelijke Engelse tekst: Leonard Cohen (1966)
Nederlandse vertaling: Rob Crispijn (1969)
Gezongen en gespeeld door: Herman van Veen, recent
uitgevoerd in het TV programma De Wereld Draait
Door.

Redactie