



Zondagsbrief



26 januari 2020 |

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/

| Nr. 1458

Dienst van vandaag: Ds. M. A. Doolaard-van Verseveld

Paaswake 11 april

In de nacht van 11 op 12 april zal in onze kerk weer een Paaswake gehouden gaan worden. Doelgroep zijn de jongeren van ongeveer 15-25 jaar. Om dit mogelijk te maken willen we een groep van 5-7 mensen bij elkaar krijgen die dit met elkaar gaan organiseren (inclusief ds. Luci Schermers en Janneke Boer). Na de dienst van 26 januari willen we met belangstellenden bij elkaar komen. Dus lijkt het je/u leuk om deze Paaswake mee te organiseren, je hoeft niet in de doelgroep te zitten, dan zien we je graag vandaag na de dienst in de kerkenraadskamer. Janneke Boer, jeugdouderling

Pastoraal inloopuur

A.s. donderdagmorgen ben ik van 9.30-10.30 uur in de kerkenraadskamer aanwezig. Loop gerust binnen voor een gesprek(je) onder het genot van een kop koffie of thee. ds. Luci Schermers

Bevestiging van de senioren-ouderling en: wie is de mol?

De dienst op zondag 9 februari stond gepland als een jongerendienst. Door omstandigheden kon de bevestiging van de nieuwe seniorenouderling niet op 19 januari plaats vinden en is dit doorgeschoven naar zondag 9 februari. Een mooie uitdaging om in deze dienst verschillende generaties met elkaar te verbinden! Het thema van de dienst is gekoppeld aan het bekende en veelbekeken tv-programma 'Wie is de mol'. Daar is de (onbekende) mol degene die het spel probeert te verstoren en die onmaskerd moet worden. De vraag voor de kerkdienst is: Wie/wat probeert ons leven in de war te schoppen? Wat kun je daar tegen doen?

Geloofsopvoeding: materiaal gevraagd

Sinds een aantal jaar hebben we een geloofskoffer in onze gemeente. De inhoud van deze koffer was vooral gericht op jonge gezinnen. De inhoud wordt op dit moment vernieuwd en daarbij hebben we de wens twee nieuwe geloofsdozen te vullen waarvan één voor jonge gezinnen en één voor gezinnen met oudere kinderen. Mocht u/jij nog actuele boeken/tijdschriften hebben op het gebied van geloofsopvoeding, kinderbijbels, tienerbijbels, bijbelse dagboeken etc. dan kunt u die inleveren bij Janneke Boer, Rederij van Holststraat 19 of 06-50559401 (dan haal ik ze bij u op). Donaties specifiek hiervoor zijn ook van harte welkom. Ik zal met ds Luci Schermers samen de beide geloofskoffers opnieuw gaan vullen. Janneke Boer, jeugdouderling

VOEDSELBANK

– januari is spaghetti/pasta Het inzamelen is voor het uitgiftepunt van de Voedselbank IJssel en Lek te Stolwijk. Het product kan worden ingeleverd in de daarvoor bestemde krat bij het ZWO-bord in de ontmoetingsruimte.

Woensdag 26 februari: Sobere maaltijd en presentatie

Aan het begin van de veertigdagentijd ontmoeten we elkaar bij een sobere, warme maaltijd. Ieder jaar weer een bijzonder en mooi begin van de tijd van bezinning op de lijdensweg die Jezus ging en op de weg die we zelf door het leven gaan.

Na de maaltijd is er een presentatie door dhr. Jan van de Vrie in woord en beeld over zijn zoektocht naar de beschermheilige Florian.

Ds. Luci Schermers zal deze presentatie inleiden door wat te vertellen over beschermheiligen in het algemeen en de relatie met het (christelijk) geloof.

Van harte welkom bij de maaltijd en/of de presentatie!

En neem gerust iemand mee.

***sobere maaltijd:**

-18.00 uur kerkenraadskamer

-graag aanmelden via formulier dat hangt bij het koffieloket in de ontmoetingsruimte of bij Monique van der Knijff 786268 of bij Leny Kodde: 523053

***presentatie:-**

-19.30 uur inloop met koffie ontmoetingsruimte

-20.00 begin presentatie

-aanmelden niet nodig

Van harte uitgenodigd! Groep Vorming & Toerusting

De bloemen van vandaag gaan naar

... Hr. A. Voogt, als dank. Tweede bos voor de hr. en mw. Broekhuizen, voor hun 50 jarig huwelijk.

Koster

25-01 t/m 31-01 dhr. C. Hesse

01-02 t/m 07-02 dhr. J. Klerk

Kerkdienst zondag 2 februari

10.00 uur ds. R. P. van der Plicht