



Gemeentebrief



22 juli 2022

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
www.ontmoetingskerkkrimpen.nl

nummer 123

Meditatief

In het boekje Medemens 6 vond ik de onderstaande tekst van Hans Bouma. Ik werd door deze woorden getroffen en wil ze graag met u delen.



“Als bomen

Mensen
die als bomen naast je staan

schouder aan schouder,
lijf aan lijf, ziel aan ziel.

Als bomen zo standvastig,
zo begripvend, zo opbeurend.

Vrienden, vriendinnen
voor elk seizoen

vrienden, vriendinnen
in weer en wind.

Bomen van mensen.”

Hartelijke groet, Quirine Lodder

Orde van dienst voor zondag 24 juli.

Deze zondag staat ds. Van der Plicht uit Moordrecht op de kansel. Het thema van de dienst is:

Crisis of Christus? We wensen elkaar een boeiende en inspirerende dienst toe.

Welkom en mededelingen - Aanvangslied Lied 218: 1, 2, 3 *Dank U voor deze nieuwe morgen* - Stil gebed - Votum en groet - Zingen Lied 218: 4, 5 – Gebed; in het gebed luisteren wij naar het lied *‘Heer, ontferm U over ons’* (via de beamer) - Inleiding thema - Schriftlezing Mattheüs 6: 19-34 - Zingen *‘Zoekt eerst het Koninkrijk van God’* ELB 58: 1, 2 - Schriftlezing Jacobus 4: 1-8 - Lied 601 (via beamer) *‘Licht dat ons aanstoot in de morgen!’* – Verkondiging - Meditatief orgelspel - Zingen Lied 910: 1, 2, 4 *Soms groet een licht van vreugde* – Gebeden - Slotlied Lied 416 *Ga met God en Hij zal met u zijn* - Zegen

Koffieochtend op woensdag 10 augustus



Midden in de vakantietijd willen we 70+ gemeenteleden gelegenheid geven elkaar te ontmoeten tijdens een koffieochtend in de kerk. In de Gemeentebrief van volgende week volgt verdere informatie. Heeft u belangstelling? Schrijf u de datum vast op. U bent die 10e augustus van harte welkom!

Bedankt.

Ik wil iedereen bedanken voor de kaarten en bezoeken vanwege de operatie van mijn heup en de valpartij, waaraan ik een gebroken arm heb overgehouden. Met de heup gaat het prima, maar de arm zal wel langer duren, maar het gaat ook vooruit. Groet van Nelly van der Kooi



COLLECTEN

Er wordt weer gecollecteerd. Bij de uitgang zullen mandjes staan om uw gift in te doen. Tevens blijft het aanbevolen om geld over te maken. Bij voorbaat bedankt

Collectedoelen **24 juli** zijn:

1^{ste} Leger des Heils

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. leger des Heils op rek.nr. NL10RABO0333800737
Of scan de QR-code voor collecte 1



2^{de} Diaconie.

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Diaconie storten op rek.nr. NL63RABO0333800656
Of scan de QR-code voor collecte 2



Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd worden bij Arie de Paauw, Johan Vermeerstraat 21 o.v.v. van het collectedoel. De Diaconie.

Voedselbank

Het product voor juli is **olijfolie**. Er is 7 flessen gebracht.

Het inzamelpunt blijft de schuur van Arie de Paauw, Joh. Vermeerstraat 21.

U kunt naar de achtertuin komen waar nr.21 op de poort staat en zelf het product in de schuur zetten.



De bloemen van zondag 24 juli zijn voor Dhr. en Mw. Siebenga-Blok voor hun 65-jarig huwelijk.

Inloopochtend op donderdagmorgen 28 juli a.s.

A.s. donderdag 28 juli staan de kerkdeuren open. Van 9.30-12.00 uur kunt u binnenlopen, rustig even in de kerkzaal zitten, een kaars aansteken, luisteren naar zachte muziek of een gedicht lezen. Er is iemand op de achtergrond aanwezig met koffie en thee. Welkom!