



Gemeentebrief



9 augustus 2024

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
www.ontmoetingskerkkrimpen.nl

nummer 230

Meditatie

De afgelopen tijd ben ik veel bezig met emoties en gevoelens. Emoties van vroeger, die opduiken als je in een zelfde soort situatie komt als in het heden. Je voelt je boos om iets kleins dat iemand doet, bijvoorbeeld een afspraak niet nakomen. Niet alleen omdat iemand iets doet. Maar ook omdat in het verleden andere mensen hun beloften niet zijn nagekomen, en je je daardoor bijvoorbeeld onbelangrijk voelt. Terwijl je weet dat je een kind van God bent, en er dus mag zijn. Als je accepteert, dat je in het verleden bent gekwetst, is het makkelijker goed om te gaan met de boosheid in het heden. God wil daarbij helpen. Vandaag gaat het bij mij over alleen zijn versus alleen voelen. Ik kwam dit gedicht tegen, wat in de lange verdrietige nacht als onzin kan voelen, maar ook weer waar kan worden, als we durven kiezen voor vertrouwen:

Je hoeft het niet alleen te doen.
Deze weg is niet het eind.
Weet dat er vele vleugels
om jou heen geslagen zijn.

Ze tonen je de liefde.
Ze geven je moed en kracht.
Ze laten tranen drogen
na een lange verdrietige nacht.

Ze leiden je naar vreugde.
Ze geven het leven weer zin.
Laat je leiden en bevrijden.
Vandaag is een nieuw begin.

Je hoeft het niet alleen te doen.
Neem hun hulp maar aan.
Ze zullen er altijd voor je zijn.
Ze blijven voor je klaar staan.

(Anke Poelstra)

Orde van dienst zondag 11 augustus 2024

Voorganger in deze dienst is ds. L.J. Scholten uit Gouda. Het thema is: Branden onze lampen nog? We wensen elkaar een inspirerende dienst.

Welkom en mededelingen –
Zingen Psalm 33: 1, 2 en 8 Kom nu met zang en roer de snaren-
Bemoediging en Groet –
Zingen NLB 1005: 1, 2 en 3 Zoekend naar licht hier in het duister –
Kyriëgebed –
Loflied: Tienduizend redenen (via beamer) –
Schriftlezing: 2 Petrus 3:1-10a –
Zingen: NLB 756: 1, 2, 4, 5 en 6 Laat komen, Heer, uw rijk –
Schriftlezing: Mattheüs 25: 1-13 –
Zingen: NLB 751: 1, 2, 4, 5 De Heer verschijnt te middernacht –
Verkondiging: Branden onze lampen nog? –
Zingen: YfC bundel 41 Give me oil in my lamp, keep me burning –
Gebeden –
Aandacht voor collecten –
Zingen NLB 657: 1, 2, 3 en 4 Zolang wij ademen –
Zegen met een gezamenlijk gezongen Amen.



De bloemen van zondag 11 augustus zijn voor Erika en Aza Teeuwen, nog voor hun 40-jarig huwelijk.



TALENTENVEILING 7 september 2024

Ondanks de vakantieperiode gaat het goed met de verkoop van de loten. Er zijn al 33 lotenboekjes (1650 loten) uitgegeven. Bedankt voor uw inzet. Nog maar 7 boekjes te gaan. Na afloop van elke kerkdienst zijn er loten(boekjes) beschikbaar. U kunt hiervoor ook contact opnemen met Marcel Lankhaar.

Als u uw loten heeft verkocht kunt u het geld én de lotenstrookjes inleveren bij Marcel Lankhaar of Sicco Kooistra. Wilt u het bedrag liever overmaken dan kan dit natuurlijk ook: Ontmoetingskerk – NL63 RABO 0333800656 o/v loterij 2024 mét het eerste lotnummer van uw verkochte boekje(s) voor onze administratie. De lotenstrookjes natuurlijk wel inleveren bij Marcel of Sicco.

Er is een rommelmarkt waarvoor we nette én gewassen kleding, boeken (graag vanaf 2014) en mooie woonaccessoires kunnen gebruiken. Wij zullen ook een kraam inrichten waar kunst verkocht gaat worden. Hiervoor kunt u schilderijen, mooie foto's, beelden of tekeningen inleveren. Verder zal er net als voorgaande keren ook een natuurkraam zijn waarvoor stekjes, planten e.d. kunnen worden aangeleverd.

Op de volgende data kunt u deze spullen inleveren in de Ontmoetingskerk.

- zaterdag 24 augustus 2024 van 09.30 -12.00 uur
- vrijdag 30 augustus 2024 van 19.00 -21.00 uur
- zaterdag 31 augustus 2024 van 09.30 -12.00 uur

Ook zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die:

- willen helpen bij de opbouw (donderdag 5 september tussen 19-21 uur)
- het inrichten van de kramen op vrijdag 6 september
- op 7 september (een dagdeel) in een kraam willen staan
- willen helpen bij het verkopen van plankjes voor het rad van fortuin (leuke taak voor onze jeugd/kinderen)

U kunt zich opgeven bij één van de leden van de voorbereidingsgroep Talentenveiling.

Heeft u zich al opgegeven voor de verse patatsessie mét Arie inclusief snack op zaterdag 28 september 2024 vanaf 17.00 uur? Of voor de geweldige spelletjesavond inclusief heel veel bij de familie Kodde op zaterdag 12 oktober 2024 vanaf 20.00 uur?

Vanaf nu kunt u zich ook aanmelden voor de activiteit Happen & Trappen op zondag 6 oktober (middag/avond)!

De intekenlijsten voor deze unieke evenementen hangen in de ontmoetingsruimte.

Nieuwe activiteit IJs scheppen aangeboden door onze ijsmeester Inge de Ruiters voor maximaal 30 personen bij u thuis of op een nader te bepalen locatie in de buurt.

Mogelijk dat u in de vakantieperiode nieuwe ideeën opdoet of hebt gedaan. Uw talentenbriefjes blijven van harte welkom. U kunt deze aanmelden via de doos in de Ontmoetingsruimte of via de website www.ontmoetingskerkkrimpen.nl – HOME – Talent aanmelden!

Het wordt hoe dan ook een geweldige talentenveiling.

Collecten

Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw gift in te doen.

Tevens blijft het aanbevolen om geld over te maken. Bij voorbaat bedankt.

Collectedoelen 11 augustus

1^{ste} Kerk in Actie: Zending

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Kerk in Actie overmaken op rekeningnummer NL10 RABO 0333 8007 37

Of scan de QR code voor collecte 1



2^{de} Fonds groot onderhoud

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Fonds groot onderhoud overmaken op rekeningnummer NL63 RABO 0333 8006 56

Of scan de QR code voor collecte 2



De diaconie

Voedselbank

Het product voor augustus is groente in blik of pot

U kunt de producten in de kerk inleveren.

Citaten van Joke Verweerd

Uit 'Uitgesproken', Joke Verweerd

De regenboog

Soms is er in de wolken iets van God
Iets wonderlijks en door Zijn hand geschreven
Als de belofte voor een ander leven,
Soms is er in de wolken iets van God.

Soms is er op de wereld iets van God
Soms komt een mens tot onverwachte dingen,
Soms loopt een kleuter zomaar wat te zingen
Soms is er op de wereld iets van God.

Soms is er in ons bidden iets van God
Alsof Hij riep, voordat wij tot Hem kwamen,
Dan blijft Zijn adem bij ons na het Amen
Soms is er in het bidden iets van God.

Soms is er in het leven iets van God
De regenboog staat tot een brug gebogen
En van de hemel komt een duif gevlogen
Soms is er in mijn leven iets van God ...

Wel en wee

Quirine Lodder wil graag iedereen hartelijk danken voor alle aandacht, in de vorm van kaarten, berichtjes en telefoontjes, die zij ook de afgelopen weken weer ontvangen heeft. Dat heeft haar heel goed gedaan. Quirine is vorige week begonnen met het vervolg van het behandeltraject van 15 bestralingen in het Erasmus Medisch Centrum. Zij hoopt dit traject over twee weken, op vrijdag 23 augustus, af te ronden.

Op 15 augustus is de heer W. Opmeer jarig. We wensen hem een hele fijne en gezegende verjaardag toe.

Kindernevendienst

Geen kindernevendienst tot 25 augustus

Vanwege de zomervakantie is er geen kindernevendienst. Vanaf 25 augustus zien we de kinderen weer graag in de nevendienst verschijnen. Klaas Riggerink