



Zondagsbrief



1 december 2013 |

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
<http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/>

| Nr. 1169

Dienst van vandaag:

Ds. Ds. L. Schermers

Eerste lezing: Genesis 38 : 6-30

Tweede lezing: Mattheus 1: 1-6

Tamar
fier rechtop
neemt ze het recht
in eigen hand,
gaat
tot de grens
van haar vermogen.

Eeuwige God,
geef ons de moed
om op te komen voor recht,
kwetsbaar en toch zo sterk.

BLOEMSCHIKKING :

Tamar legt zich niet neer bij haar toekomst, die door Juda besloten wordt. Door een list neemt zij het recht in eigen hand en baart zij haar nieuwe toekomst. De naam van Tamar betekent : "dadelpalm". Rechtop, zoals die palm, gaat zij door het leven. De palmtakken verbeelden haar gaan en staan. De sluier onderaan de stam geeft haar verborgenheid weer. Als gesluierde, de niet geziene, moet zij gaan voor haar recht, geeft zij zichzelf. Vanuit haar gave wordt een tweeling geboren. De twee trossen dadels zijn daar het teken van. De palmtakken verwijzen naar recht en gerechtigheid. Dadels worden ook wel het brood van de woestijn genoemd. Klimop : trouw. Tamar is trouw aan de traditie en aan de belofte die haar gegeven is. Sluier :Tamar gebruikt een sluier zodat ze niet door Juda herkend zal worden.

Meer spirit nodig?

Vanavond (1 december) komt de groep weer bij elkaar aan het Kakebeen 51.

We hebben een leuke groep. Wil je aansluiten of gewoon een avond sfeer proeven:
alle dertigers (of wat jonger of iets ouder) zijn van harte welkom.
Aanvang 20.00 uur.

Toppers

Deze groep HBO-ers en MBO-ers komt volgende week bij elkaar in de soosruimte van onze kerk.
Inloop tussen 20.00 - 20.15 uur. Om 20.15 uur begint het programma.

OOSTERHUIS ZINGEN

met het LITURGIEKOOR IJMOND

Een zaterdagmiddag met elkaar Oosterhuis-zingen. Die kans is er nu. Want zaterdag 1 maart 2014 komt het Liturgiekoor IJmond naar Alphen aan den Rijn. Dit koor zingt al jaren Oosterhuis-liederen, onder de bezielende leiding van dirigent Jan Baaij . Hij neemt je mee het lied in, doet je de muziek voelen. Voor een aantal liederen van Oosterhuis heeft hij zelf de muzikale compositie geschreven. Met zijn koor ondersteunt hij onze zang en zorgt zo voor een onvergetelijke zangmiddag. Velen zingen de liederen van Oosterhuis graag. De teksten spreken aan. Ze staan in de Bijbelse traditie en vertolken ons levensgevoel. En de mooie melodieën doen je hart meezingen.

Iedereen wordt hartelijk uitgenodigd voor deze liedmiddag. Want deze middag is voor iedereen die graag zingt. Natuurlijk voor cantorijen, maar ook voor wie gewoon graag zingt. Voor geofende zangers en pure amateurs. Voor elke liefhebber van het Oosterhuis-repertoire. We vinden gastvrijheid in de Goede Herderkerk in Alphen aan den Rijn. Een kerkzaal waar het goed zingen is. De middag begint om 14.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Natuurlijk met een pauze.

Rond half vijf gaan we afsluiten met een Vesper. De toegang is vrij. Voor partituur-boekjes wordt gezorgd. Bij de uitgang zien we graag een tegemoetkoming in de kosten tegemoet. Graag maken wij u nu al attent op deze bijzondere zangmiddag. Dan kunt u de datum in uw nieuwe agenda vastleggen. Of alvast met anderen afspreken er samen heen te gaan.

Namens de organisatie,
ds. Cort van der Linden en Mw. Lise Miedema.
lindeburg@hetnet.nl lmiedema@ziggo.nl

De bloemen van deze zondag gaan naar....

... dhr. J. Kraan voor zijn verjaardag.

Koster

30-11 t/m 6-12 dhr. J. Klerk
7-12 t/m 13-12 dhr. H. Broekhuizen

Kerkdienst zondag 8 december

10.00 uur Ds. Van der Plicht