



Zondagsbrief



7 april 2019

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
<http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/>

Nr. 1422

Dienst van vandaag: ds. A. Noordam

Liturgisch bloemschikken

Wat is rechtvaardig, wie is rechtvaardig en wie doet recht? Deze vragen staan centraal in het verhaal vandaag. De wijngaard is een gesloten vesting; de pachters verschansen zich. Er is geen opening om het gesprek te voeren, verzoening lijkt niet mogelijk. De vorm voor deze schikking is een gesloten vierkant en oogt compacter dan de voorgaande schikkingen. In de flessen is zwaardvormig blad geplaatst. Tussen de flessen zijn potjes met blauwe druifjes gezet als verwijzing naar de wijngaard.

Meditatie;

"Geef ons de wijsheid
om in eenvoud te leven "
Met geweld beschermen
dat wat rechtvaardig lijkt
met geweld nemen
wat geen recht doet
bloed en wijn
een nieuw begin.

Veertigdagentijd

* We zijn door Petra Klip uitgenodigd om een open dienst in de synagoge te Hillegersberg mee te maken. Die dienst is op vrijdagavond 12 april om 20.00 uur. Als u mee wilt gaan, kunt u zich aanmelden tot maandag 8 april bij ds. Luci Schermers
* Zaterdagmorgen, 13 april, is de bezinningswandeling. Vanaf 9.15 uur is er koffie. We beginnen om 9.30 uur met een lied rondom de paaskaars en gaan daarna op weg. Voor wie wil is er een vraag om al wandelend met een ander van gedachten over te wisselen, maar je kunt ook in stilte wandelen. We blijven dit jaar aan deze kant van de Lek. U kunt de korte route wandelen (een groot uur) of de langere route (een kleine twee uur).

VOEDSELBANK - PRODUCT VAN DE MAAND

Het product van de maand maart is Vis in blik (Zalm tonijn). Het inzamelen is voor het uitgiftepunt van de Voedselbank IJssel en Lek te Stolwijk. Het product kan worden ingeleverd in de daarvoor bestemde krat bij het ZWO-bord inde ontmoetingsruimte.

SENIORENMIDDAG

De volgende seniorenmiddag is op donderdag 11 april in 't Voorhof. Aanvang 14.00 uur.
Dan is ds. Anja van Alphen uit Haastrecht bij ons met een mooi reisverslag over Israël en Jordanië. Deze reis is mede door de Ontmoetingskerk in 2017 georganiseerd.
Als u zelf ook mee geweest bent is het een mooie gelegenheid om met elkaar herinneringen op te halen. Zo niet dan is het altijd interessant om meer te zien en te horen over het land waar de Here Jezus zijn voetstappen heeft staan en wij aan de hand van de verhalen uit de Bijbel daar ook iets van mee kunnen beleven. Een mooie middag die u beslist niet mag missen. Voor vervoer kunt u bellen naar: Dicky Bremmer, tel. 510480.
Wilt u dit dan wel voor 9 april doen dan wordt u thuis opgehaald. Iedereen is weer heel hartelijk welkom, De gastvrouwen.

SamenWijzer

"De kopij voor SamenWijzer 34.6 over de periode 14 april t/m 26 mei 2019 dient uiterlijk zondag 7 april a.s. bij de redactie ingeleverd te zijn."

De bloemen van vandaag zijn voor.....

... Mw. Sonneveld-Quelle voor haar verjaardag.
tweede bos voor Mw. J.Boer, Beterschap! !

Koster

06-04 t/m 12-04 dhr. C. Hesse
13-04 t/m 19-04 dhr. L. Hordijk

Kerkdienst zondag 14 april

10.00 uur ds. L. Schermers

Thema-avond: de slag om het hart.

Als je over secularisatie spreekt, denken mensen direct aan kerkverlating. Alles wat er gebeurt leggen we uit in termen van secularisatie. Herman Paul nodigt ons uit om af te stappen van dit algemene verhaal en te gaan denken op individueel niveau.

Waar gaat secularisatie om? Dat je verlangens naar God, die je misschien altijd had of nog wel hebt, weggedrukt worden door verlangens naar dingen uit de tijd waarin we leven (dit saeculum). Zeker, succes en geluk zijn ook belangrijk. Maar ze schuiven zomaar over je verlangen naar God heen. Dat maakt dat mensen kunnen zeggen: 'ja ik ga niet zo vaak meer naar de kerk maar ik mis het niet'.

'De crux is', zo zegt Paul, 'om te leren je verlangen te richten. In alle religies draait het niet om de leer of om dogma's. In het boeddhisme, de islam, het christendom en noem maar op, draait ook niet om de moraal. Nee, het draait om je hart. Het draait om waar je je verlangen op zet.

Religies helpen je om je verlangen te richten op dat wat je echt verlangt. Om je te bevrijden van zaken die je vast zetten.

Denk als je langs de grote en leger wordende kerk op het marktplein fietst eens niet aan secularisatietrends. Maar denk aan dat hart van jou en van elk mens, waar verlangens met elkaar vechten om aandacht. Bedenk dat God geduldig wacht tot je jouw deur opent voor zijn liefde. En hoe velen vermelden dat je kunt zoeken en zoeken in je leven, maar dat je hart rust vindt in God.

Op deze avond zal Herman Paul zijn uitdagende visie op een relevant geloof toelichten. Daarna gaan we in gesprek met hem. We kunnen ons voorstellen dat u het niet helemaal met hem eens bent. Of misschien zit er toch meer in dan u denkt. En hoe werkt dat dan, je verlangens richten? Het belooft een boeiende avond te worden.

Herman Paul is hoogleraar secularisatiestudies aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Dit is de derde avond in het kader van het thema:

Hartslag,

van de Raad van Kerken in Krimpen aan den IJssel

Datum: 11 april 2019

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Plaats: Maria Koningin (De Bron),

Memlinghof 2, Krimpen a/d IJssel

Wij bidden om een nieuw begin - cpl 5

tekst: Erik Idema

muziek: Gerard van Amstel

Refrein

Wij bid - den om een nieuw - be - gin, een nieuw be - gin van le - ven. God,

stuur ons toch uw we - reld in om lief - de door te ge - ven.

Couplet

5 'Zorg voor mijn wijn - gaard, ge - niet er maar van. Ik krijg mijn deel. Vind je

5 dat een goed plan? Dat zei een man, maar wat kreeg hij veel spijt,

5 want na een tijd was hij al - les kwijt. Wij