



Zondagsbrief

8 januari 2012 |

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
<http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/>

| Nr. 1080

Mijn liefde

Ik heb je lief,
met Mijn liefde.

Overall waar je heen zal gaan,
zal je gesterkt zijn met Mijn liefde.

Ik laat je nooit alleen.

Iedere keer wanneer je je leeg voelt,
vraag dan aan Mij,

om je te vullen met Mijn liefde.

Dan zul je Mijn liefde pas doorgronden.

CONSULENTSCHAP

Beste mensen,

De classis Gouda heeft me aangesteld als consulent voor uw gemeente. Ik ben predikant van de Gereformeerde Kerk te Haastrecht een kleine, actieve plattelandsgemeente, waar ik het erg naar mijn zin heb. Ik ben ook kerkvisitator van het visitatie-cluster voor de classes Alphen en Gouda en bezoek verschillende gemeenten. Tijdens deze visitaties ervaar ik steeds weer hoe belangrijk het is dat een gemeente en predikant goed bij elkaar passen. Dat zal ook mijn voornaamste taak in Krimpen aan de Lek zijn: de begeleiding van beroepingscommissie en kerkenraad tijdens de zoektocht naar een geschikte predikant of kerkelijk werker. Afgelopen vrijdag heb ik een gesprek gehad met uw voormalige predikant en de komende weken zal ik kennismaken met uw kerkenraad en afspraken maken over de stappen die we gaan zetten in dit begeleidingsproces.

Ds. Anja van Alphen



Graag vraag ik uw aandacht voor de actie Kerkbalans 2011. De actie wordt dit jaar gehouden van 15 tot en met 29 januari. In deze periode kunt u de vrijwilligers weer aan uw deur verwachten en vragen wij u om uw toezegging in te leveren. Het thema van dit jaar is "Wat is de kerk mij waard?". Wij hopen dat u positief zult antwoorden op deze vraag. De actie kerkbalans is de belangrijkste actie om de toekomst van onze kerk ook financieel te garanderen. Wij rekenen op uw medewerking en alvast erg bedankt voor uw toezegging.

Namens het college van Kerkrentmeesters,
Ary-Jan Boer

Verlossing waarvan?

Zo met *het Kerstfeest* worden we er weer even bij bepaald, waarom Jezus (betekent: Redder) naar de aarde gekomen is; gekomen voor ons mensen en Hij gaf Zijn leven om ons te redden/verlossen. Hij gaf niet alleen Zijn leven, maar stond ook weer op uit de dood. Een Redder Die levend is dus!

We gaan hierover samen verder nadenken bij **de vrouwenbijbelstudiekring** en kijken wat de Bijbel hierover zegt. Wat betekent dit voor ons?

Donderdag 19 januari 2012. Plaats: 't Voorhof, Dorpstraat 1, te Krimpen a.d. Lek. Tijd: 09.15 – 11.15 uur. (vanaf 09.00 uur is er koffie) *Iedereen, die met ons mee wil denken, lezen, praten, is weer van harte welkom!*

Info: 0180 522469 of 510278.

"Geen KerstKantate" (Hans Andreus)

Niet alleen in het holst
van het jaar,
iedere dag van het jaar
heeft het licht het koud.

Het vraagt om geen engelenstemmen,
het hongert naar
een beetje gerechtigheid
aan deze kant van de tijd.

En dromen doet het ook niet van
eeuwig hemelse zomers
in en om het vaderhuis,
het hunkert naar

aardse dagen ooit
zonder marteling en moord,
het licht dat van puur licht
kind is en woord.

Koster

07-01 t/m 13-01 dhr. J. Klerk
14-01 t/m 20-01 dhr. A. de Pauw

Kerkdienst zondag 15 januari

10.00 uur Ds. Bartelink