



Zondagsbrief



8 december 2013 |

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
<http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/>

| Nr. 1170

Dienst van vandaag:

Ds. Van der Plicht

Eerste lezing: Jozua 2

Tweede lezing: Hebrëen 11: 31

Rachab
haar geloof
haar lef
haar standvastigheid
baren nieuwe toekomst
voor het godsvolk
voor haar naasten.

Eeuwige God
verbindt ons
door die rode draad
van de liefde.

BLOEMSCHIKKING :

Langs de stam zien wij het rode koord waarmee Rachab de verspieters helpt om te ontsnappen. Het is een koord van hoop voor haar en haar familie. Haar daad, haar geloof zal vruchten afwerpen in de heilsgeschiedenis van het godsvolk. Daarom zijn er druiven verwerkt in de rode schikking onderaan de stam. Het rode koord is een sterk symbool voor Rachab. De druiventros is een verwijzing naar de spionnen/verkenner die naar Jericho trekken en door Rachab verborgen worden. Vaak worden verkenner van het beloofde land afgebeeld met een tros druiven.

VROUWENGESPREKSGROEP:

Op dinsdag 10 december a.s. komt de Vrouwengespreksgroep weer bij elkaar en wordt de Open Deur van december besproken.

Thema : KERST 2013 –

Voor de kinderen van deze wereld.

Aanvang : 10.00 uur en u bent welkom bij :
Mw. Bep Schepers Florastraat 7.

Toppers

Deze groep HBO-ers en MBO-ers komt vanavond bij elkaar in de soosruimte van onze kerk. Inloop tussen 20.00 - 20.15 uur. Om 20.15 uur begint het programma. Weet je welkom om leeftijdsgenoten te ontmoeten en samen in gesprek te gaan. Alleen luisteren mag ook!
ds. Luci Schermers

Samenwijzer

Samenwijzer 29.3 is voor de periode 22-12 t/m 26-01-2014. De sluitingsdatum van uw kopij is zondag 8 december.

FILM: DES HOMMES ET DES DIEUX

Datum: vr 17 januari 2014 Tijd: 20.00 uur

(inloop/koffie vanaf 19.30 uur)

Plaats : Ontmoetingskerk

De film speelt zich af in 1996, in een klooster ergens in Algerije. Daar leven acht Franse monniken in vrede en harmonie met de Islamitische dorpsgenoten. De monniken geven medische zorg, ze viëren mee met een besnijdenisritueel, ze kopen en verkopen op de plaatselijke markt, en ze helpen bij allerlei praktische en sociale zaken.

Binnen het klooster leven de broeders een meditatief en vreedzaam bestaan. Ze zingen en bidden, voeren gesprekken en werken. Alles gaat goed...

Totdat terreur en geweld in de regio steeds meer de kop begint op te steken. Dan worden op een dag een aantal buitenlandse werknemers door de fundamentalisten vermoord. De monniken beginnen zich af te vragen of het wel veilig is om in hun klooster te blijven. Iedereen worstelt met de vraag wat wijs is om te doen, blijven of weg gaan? Ze zijn bang voor hun eigen leven, maar voelen ook de verantwoordelijkheid voor de dorpsgenoten, die geterroriseerd worden door het geweld en die, net als de terroristen overigens, bij de monniken aankloppen voor medische steun.

Uiteindelijk lukt het de abt dat het beste zou zijn om voet bij stuk te houden en te blijven vertrouwen op de kracht van God. De monniken blijven. Ze zijn zich bewust van de gevolgen van hun keuze, maar ze kijken niet.

Prachtig is hier in beeld gebracht hoe verschillende culturen en religies in perfecte harmonie met elkaar kunnen samenleven. De monniken maken zichtbaar: blijf leven en geloven met hart en ziel!

Na de film willen we graag met u/jou napraten, onder het genot van een hapje en een drankje. Het wordt dus zeker weer een fijne avond die u/jij niet mag missen!

Noteer deze datum dus vast in uw agenda!
Commissie V&T

De bloemen van deze zondag gaan naar....

.... Mevr. W. Francois-Wouters voor haar verjaardag en naar de familie K. v.d. Schans, Tiendweg 12 ter bemoediging.

Koster

7-12 t/m 13-12 dhr. H. Broekhuizen
14-12 t/m 20-12 dhr. C. van der Schans

Kerkdienst zondag 15 december

10.00 uur Ds. M. Gouwens-de Gier

Moment van bezinning en gebed

A.s. donderdagavond 12 december is er van 19.00-19.30 uur een moment van bezinning en gebed.

Deze keer zal het de vorm van een avondgebed hebben: lezing, muziek, stilte en gebed.

Iedereen van harte welkom voor een halfuur rust in een vaak druk bestaan.

ds. Luci Schermers



Op 1 december is ons gemeentelid Marieke van der Schans de Zeeuw overleden, 51 jaar oud. Marieke heeft op Spotify een lijst met haar favoriete liedjes samengesteld. Eén van deze liedjes is "Let her go". De originele Engelse tekst van dit liedje én een Nederlandse vertaling geven wij hieronder en hiernaast. *Redactie*

Well you only need the light when it's burning low
Only miss the sun when it's starts to snow
Only know you love her when you let her go
Only know you've been high when you're feeling low
Only hate the road when you're missin' home
Only know you love her when you've let her go
And you let her go

Staring at the bottom of your glass
Hoping one day you will make a dream last
The dreams come slow and goes so fast
You see her when you close your eyes
Maybe one day you will understand why
Everything you touch all it dies

But you only need the light when it's burning low
Only miss the sun when it's starts to snow
Only know your love her.....

Staring at the ceiling in the dark
Same ol' empty feeling in your heart
Love comes slow and it goes so fast
Well you see her when you fall asleep
But to never to touch and never to keep
Because you loved her to much
And you dive too deep

But you only need the light when it's burning low
Only miss the sun when it's starts to snow
Only know your love her

When you let her go

'Cause you only need the light when it's burning low
Only miss the sun when it's starts to snow
Only know your love her when you've let her go
Only know you've been high when you're feeling low
Only hate the road when you're missin' home
Only know your love her when you've let her go
And you let her go

Collecte Protestante Kerk Pastoraat

Er zijn voor mensen

Het is fijn als er mensen zijn die je verhaal willen horen, in tijden van vreugde, maar zeker ook in tijden van zorg en verdriet. Daar weten we in de kerk over mee te praten. We zijn hier bij elkaar op dagen van blijdschap – bijvoorbeeld als er een kind gedoopt wordt –, maar ook bij rouw – bijvoorbeeld als iemand uit ons midden is overleden. Wat fijn dat we er dan voor elkaar zijn. Onze ouderlingen, pastoraal medewerkers en predikanten spelen hierbij een belangrijke rol. Zij zijn er voor ons, maar ook voor de gemeenteleden die niet in de kerk komen. Zij hoeven de kracht en kennis hiervoor niet allemaal uit zichzelf te halen. De Protestantse Kerk helpt door handreikingen en cursussen aan te bieden. En jaarlijks is er een pastorale dag waar men toegerust wordt voor de pastorale taak. Luisteren en de helpende hand bieden, het kan niet gemist worden in onze kerk! Met de collecte hopen we de ondersteuning vanuit de Protestantse Kerk blijvend mogelijk te maken. Zodat er handvatten blijven voor onze pastorale medewerkers, ouderlingen en predikanten. Want dan zijn zij het beste in staat een ander te helpen: u, jou en mij. Geeft u ook aan de collecte?

Vertaling:

Je hebt het licht pas nodig als het zachtjes brandt
Je mist de zon pas als het begint te sneeuwen
Je weet pas dat je van haar houdt als je haar hebt laten gaan
Je weet pas dat je gelukkig was, als je je somber voelt
Je haat de weg pas als je je thuis mist
Je weet pas dat je van haar houdt als je haar hebt laten gaan
En je liet haar gaan

Starend naar de bodem van je glas
Hopend dat je ooit een droom zult laten uitkomen
Maar dromen komen langzaam en ze gaan zo snel voorbij
Je ziet haar wanneer je je ogen sluit
Misschien zul je ooit begrijpen waarom
Alles wat je aanraakt sterft

Maar je hebt het licht pas nodig als het zachtjes brandt
Je mist de zon pas als het begint te sneeuwen
Je weet pas dat je van haar houdt

Starend naar het plafond in het donker
Hetzelfde lege gevoel in je hart
Want liefde komt langzaam en het gaat zo snel voorbij
Je ziet haar wanneer je in slaap valt
Maar om nooit aan te raken en nooit vast te houden
Omdat je teveel van haar hield en je dook te diep

Je hebt het licht pas nodig als het zachtjes brandt
Je mist de zon pas als het begint te sneeuwen
Je weet pas dat je van haar houdt

En je liet haar gaan

Want je hebt het licht pas nodig als het zachtjes brandt
Je mist de zon pas als het begint te sneeuwen
Je weet pas dat je van haar houdt als je haar hebt laten gaan
Je weet pas dat je gelukkig was, als je je somber voelt
Je haat de weg pas als je je thuis mist
Je weet pas dat je van haar houdt als je haar hebt laten gaan
En je liet haar gaan