



Zondagsbrief



10 februari 2013 |

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
<http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/>

| Nr. 1132

Van de kerkenraad

De kerkenraad is verheugd dat de dienst van vanmorgen geleid kan worden door onze eigen dominee. Ds. Luci Schermers is sinds 11 november 2012 onze eigen dominee, echter de dienst van verbintenis kon toen niet doorgaan. In onderling overleg is afgesproken dat we de dienst van verbintenis bij voorkeur nog voor de zomervakantie willen houden. Omdat het een bijzondere dienst is, is het wel prettig dat ze dan zonder hulpmiddelen kan lopen. Zoals u kunt zien is dat nu nog niet het geval. We hopen dat we u hier snel meer over kunnen melden.

Namens de kerkenraad, Hans van den Hoven.

Pastoraal spreekuur

Voorlopig is er iedere donderdagochtend vanaf 9.15 uur tot 12.30 uur een pastoraal spreekuur. U bent dan van harte welkom in de kerkenraadskamer voor een kop koffie of thee en een gesprek. Het zou fijn zijn als u van te voren afspreekt via 010-451.78.40 of dominee@ontmoetingskerkkrimpen.nl. Met een hartelijke groet, ds. Luci Schermers

VROUWENGESPREKSGROEP:

A.s. dinsdag 12 februari komen wij weer bij elkaar. Wij bespreken dan de Open Deur van Februari met als Thema : **ARM EN RIJK**. Gastvrouw is Ineke Kerver Groenland 20 - tel.0180 513522. Om 9.45 uur staat de koffie klaar. U bent van harte welkom !



Aanschaf van een AED

Inmiddels hebben we een AED (Automatische Externe Defibrillator) apparaat aangeschaft.

De koop van dit apparaat is mede mogelijk gemaakt door de inbreng van de EHBO en de

(forse) subsidie van Rabobank Krimpenerwaard. Een AED is gemakkelijk te bedienen d.m.v. gesproken tekst. Uiteraard hopen we dit apparaat nooit te hoeven te gebruiken. Desondanks vinden we het toch raadzaam om een instructiebijeenkomst te houden voor diegenen die daar in geïnteresseerd zijn om op een juiste wijze het apparaat te gebruiken. Belangstellenden kunnen zich hiervoor opgeven bij Jan de Korte, e-mail jdekorte@zonnet.nl of tel. 551427. Namens het CvK Jan de Korte en Ary-Jan Boer

Aswoensdag: Sobere maaltijd en Vesper **Sobere maaltijd**



Op D.V. woensdag 13 februari 2013 is het aswoensdag, het begin van de veertigdagentijd.

We willen bij elkaar komen om een sobere maaltijd te vieren. Met deze maaltijd willen we onze verbondenheid uitdrukken met mensen in de samenleving, ver weg en dichtbij, die wel wat extra steun kunnen gebruiken.

Er zal een lijst worden opgehangen waarop u zich kunt opgeven voor de maaltijd.

Aanvang: 18.30 uur in de ontmoetingsruimte.

Vesper

Aansluitend op de sobere maaltijd willen we een vesper houden. Dit is een korte meditatieve avonddienst, waarmee we de bezinningsperiode op weg naar Pasen mee willen beginnen. Er zal gecollecteerd worden voor een goed doel.

Aanvang: 19.30 uur in de kerkzaal.

We hopen u bij de sobere maaltijd en/of de vesper te ontmoeten!

Commissie V&T



Huispaaskaars

Ook dit jaar is het weer mogelijk om de traditionele huispaaskaars te bestellen.

Op het prikbord naast het keukenluik, en in de gang, hangen de posters met de afbeeldingen, tevens is dit de intekenlijst waarop U uw keuze kenbaar kunt maken.

De uiterste besteldatum is 18 februari.

Hartelijke groet Corrie Koen

Koster

09-02 t/m 15-02 dhr. L. Hordijk
16-02 t/m 22-02 dhr. P. van Gorkum

De bloemen van deze zondag gaan naar....

..... dhr. M. de Gier voor zijn verjaardag

Kerkdienst zondag 17 februari

10.00 uur Ds. Doolaart - van Verseveld.