



Zondagsbrief

10 juni 2012 |

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
<http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/>

| Nr. 1102

Wilkommen

Die 'Ontmoetingskerk' genant unsere Deutsche Gaste, die 'Chariot Gospel Singers' und Vertretern der Gemeinde Eschenstruth in unsere Kirche begrussen zu dürfen!

Wir hoffen Sie hatten eine gute Zeit in unserem Dorf und wünschen ihnen eine gute Zurückreise für später auf.

Jan van der Leeden, Scriba/Sekretär Ontmoetingskerk

Gedicht

Heer,
maak ons tot mensen
naar het beeld van uw zoon:
met ogen die niet alleen kijken,
maar ook kunnen aanzien,
met oren die niet alleen horen,
maar ook kunnen luisteren,
met een mond die niet alleen praat,
maar ook kan aanspreken,
met een verstand dat niet alleen begrijpt,
maar ook kan verstaan,
met een hart dat niet alleen klopt,
maar ook bewogen kan zijn,
met handen die niet alleen grijpen,
maar zich ook kunnen openen,
met voeten die niet alleen draven,
maar ook tegemoet kunnen komen,
want zo zijn wij gezegend,
en elkaar tot een zegen.

Herr,
Mach uns Menschen
im Bild deines Sohnes:
mit Augen, die nicht nur suchen
sondern auch respektieren können,
nicht nur hören,
sondern auch mit Ohren,
die hören können,
mit einem Mund, der nicht nur spricht,
sondern auch zugreifen können,
mit einem Sinn,
der nicht nur versteht,
sondern auch verstehen kann,
mit einem Herzen, das nicht nur richtig,
sondern auch verschoben werden kann,
mit Händen, die können nicht nur greifen,
aber auch offen,
mit Füßen, die nicht nur Trab,
sondern auch reagieren,
weil wir so gesegnet sind,
und zusammen in ein Segen

Wim van der Zee

Jeugdmiddag

Zondagmiddag 24 juni is er in de kerk een bijeenkomst voor de jeugd.

We beginnen om 15.00 uur en sluiten af tegen 17.30 met pannenkoeken.

Verdere aankondigingen volgen nog.

We zoeken nog mensen die willen oppassen op de kleine broertjes en zusjes.

En mensen die pannenkoeken willen bakken.

Graag aanmelden bij de jeugdouders,

Bedankt,

Wietske en Aart

Werelddiaconaat

Afgelopen zondag 3 juni 2012 was de collecte tijdens het avondmaal voor het Werelddiaconaat. Bij deze nog de toelichting over het project waar het geld naar toe gaat.

De armoede en werkloosheid in Nepal zijn groot. Veel Nepalezen vluchten in de verslavende middelen, die gemakkelijk verkrijgbaar zijn. Door het drugsgebruik raken steeds meer mensen besmet met het hiv/aids-virus. Op initiatief van Kerk in Actie (en ICCO) werken sinds kort negen Nepalese organisaties intensief samen om het grote probleem van hiv/aids en drugsverslaving aan te pakken. Samen hebben ze veel kennis en ervaring in huis op het gebied van verslavingszorg, hiv/aidsvoorlichting en -preventie. Naulo Gumthi is daar een van. Kerk in Actie ondersteunt Naulo Ghumti, als een van de werelddiaconale projecten.

Op de leestafel in de Ontmoetingsruimte liggen vele interessante tijdschriften die we van veel organisaties die we steunen toegezonden krijgen. U mag ze inkijken, meenemen om te lezen en weer terugleggen. De diaconie.

De bloemen van zondag 10 juni gaan naar....

.... mevr. Mariëlle Berends.

Koster

09-06 t/m 15-06 dhr. C. v.d. Schans

16-06 t/m 22-06 dhr. A. Voogt

Kerkdienst zondag 17 juni

10.00 uur ds. A. Noordam