



# Zondagsbrief



14 juli 2013 |

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek  
<http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/>

| Nr. 1154

## **Dienst van vandaag:**

Ds. van den Akker  
Bijbellezing: Lucas 10: 1-11

## **Vakantie**

Ds. Schermers heeft vakantie tot en met 4 augustus. We hopen niet dat het nodig is, maar mocht u in die periode een predikant nodig hebben dan kunt u contact opnemen met de praeses (Hans van den Hoven) of de scriba (Jan van der Leeden). Zij weten op welke predikant een beroep kan worden gedaan.

## **Pastoraal spreekuur**

Het pastoraal spreekuur komt in de zomermaanden te vervallen.

## **Kaartje**

Voor wie op vakantie gaan: graag zien we als gemeente een kaart van een kerk uit uw vakantieomgeving tegemoet! U kunt deze versturen naar de scriba, p/a Tjalkstraat 12, 2931 HA.

## **22 september 2013 STARTZONDAG**

Op zondag 22 september 2013 willen we het kerkelijk seizoen 2013 – 2014 samen beginnen met de startzondag.

We lichten vast een tipje van de sluier op: na de kerkdienst is er (zoals gebruikelijk) koffiedrinken, waarna we gezamenlijk een leuk spel gaan doen. Afhankelijk van het weer zal dit binnen of buiten plaatsvinden.

Misschien kunt u vast beginnen met oefenen, er zal wel iets van uw (bijbelse-kerkelijke-muzikale) kennis worden gevraagd...

Aansluitend op het spel is er een gezamenlijke lunch in de kerk. Net als vorig jaar willen we een ieder vagen om iets lekkers mee te nemen, zodat het weer een verrassing is wat er precies op het menu zal staan. Voor de jeugd van 4 – 8 jaar en 8 - 15 jaar zijn er een gezamenlijke programma's met de jeugd van de dijkkkerk; er worden een puzzeltocht en een zeskamp georganiseerd en daarna zijn er pannenkoeken. Hou deze datum dus vast vrij in uw/jouw agenda! Commissie V&T

## **Samenwijzer**

Samenwijzer 28.8 is voor de periode 28 juli t/m 8 september 2013.

De sluitingsdatum van uw kopij is zondag 14 juli.

## **Bazaar**

Komend voorjaar bestaat onze kerk 125 jaar. In de aanloop daar naar toe worden er diverse activiteiten georganiseerd. Een van de activiteiten is de Bazaar die op 7 en 8 maart 2014 doorgang hoopt te vinden. Dus als u van plan bent om uw zolder of schuur op te ruimen deze zomer, wilt u dan aan ons denken? We willen u vragen om goed verkoopbare spullen voor ons apart te houden en uw ogen en oren open te houden als vrienden, familie en kennissen spullen weg willen doen, wellicht zit er iets voor ons bij! Alvast bedankt namens de Bazaarcommissie

## **Er was eens een bloemenbusje....**

Al heel lang staat in de hal een onooglijk busje met aan de bovenkant een gleuf. Vroeger was het busje gelukkig. Elke zondag liepen er mensen langs die er een kleinigheid inwierpen. Het busje voelde zijn buikje groeien en genoot van het gerinkel in zijn binnenste. Eens in de zoveel tijd kwam een mevrouw zijn buikje legen, daar leefde het busje helemaal naar toe, want het gezicht van die mevrouw begon dan te stralen, te stralen..." O , wat is het fijn dat ik mensen blij kan maken", dacht het busje dan. Maar helaas, dat is al lang geleden. Tegenwoordig komt er geen aardige mevrouw meer naar hem toe, het busje staat daar zielig en alleen, want zijn buikje blijft leeg. Gaat u dit busje helpen? We geven graag een bloemetje aan iemand die dat nodig heeft, maar bloemen kosten geld en we komen eigenlijk te kort. Als u iets kunt missen, denk dan eens aan het bloemenbusje, u weet nu wie u er gelukkig mee maakt!

## **Geen ZB in de zomervakantie**

Tijdens de schoolvakantie zal er, net als vorig jaar, geen zondagsbrief verschijnen. De laatste ZB verschijnt op zondag 21 juli en we starten weer op zondag 1 september. Belangrijke berichten kunnen in deze 5 weken gemeld worden bij de scriba.

## **De bloemen van deze zondag gaan naar....**

... naar de dhr. R. Tieleman, voor zijn verjaardag

## **Koster**

13-07 t/m 19-07 dhr. L. Hordijk  
20-07 t/m 26-07 dhr. H. Broekhuizen

## **Kerkdienst zondag 28 juli**

10.00 uur Ds. Doolaard van Verseveld