



Zondagsbrief



17 februari 2013 |

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
<http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/>

| Nr. 1133

Licht dat leven geeft
aan mens en wereld.
Stem die roept:
doe recht aan wie lijden en niet leven.
Kracht die uitzicht geeft
aan wie niet gezien worden.
Gij die genoemd wordt
Vuur van verlangen naar recht en vrede,
Licht en Liefde
dat wij worden mens -
medemens - naaste.

SYMBOLISCH BLOEMSCHIKKEN :

Voor de veertigdagentijd en Pasen
leggen wij een weg van lavastenen.
De weg verbeeldt de tocht die koning
David en Jezus gaan als de koningen
naar Gods hart.
De weg van David is geen geplaveide
weg, maar een weg vol struikelblokken.
Op de puinhoop van het koningschap
van Saul moet hij het rechtvaardige
koningschap handen en voeten zien
te geven en daarbij laat David zijn
verbinding met de Eeuwige niet los.
Elke week plaatsen we bloemen, een
waxinelichtje en of een voorwerp op de
weg die iets uitdrukken van de weg die
David en Jezus gaan. Met Pasen staat de
weg in volle bloei, omdat het Leven naar
Gods' bedoeling is opgestaan.
Het nieuwe Leven komt met de op-
standing van Jezus aan het licht.

SYMBOLIEK IN DE SCHIKKING :

Samuel gaat op weg naar Bethlehem
met een hoorn die gevuld is met olie
om David tot Koning te zalven. Door
deze zalving wordt David de nieuwe
koning van Israel. De gezalfde heeft
in verbondenheid met de Eeuwige een
missie te volbrengen: vanuit Gods liefde
vrede en gerechtigheid te scheppen
voor alle mensen.
Daar hoort als centraal thema bij:
openbaring, roeping, inspiratie, leiderschap,
gezag, verwachting en verlossing.
Als gezalfde van de Eeuwige zal David
aan deze woorden handen en voeten
moeten geven. We leggen als symbool
hiervoor een hoorn bij de schikking.
Het eerste waxine-lichtje staat tussen
de lavastenen.

Wereldgebedsdag.

Ieder jaar wordt op de eerste vrijdag van maart deze
dag gevierd in allerlei landen.
Al jaren vieren we dit in Lekkerkerk en zo ook dit jaar
om 14.00uur in de Ichtuskerk aan de Kerkweg.
Het thema dit jaar is: Hoezo, een vreemdeling? en
voorbereid door vrouwen uit Frankrijk.
Op www.wereldgebedsdag.nl staat meer informatie
over de gekozen projecten en het
Nederlands Comite Wereldgebedsdag.
Zie ook bladzijde 122 van de Samen Wijzer nr. 4 van
dit jaar.
Het is fijn om samen te bidden te lezen en te zingen.
Doet u mee? Tot ziens.
M.Klip Barmantloo.

Gespreksgroepen.

Komende **dinsdag 19 februari** willen we de
gespreksgroep over Job afsluiten.
Job en zijn vrienden hebben lang met elkaar
gesproken over het lijden dat Job trof.
De vrienden hebben Job op het hart gedrukt zijn
schuld te erkennen, want dit leed moet een straf van
God zijn en zeker een bedoeling hebben.
Job blijft zeggen: "ik heb dit leed niet verdiend" en hij
roept God ter verantwoording.
Dinsdag horen we dat God reageert op de aanklacht
van Job. Hoe zal hij zich verantwoorden?
We bespreken Job 38 – 42.
Iedereen is welkom om **20.00 uur in de
kerkenraadskamer.**

De groep "bijbelse beelden en hun geheim" zou op 26
februari bij elkaar komen, maar deze bijeenkomst is
verschoven naar **dinsdag 5 maart.**
Op die avond hopen we te spreken over de
wonderverhalen over Jezus.

Koster

16-02 t/m 22-02 dhr. P. van Gorkum
23-02 t/m 01-03 dhr. C. v.d. Schans

De bloemen van deze zondag gaan naar....

..... dhr. Tieleman, ter bemoediging.

Kerkdienst zondag 24 februari

10.00 uur Ds. T. Vrolijk

Pastoraal spreekuur

Voorlopig is er iedere donderdagochtend vanaf 9.15 uur tot 12.30 uur een pastoraal spreekuur.

U bent dan van harte welkom in de kerkenraadskamer voor een kop koffie of thee en een gesprek.

Het zou fijn zijn als u van te voren afspreekt via 010-451.78.40 of dominee@ontmoetingskerkkrimpen.nl

Met een hartelijke groet,

ds. Luci Schermers

Huispaaskaars

Ook dit jaar is het weer mogelijk om de traditionele huispaaskaars te bestellen.

Op het prikbord naast het keukenluik , en in de gang , hangen de posters met de afbeeldingen, tevens is dit de intekenlijst waarop U uw keuze kenbaar kunt maken.

De uiterste besteldatum is 18 februari.

Hartelijke groet Corrie Koen

Wedergeboorte

Op 21 februari spreekt evangelist Arie van Heijningen bij de Vrouwenbijbelstudiekring over "wedergeboorte", een totale **toewending** van de mens naar God door Zijn genade. Geloven is niet een verzameling leerstellingen maar een bewust evangelische levenswijze, waarbij zowel in het innerlijke leven (denken, ervaren, gevoelen) als in het uiterlijke, zichtbare leven grote veranderingen optreden. Arie van Heijningen is jarenlang werkzaam geweest als voorzitter van St. Naar House, daarna betrokken geraakt bij het pastoraat binnen St. Heart Cry.

Momenteel vooral bezig met pastoraat, vervullen van spreekbeurten en discipelen van jonge medewerkers binnen Gods Koninkrijk. U bent allen van harte welkom.

Waar: 't Voorhof, Dorpsstraat 1 in Krimpen aan de Lek.

Tijd: 9.15-11.15u, om 9.00u is er koffie.

Informatie: 0180510278 – 0180522469.