



Zondagsbrief

18 september 2011 |

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek

<http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/>

| Nr. 1068

Gedicht **Geloofsbelijdenis**

Ik geloof in God die woont in de liefde
die bestaat in het hart van het heelal.
Ik geloof dat God meelijdt
met hongerende mensen,
met zieken en zwakken.
Ik geloof dat Hij wacht op brood dat wordt gebroken,
op een gebaar om vergeving
en een woord van vriendschap.
Ik geloof in Jezus van Nazareth
en in Zijn droom van gerechtigheid voor alle mensen.
Ik geloof in Gods Geest die ons bezielt
en die ons optilt tot ver boven onze grenzen.
Ik geloof in het leven
dat sterker is dan de dood,
in de liefde die alle haat overwint,
in de vrede die volgt op de oorlog
en het licht dat zal stralen in de duisternis.
Amen.

18 september 2011 – **Collecte Vredeswerk:**

Elk mens een veilig bestaan

Collecteafkondiging

In de Vredesweek wensen we elk mens een veilig bestaan toe. Toch is een veilig bestaan lang niet altijd en overal vanzelfsprekend. Niet in ons eigen land, maar zeker niet in gebieden in onze wereld waar conflicten tussen bevolkingsgroepen en de afwezigheid van een betrouwbare overheid een leven vol risico's betekent. De Vredesweekcollecte is dit jaar speciaal bestemd voor projecten die de veiligheid bevorderen, zoals een particuliere bibliotheek/leeszaal in Damascus (Syrië), de eerste waar burgers ongecensureerde boeken en teksten kunnen vinden. Daarnaast steunt Kerk in Actie een project in Afghanistan, waar gewerkt wordt aan traumaverwerking van kinderen. Er is ook aandacht vanuit Kerk in Actie voor de opvang van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, om ook hen een veilige plek te kunnen bieden. Met uw gift ondersteunt u kinderen en volwassenen in de wereld. Samen kunnen we aan hen bescherming bieden. Kerk in Actie kan dat niet zonder uw financiële bijdrage. Geef daarom aan de collecte, want ieder mens heeft recht op een veilig bestaan.

Koster

17-9 t/m 23-9 dhr. P. van Gorkum

24-9 t/m 30-9 dhr. A. Voogt

1-10 t/m 7-10 dhr. A. van Gemerden

De volgende zondagsbrief:

Verschijnt op **zondag 2 oktober 2011.**