



Zondagsbrief



19 januari 2014 |

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
<http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/>

| Nr. 1177

Dienst van vandaag:

Ds. L. Schermers

Eerste lezing Jesaja 62: 1-5

Tweede lezing Johannes 2: 1-11

Samen geloven

Vanmorgen na de kerkdienst is er een bijeenkomst met ouders en kinderen rond het thema Samen geloven. We gaan met elkaar zingen, daarna is er een programma voor ouders en een ander programma voor de kinderen. Tenslotte is er een lunch en rond 14.00 uur gaan we weer naar huis. Er waren flink wat aanmeldingen. Daar zijn we blij mee.

Kijk op geloof

Dinsdag 21 januari komen we bij elkaar in de kerkenraadskamer. We praten verder over vragen uit de Doornse Catechismus.

Het gespreksmateriaal wordt op de avond uitgereikt.

We beginnen om 20.00 uur.

Luci Schermers

Verven

Aanstaande maandag wordt er een begin gemaakt met het verven van de muren in de kerkzaal.

Het zal ongeveer twee weken duren voor alles klaar is. Hopelijk zult u er geen last van ondervinden, maar dat is uiteraard niet uitgesloten, vandaar deze melding.

Sobere maaltijd / verantwoord consumeren

Wanneer : Woensdag 5 Maart Hoe laat : 18.30

Waar : de Ontmoetingskerk

Deze avond willen we beginnen met een gezamenlijke sobere maaltijd, waarna we verder gaan met het programma : Verantwoord consumeren.

Een van de heren van Willem&Drees komt ons vertellen over hun bedrijf wat er voor zorgt dat lokaal geteelde groenten en fruit in de plaatselijke supermarkten te koop zijn.

Het zijn producten uit de buurt die milieuvriendelijk geteelt worden, beter smaken en gezonder zijn.

Hij legt ons eea uit over bewuste keuzes maken wat betreft onze dagelijkse boodschappen. Na deze uitleg is er de mogelijkheid om bij verschillende stands te informeren naar de producten die daar uitgesteld zullen worden, het is nog niet helemaal zeker wie er aanwezig zijn, maar dat het een interessante avond wordt is zeker ! Ter afsluiting is er een gesprek tussen alle aanwezigen over de informatie die we hebben gekregen.

Commissie V&T

Bazaar 7 en 8 maart 2014

De tijd nadert met rasse schreden, binnenkort wordt in de Ontmoetingskerk de bazaar georganiseerd: vrijdag 7 maart van 15:00 uur – 22:00 uur en zaterdag 8 maart van 11:00 uur – 16:00 uur. Spullen voor de rommelmarkt zijn van harte welkom en kunnen naar de kerk worden gebracht of bij u worden opgehaald. Graag even van tevoren bellen met iemand van de bazaarcommissie (Ruud, Wietske, Gera, Cobie, Sicco). We zijn ook op zoek naar mensen die loten willen verkopen voor de loterij die we gaan houden. De boekjes met loten zijn bij Ruud (na telefonisch contact) af te halen. We hopen op veel vrijwilligers!

De bazaarcommissie

Samenwijzer

Samenwijzer 29.4 is voor de periode 2 februari t/m 16 maart 2014. De sluitingsdatum van uw kopij is zondag 19 januari 2014.

Collecte Protestantse Kerk: Oecumene Geloven in verbondenheid

Vandaag start de week van het gebed. In deze week worden wij als christenen opgeroepen om eensgezind te zijn. De Protestantse Kerk draagt ook zorg voor eensgezindheid en onderlinge verbondenheid. De kerk werkt aan oecumene door samen te werken in de Wereldraad van Kerken en door het mee-organiseren van bijzondere oecumenische activiteiten in Nederland. Zo bracht de Protestantse Kerk samen met acht verschillende kerkgenootschappen in 2013 het nieuwe Liedboek uit. Een ander bijzonder voorbeeld van oecumene is The Passion. Met dit jaarlijks terugkerende evenement rond Pasen, georganiseerd in samenwerking met o.a. Rooms-Katholieke Kerk, het Nederlands Bijbelgenootschap en de EO, worden één miljoen mensen bereikt met het Evangelie; niet alleen leden van de kerken, maar ook mensen die niet (meer) naar de kerk gaan. De opbrengst van deze collecte maakt activiteiten zoals de Passion, die bijdragen aan verbondenheid en maatschappelijke invloed, mogelijk. Helpt u mee ?

De bloemen van deze zondag gaan naar....

... Mevr. Koedijk-Oostwouder voor haar verjaardag.

Koster

18-01 t/m 24-01 dhr. C. v. d. Schans

25-01 t/m 31-01 dhr. P van Gorkum

Kerkdienst zondag 26 januari

10.00 uur Ds. G. Den Hartogh

Kaarten en postzegels...weet u nog?

Even een opfrissertje: de kerstboom is weg, nu de kaarten nog.

Neemt u ze mee naar de kerk? De bus is net geleegd, dus er kan weer een heleboel bij.

Kaarten en postzegels, het liefst met envelop, dat brengt meer op.

Brillen zijn ook nog altijd welkom. Heeft u buitenlandse valuta? Dan liever in deze bus dan in de collectezak!

Iemand uit Driebergen gaat ermee naar de muntenbeurs, allemaal voor het goede doel.

Alvast bedankt, Marianne van der Bas.

Het woord van God is leven(d)!

Over dit onderwerp hoopt Carin van Hoogstraten, op donderdag 23 januari 2014, te spreken bij de Vrouwenbijbelstudiekring in 't Voorhof, Dorpsstraat 1, in Krimpen aan de Lek. Tijd: 09.15 – 11.15 uur. Vanaf 9.00 uur is er koffie/thee.

Carin schrijft hierover:

We lezen in de schepping: 'God zei: laat er licht zijn.' En er was licht. Als God spreekt, wordt Zijn kracht werkzaam. God zegt daarover in Jesaja 55: 11 *"Zo zal Mijn Woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. 12 Want in blijdschap zult u uittrekken en met vrede voortgeleid worden."*

Wanneer wij Gods Woord lezen en spreken, kan Gods kracht werkzaam worden in ons leven.

God spreekt en het gebeurt! Gods Woord is een Woord ten Leven, gesproken vanuit Zijn Goddelijke Liefde waarmee Hij in Zijn Zoon, Jezus Christus naar de aarde kwam. Samen kunnen we leren van mensen zoals jij en ik, uit de Bijbel en uit de kerkgeschiedenis dat Gods Woord LEVEN (D) is!

Ik hoop u/jou te ontmoeten op 23 januari

Gods zegen

Carin van Hoogstraten

[Info: 0180 510278 of 522469]

Liedboek 2013 – 8 maanden later

1. Luisteren naar Liedboekliederen

De afgelopen maanden zijn er verschillende geluidsdragers verschenen met Liedboekrepertoire.

a. Direct bij de verschijning heeft Kwintessens een cd geproduceerd met enkele kinderliederen. Deze cd werd aangeboden bij aanschaf van het 'Liedboek voor jou'. Intussen is deze cd niet meer verkrijgbaar.

b. Het Vocaal Theologen Ensemble onder leiding van Hanna Rijken heeft een dubbel-cd ingezongen met psalmen en liederen uit het Liedboek. De titel is 'Met hart en ziel'. Zie: www.liedboek.nl/actueel//dubbel-cd-nieuwe-liedboek. Voor een impressie van de cd, luister hier: www.youtube.com/user/StudereanaandePThU

Van harte aanbevolen!!

c. Het NCRV-televisieprogramma Schepper & Co heeft een aantal Nederlandse artiesten benaderd om op eigen wijze een lied te zingen uit het nieuwe Liedboek. Het resultaat is een cd en dvd met eigentijdse versies van Liedboekliederen. 'Stil is de straat' is een van de welkomstcadeaus, als je de NCRV steunt. Zie: schepperencotv.ncrv.nl/

2. Nieuwe cursus 'Kleuren verkennen in het Liedboek' Sinds kort is er een nieuwe cursus beschikbaar over het Liedboek: 'Kleuren verkennen in het Liedboek. Werken met een muziekprofiel'.

De cursus van drie dagdelen is een regionale cursus, bedoeld voor de sleutelfiguren en beleidsmakers in de gemeente, als het gaat om eredienst en kerkmuziek, namelijk de predikant, de musicus en leden van de taakgroep liturgie. De cursus wil de plaatselijke gemeente helpen bij het ontdekken en verkennen van de 'kleur' van de gemeente aan de hand van het Liedboek en hoe daarbij het Liedboek gebruikt kan worden (welke mogelijkheden biedt het Liedboek, welke keuzes maak je daar in en hoe voer je daar met elkaar het gesprek over op een constructieve wijze?). De cursus wordt gegeven door een gemeenteadviseur en een kerkmusicus. Het is aan te bevelen om met verschillende mensen (predikant, kerkmusicus, taakgroepleden) uit dezelfde gemeente deel te nemen aan de cursus. Dat heeft een meerwaarde voor de uitwerking en concretisering in de eigen gemeente! U kunt inschrijven bij een cursus die al gepland is. Als u een cursus op maat wilt in uw eigen gemeente, kan dat ook. Het is ook mogelijk een deel van de cursus te kiezen voor bijvoorbeeld een gemeenteavond of een kerkenraadsdag.

Voor info en aanmelding:

<http://www.pkn.nl/pcte/toerusting/cursussen/eredienst/Paginas/Nieuw-liedboek.aspx>

Deze cursus maakt onderdeel uit van het aanbod van de 'Werkplaats voor Kerkmuziek'. Zie

<http://www.kerkzang.nl/images/stories/Werkplaats%20Cursusaanbod%20181013.pdf>

3. Liedboek in GROTE LETTER

De Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden (CBB) stelt de grootletter- en digitale versie van het Liedboek beschikbaar voor mensen met een leesbeperking. Lees hierover op::

<http://www.liedboek.nl/actueel//grootletter-en-digitale-versie-liedboek-zingen-en-bidden-in-huis-en-kerk>.