



Zondagsbrief



20 oktober 2013 |

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
<http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/>

| Nr. 1163

Dienst van vandaag: Mw. Ter Schuur

Schriftlezingen: Richteren 6:1-27
Hebreeën 13:1-8

Van de kerkenraad:

* De kerkenraad heeft middels een brief aan het bestuur van het Projectkoor Krimpen laten weten het zeer op prijs te hebben gesteld dat op een muzikale wijze de boodschap van vrede door zoveel mensen werd uitgedragen.

Er zijn vele positieve reacties gekomen op de serie concerten die zijn gegeven in onze kerk, waaruit blijkt dat het geheel een groot succes is geweest.

* De 40-dagen tijd.

U kunt op de website van Kerk in Actie al heel wat materiaal vinden over de 40-dagen tijd: www.kerkinactie/40dagentijd. Het thema is: "Zoek de stilte.... Ontdek wat je beweegt".

* Cursus "De joodse wortels"

Lang is nagedacht binnen de PKN over hoe de breedte van de gemeente bereikt kan worden met wat belangrijk is voor het verstaan van de Bijbel. De commissies Kerk & Israël kunnen ons daarbij helpen. Immers: Jezus leefde in het Joodse gedachtengoed. Hij was Zoon van een joodse moeder. Ging elke sabbat naar de synagoge. In Romeinen 9-11 geeft Paulus wel enig handvat tot verstaan. Die hoofdstukken hebben een aantal mensen geïnspireerd om een cursus van 3 avonden te beleggen, die met name voor ouderlingen, pastorale werkers, maar tegelijk ook voor 'gewone gemeenteleden' een handvat bieden. Met de volgende onderwerpen: Jezus/ Jeshua; 4 manieren van Bijbellezen; Joodse feestdagen; Onze eigen gemeente in beeld; Het dagelijks leven; Bidden.

U kunt zich opgeven via de email:

steunpuntzuidwest@pkn.nl. En... neem geïnteresseerde gemeenteleden mee!

De cursus is 3 avonden met 6 workshops en wordt gehouden in de Messiaskerk te Wassenaar. De avonden zijn op 6, 13 en 20 februari 2014. Geef u nu vast op. Later krijgt u meer informatie!

Vakantie

Van 19 t/m 23 oktober is ds Schermers vanwege vakantie niet bereikbaar.

Mocht u onverhoopt een predikant nodig hebben, dan is bij het moderamen van de kerkenraad bekend welke predikant benaderd kan worden.

Met hartelijke groet, Luci Schermers

De bloemen van deze zondag gaan naar....

....dhr. C.J. Hesse, voor zijn verjaardag op 24 oktober

Pastoraat

Als predikant en wijkouderlingen zijn we aan het nadenken hoe we het pastoraat op een goede manier kunnen vormgeven. Zoals u weet is er nog een vacature voor wijkouderling. In het verleden is er al een wijk verdeeld over de andere wijken, zodat de wijken vrij groot zijn geworden. Met de vacature die er nu is, is het zaak ons af te vragen hoe het 'omzien naar elkaar' het beste gestalte kan krijgen. Het plan is opgevat om naast de twee wijkouderlingen met contactpersonen te gaan werken. Dit principe werkt goed bij het ouderenpastoraat. De contactpersonen leggen een bezoek af en kunnen signalen op pastoraal gebied aan de ouderling en/of de predikant doorgeven. Dat betekent concreet dat we op zoek gaan naar zes personen: naast iedere wijkouderling zullen drie contactpersonen gaan werken. Voelt u of voel jij wat voor deze taak, dan horen wij het graag!

Voor meer informatie kunt u terecht bij de praeses van de kerkenraad, Marianne van der Bas.

Een Bijzondere Ontmoeting:

Vrijdagavond 8 november: een Bijzondere Ontmoeting! Op vrijdag 8 november staan we stil bij het feit dat precies 45 jaar geleden ons kerkgebouw werd geopend. Vanaf 19.30 uur is de kerk open, om 20.00 uur begint het programma.

Onder andere komt de architect van toen iets vertellen over de bouw en Arie Versluijs speelt enkele bijzondere stukken op het orgel. Er is ook volop gelegenheid elkaar te spreken over dit bijzondere moment.

Als u nog foto's heeft van die periode dan willen we die graag gebruiken. U kunt ze afgeven bij de kerk, of scannen en mailen naar Aart Westerduin (a.westerduin@online.nl).

als de foto's ingeplakt zitten, geef dan een seintje, en iemand komt ze ter plekke fotograferen!

Inlevertermijn berichten Zondagsbrief:

Het uiterste inlevertijdstip van berichten voor de Zondagsbrief van **27 oktober 2013** wordt eenmalig wegens omstandigheden VERVROEGD NAAR WOENSDAGAVOND 24 OKTOBER 20.00 UUR.

Deze editie wordt nog dezelfde avond gekopieerd. De redactie

Koster

19-10 t/m 25-10 dhr. A de Paauw

26-10 t/m 01-11 dhr. H. Broekhuizen

Kerkdienst zondag 27 oktober

10.00 uur Ds. L. Schermers

Samenwijzer

Samenwijzer 29.2 is voor de periode 3 november t/m 15 december 2013. De sluitingsdatum van uw kopij is zondag 20 oktober.

Zingen met hart en ziel

Zondagavond 24 november 2013

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek

Met medewerking van Nienke van Andel, Arie Versluijs en onze 'eigen' cantorij

Op zondagavond 24 november 2013 wordt er een zangavond georganiseerd met liederen uit het nieuwe liedboek, en rondom het jaarthema 'Geloven met hart en ziel'.

Tijdens deze avond zal Nienke van Andel, promovendus liturgiewetenschappen, meewerken en wat vertellen over het nieuwe liedboek.

Zij zal verschillende invalshoeken gebruiken:

- 'de redactie met hart en ziel aan het werk' - een aantal liederen waarbij een mooie anekdote uit het redactieproces te vertellen valt;
- 'zingen over hart en ziel' - liederen waarin dit onderwerp voorkomt en
- 'zingen voor je hart en ziel' - enkele liederen uit het liedboek die op moeilijke (of leuke) momenten in het leven tot je hart en ziel kunnen spreken.

Het belooft een gevarieerde en boeiende avond te worden, dus noteer deze datum in uw agenda. We rekenen op uw stem!

Vergeet niet ook vast de volgende data in te noteren:

- Vrijdag 17 januari 2014: filmavond, met een mooie film waarin het jaarthema wordt beleefd en geleefd;
- Vrijdag 7 februari 2014 (datum onder voorbehoud): een avond rond het thema Verantwoord Consumeren.

Commissie V&T

"Kerk-zijn" in Rotterdam (en Krimpen aan de Lek?)

Op **31 oktober a.s.** hopen we **Niels de Jong** te ontmoeten bij de Vrouwenbijbelstudiekring, in 't Voorhof, Dorpsstraat 1, te Krimpen aan de Lek. **Niels** komt ons vertellen over zijn missionaire werk in Rotterdam-Noord en het nieuwe project "Noorderlicht", dat een jaar geleden begon met een kleine groep mensen, die ideeën uitwisselden, in het Vroesenpark. Daaruit ontstond hun missie en die luidt als volgt: *Impact hebben op de levens van mensen in en rondom Rotterdam-Blijdorp met het evangelie van Jezus Christus.*, www.uitonverwachtehoek.nl
Tijd: 9.15 – 11.15 uur, vanaf 9.00 uur is er koffie. ***U bent allen hartelijk welkom. Laat u inspireren!***
Informatie: Mady Riko 0180521078 –Ria Hoogendoorn 0180522469.