



Zondagsbrief



21 April 2013 |

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
<http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/>

| Nr. 1142

Pesten? Dat doe je toch niet!!

Vandaag is er een jeugdendienst. De jongeren van de eethuiscatechese hebben hem voorbereid. Pesten is een fenomeen waarover veel door jongeren wordt gesproken. Ook via het internet. Het gaat niet alleen over opkomen voor degene die gepest wordt of het wegsturen van de pester. Het gaat vooral over de vraag: Hoe gaan we met elkaar om? In teksten en liederen (misschien voor sommigen in een iets te moderne vorm) wordt dit door de jongeren duidelijk gemaakt. Ook voor volwassenen is dit een belangrijk onderwerp, want pesten stopt niet zomaar als je van school af bent. In de bijbel staan genoeg verhalen over mensen die werden bespot en afgewezen door anderen. Na de dienst, bij de koffie, is er nog tijd om hierover met elkaar door te praten. Voor de dienst, of tijdens de dienst, kun je of kunt u eens kijken wie er eigenlijk naast je/u zit. Bedenk eens hoe goed u die persoon eigenlijk kent. Misschien is dit een goede aanleiding om eens wat dieper in gesprek te gaan. De jongeren en de leiding van de catechese wensen u een goede dienst!!

Ook dat nog..

Zijn het misschien de vlinders,
de libellen onder ons,
de fijngevoeligen,
de hoogst sensitieven onder ons
die het meest lijden
onder de verzuring
de verharding
de vergroving.

Zijn het misschien de vlinderachtigen,
die tere, mooie libelleachtigen onder ons,
de meest kwetsbaren,
die geen adem meer kunnen halen
die stikken in een klimaat van ieder voor zich,
kom op voor jezelf,
en niemand doet het voor jou.

Zijn zij het misschien
die ons oog willen geven
voor elkaar
maar op gesloten luiken stoten?

Pastor Marinus van den Berg

De bloemen van deze zondag gaan naar....

..... Mw. v.d. Steege-v.d.Bos voor haar verjaardag

*Op mijn vorige school
ben ik erg gepest*

*ik was anders dan de andere
anders dan de rest*

*ik weet niet waarom
het begon als een spel*

*het liep uit de hand
en eindigde voor mij in een hel*

*het ging 3 jaar door
en niet alleen elke dag schelden*

*wat ik ook elke dag hoor
ik had er genoeg van*

*het zat me tot hier
nu ben ik daar weg*

*met heel veel plezier
diep van binnen ben ik bang*

*want straks herhaalt het zich weer
dan voel ik die pijn weer*

en dat wil ik nooit meer

*Fleur, winnaar poëzieprijs 2010.
Pleegde zelfmoord december 2012.*

Pastoraal spreekuur

Iedere donderdagochtend is er vanaf 9.15 uur tot 12.30 uur een pastoraal spreekuur. U bent dan van harte welkom in de kerkenraadkamer voor een kop koffie of thee en een gesprek. Het zou fijn zijn als u van te voren afsprekt via 010-451.78.40 of dominee@ontmoetingskerkkrimpen.nl Met een hartelijke groet,
ds. Luci Schermers

Traktatie

De traktatie na afloop van de dienst bij het koffie en / of limonade drinken wordt U aangeboden door Corrie en Martin Koen ter gelegenheid van hun 45 jarig huwelijksfeest

Koster

20-04 t/m 26-04 dhr. H. Broekhuizen
27-04 t/m 03-05 dhr. L. Hordijk

Kerkdienst zondag 28 april

10.00 uur ds. L. Schermers