



Zondagsbrief

22 april 2012 |

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
<http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/>

| Nr. 1095

Gebed van Franciscus

God, laat mij een instrument zijn van Uw vrede,
Waar haat heerst, laat me liefde zaaien,
Waar onrecht is, vergeving schenken,
Waar ruzie is, eensgezindheid,
Waar twijfels is, vertrouwen
Waar wanhoop is, hoop
Waar duisternis, licht
Waar droefheid is, vreugde.

Oproepje Muziek commissie

Zoals de meesten wel weten hebben we sinds kort een echt muziekgroepje in de kerk. In basis zijn we op dit moment met z'n drieën, maar we proberen zo af en toe ook met andere mensen samen te werken, want hoe meer mensen/instrumenten, hoe leuker het klinkt natuurlijk. Dus wanneer u/jij ook een instrument bezit en dat enigszins leuk kan bespelen dan horen we dat graag. Dan kunnen we kijken of u ook eens mee zou kunnen doen.

Maar een muziekgroep is natuurlijk niets zonder muziek. Aangezien we regelmatig uit andere bundels zingen dan het liedboek moeten er ook verschillende bundels worden aangeschaft met bladmuziek, maar waarom zouden we ze aanschaffen als ze in de gemeente al in bezit zijn. Vandaar deze oproep:
*Wie heeft er bladmuziek van de opwekkingsliederen?
En gitaarakkoorden van onder andere de Evangelische liedbundel? Of andere bundels?*

Wij zouden graag inventariseren wie deze bundels heeft en ze eventueel af en toe wil uitlenen voor de muziekgroep.

Zou u dit willen melden aan Rianne van Westen.
rienne@rway.nl of 06-81141024

Samenwijzer

Zondag 22 april is de laatste gelegenheid is om kopij voor de komende Samenwijzer in te leveren.

Van de PKN site: www.pkn.nl

Oogpunt van Ds. Hans van Ark
Missionair Team



Lucas 24: 13-53

Het aansprekende verhaal hoe Jezus na Pasen verschijnt aan twee mannen op weg naar Emmaus is een missionair verhaal. Lees maar eens goed wat Jezus doet. Beter gezegd wat Hij niet doet. Hij zegt tijdens die hele wandeling eigenlijk niet veel. Zijn houding is vooral luisteren. Zo nu en dan stelt hij een vraag. Uiteindelijk komen die twee mannen zo zelf achter hoe het zit. Zo begint missionair zijn: luisteren, en ondertussen de goede vragen stellen.

De bloemen van zondag 22 april gaan naar....

.... Mw.v.d.Steege-v.d.Bos, voor haar verjaardag

Koster

21-04 t/m 27-04 dhr. L. Hordijk
28-04 t/m 04-05 dhr. H. Broekhuizen

Kerkdienst zondag 22 april

10.00 uur ds. J. A. Bos

Z.O.Z.

Beroepingswerk.

Na een aantal maanden radiostilte, was het woensdagavond 18 april j.l. zover dat de kerkenraad de gemeente kon informeren over het beroepingswerk. Hieronder een samenvatting van de op de gemeenteavond gegeven informatie.

De kerkenraad vindt het belangrijk om het beroepingswerk in overeenstemming met de voorschriften vanuit de PKN te laten verlopen. Het is ons duidelijk geworden dat de voorschriften ook het nodige werk met zich meebrengen.

Eind januari heeft het moderamen uitgebreid gesproken met onze consulent Ds. Anja van Alphen over onze situatie. Een van de punten die uit dit gesprek naar voren kwam is dat het van groot belang is dat een volgende predikant een goede klik heeft met de gemeente.

Een van de eerste concrete stappen is het opstellen van een profielschets. De profielschets geeft een beeld (een schets) van onze gemeente. Als uitgangspunt hebben we de profielschets van ruim 4 jaar geleden gebruikt en deze aangepast aan de huidige situatie en wensen. Deze profielschets is door de kerkenraad akkoord bevonden.

We kunnen ons, zoals gebruikelijk, een parttime predikant permitteren voor maximaal 20 uur in de week. Dit betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden welke activiteiten wij door de predikant willen laten doen. De kerkenraad vindt het belangrijk dat een volgende predikant zich vooral richt op het pastoraat, de zondagse erediensten en het kerk zijn in Krimpen aan de Lek.

In de profielschets hebben we ook opgeschreven dat we het belangrijk vinden dat de gemeenteleden worden geïnformeerd over wat zij wel en wat niet van de nieuwe predikant mogen verwachten. Vanzelfsprekend wordt hier ook met de nieuwe predikant overgesproken. Het doel van deze afspraken is het voorkomen van verwachtingen waar niet aan kan worden voldaan.

We hopen dat we hiermee na een wat roerige periode, als gevolg van ziekte van onze vorige predikant, nu een rustigere periode ingaan met een nieuwe predikant die een goede klik heeft met onze gemeente.

Op zoek naar een nieuwe predikant

Er zijn diverse manieren waarop een kerkenraad volgens de PKN op zoek kan gaan naar een volgende predikant. Er is de verplichting om advies aan te vragen bij arbeidsbemiddeling van de PKN, dit hebben wij gedaan. Arbeidsbemiddeling heeft een lijstje opgestuurd met een aantal namen van predikanten die mogelijk bij onze gemeente passen en die beroepbaar zijn.

Een andere manier is dat gemeenteleden namen van predikanten aandragen. De afgelopen maanden is door een opvallend groot aantal gemeenteleden aan een kerkenraadslid gemeld dat zij zouden graag zien dat Ds. Luci Schermers in onze gemeente terug keert.

Gezien het grote aantal keer dat hierom gevraagd is, heeft het moderamen de voorzitter de opdracht gegeven om Ds. Schermers te polsen of zij hierover in gesprek wil gaan. Ik heb daarom een aantal gesprekken met Ds. Schermers gevoerd. In ons laatste gesprek heeft zij gezegd dat zij serieus verder met ons in gesprek wil.

Zowel de kerkenraad als Ds. Luci Schermers vinden het belangrijk dat een eventueel beroep op haar breed gedragen wordt door onze gemeenteleden. Daarom heeft de kerkenraad besloten om op de jaarvergadering eerst de mening van onze gemeenteleden te peilen over het verder in gesprek gaan met Ds. Luci Schermers.

De kerkenraad heeft vastgesteld dat men zeer positief is. De kerkenraad gaat daarom verder met de gesprekken met Ds. Schermers. Voordat we een beroep kunnen uitbrengen moeten er ook een aantal formele procedures worden doorlopen, waaronder het toestemming vragen aan de PKN en de classis. We houden u op de hoogte.

Hans van den Hoven.