



Zondagsbrief

23 september 2012 |

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
<http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/>

| Nr. 1111

Zegen, God, wie in ons midden

Zegen, God, wie in ons midden
kiezen om de weg te gaan
van geloof, van hoop, van liefde,
van uw woord in ons bestaan.

Leven van geloof is weten
dat je zeker vinden zult
wat je eenmaal bent gaan zoeken,
vol verwachting en geduld.

Hoop doet ons weer woorden vinden,
lichtjes met betekenis,
als de weg lijkt dood te lopen
waar het aardedonker is.

Door de liefde wordt het leven
vindplaats van Gods koninkrijk,
worden mensen zichtbaar even
aan het beeld van God gelijk.

René van Loenen

Kerkenraad: Wisseling van de wacht

Vandaag nemen we afscheid van een aantal
kerkenraadsleden en worden er nieuwe bevestigd.
We nemen afscheid van Jurjen Berends en Joke
Eikelenboom. Beiden hebben, ieder op eigen manier
en naar eigen kunnen, een bijdrage geleverd de
afgelopen 4 jaar. Namens de kerkenraad wil ik Jurjen
en Joke hartelijk bedanken voor hun inzet en de
plezierige samenwerking.

Ook onze dank naar Andries van Gernerden die als
gevolg van de omstandigheden het voorzitterschap
van de Commissie van Kerkrentmeesters 2 jaar ad
interim heeft ingevuld.
Bevestigd worden Marianne van der Bas, Jan de Korte
en Wieger Siebenga.

Namens de kerkenraad wil ik Marianne, Jan en Wieger
bedanken dat zij de kerkenraad weer komen
versterken en wens ze succes de komende periode.
Weer versterken, want alle drie hebben zij al minimaal
eenmaal eerder ambt bekleed.

Annemarie Kraan heeft aangegeven nog een jaar door
te gaan als diaken. Fijn dat ze dat wil doen. Praktisch
komt dit ook goed uit. Dit in verband met de
overdracht van de financiën van de diaconie, dit zal in
het komende jaar gebeuren. Daarnaast is het plezierig
en praktisch dat er maar 1 in plaats van 2 diakenen
vertrekken.

De opletende lezer zal zich afvragen en hoe zit dat
dan met de vacature van jeugdouderling? Het minder
goede nieuws is dat er geen opvolger voor Wietske
Schreuder is gevonden. Het goede nieuws is dat
Wietske heeft aangegeven nog een jaar door te gaan
als jeugdouderling. De kerkenraad is verheugd met dit
voornemen, want hiermee zijn we ook dit seizoen weer
compleet.

In het stukje hierna licht Wietske toe waarom zij nog
een jaar doorgaat als jeugdouderling.

Hans van den Hoven

"Afscheid?" kerkenraad; Wietske Schreuder.

In tegenstelling tot wat er vorige week op de
zondagsbrief stond en de afkondiging die aan het
einde van de dienst gedaan is, wil ik u/jullie langs weg
deze laten weten dat ik GEEN afscheid neem maar nog
een jaar blijf meedraaien.

Ik vind het HEEL jammer dat er niemand uit onze
gemeente is geweest die de taak van jeugdouderling
van mij over wil nemen. Ik ben en blijf van mening dat
wij als kerk onze verantwoordelijkheid moeten nemen
naar elkaar en zeker naar de jeugd toe. Per slot van
rekening is het spreekwoord er niet voor niets dat
zegt: 'Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst'. De
jeugd IS toch onze toekomst? Willen wij, als
gemeente, dat de kerk blijft voortbestaan dan moeten
we juist NU investeren in de jeugd en dat is knap lastig
als je er als jeugdouderling alleen voorstaat. Twee jaar
geleden heb ik er één jaar alleen voorgestaan. Ik
spreek dus uit ervaring! Dat is me niet goed bevallen.
Ik hoop en bid van ganser harte dat er komend jaar
een gemeentelid is dat JA zegt als hij/zij wordt
gevraagd. U/jij hebt een jaar de tijd om er over na te
denken. Het is niet de kerk of kerkenraad die u/jou
vraagt om (jeugd)ouderling te worden, het is God die
u/jou roept om Zijn werk voort te zetten!

Ik wens jullie/u een gezegend en mooi kerkelijk jaar
toe en ik hoop dat het mij gegeven is om volgend jaar
wel afscheid te kunnen nemen. Ik wil Erik en onze
dochters bedanken dat zij, ondanks toch wel een
aantal tegenwerpingen, achter mijn beslissing staan en
dat respecteren.

Een hartelijke groet van jullie/uw jeugdouderling,
Wietske Schreuder.

De bloemen van deze zondag gaan naar....

.... de aftredende ambtsdragers;
Mevr. Eikelenboom, Hr. Berends en Hr.v. Gernerden

Van de scriba

*Vandaag nemen we afscheid van een aantal ambtsdragers :

Andries van Gernerden (kerkrentmeester)

Joke Eikelenboom (diaken) en

Jurjen Berends (wijkouderling)

De aantredende ambtsdragers zijn:

Marianne v.d. Bas (wijkouderling)

Jan de Korte (kerkrentmeester) en

Wieger Siebenga (diaken)

We zijn blij dat Annemarie Kraan (diaken) en

Wietske Schreuder (jeugdouderling) nog een jaar willen aanblijven!

*We zijn ook blij met een nieuwe organist:

Jacques Markus (zoals wellicht bekend is

Rien Noordhuis voor de 2^e helft van dit jaar niet beschikbaar).

Jacques vult voorlopig de diensten van 21 oktober en 9 december in.

*Op 10 november van 10.00-15.00 uur is er een Kerkendag voor de aangesloten kerken van de PKN Classis Gouda met als thema: "Op zoek naar God en elkaar", in kerkelijk centrum De Hoeksteen te Schoonhoven.

Er is een hoofdlezing door ds. René van Loon en allerlei inspirerende workshops

Vrouwenbijbelstudiekring programma 2012-2013

31 aug. Uitje naar Dordrecht, naar de Ark van Noach.

27 sept. Dhr. L Hagoort namens de "Super Power Kinderclub"-jeugdwerk Rotterdam- Zuid.

25 okt Marianne Glashouwer van Christenen voor Israël spreekt over "Leven in de eindtijd met Israël als hoop"

22 nov Arie de Rover- "Identiteit, waar haal je die vandaan?"

20 dec Kerstochtend met Dick Baarssen "Het ware Licht dat ieder mens verlicht!"

24 jan Ds. Jaap Sparreboom "Bidden..... helpt het echt?"

21 febr. Arie van Heijningen - Onderwerp nog niet bekend.

21mrt Bijbelstudie/DVD " Geloofszekerheid "

18 apr Jeanet Hertsensberg van "Nehemia Ministries": "De eigenschappen van God in de vrouw".

23 mei DVD met Wilkin van der Kamp – "Shalliach van Jezus".

31 mei uitje

Data kleine VBSK :

6 sept – 4 okt – 8 nov – 6 dec – 17 jan – 14 febr. – 14 mrt – 11 apr – 16 mei – 13 juni.

De kleine VBSK is een keer in de maand bij iemand thuis, waar we de bijbel lezen, met elkaar in gesprek gaan en de vragen beantwoorden uit het

"Bouwstenen" Bijbelstudieboekje met het thema:

"Gods kracht wordt zichtbaar". Het doel van deze

groep is om te groeien in kennis en liefde voor God en elkaar. Wilt u dat ook, dan bent u hartelijk welkom op

6 september, bij Mady Riko, Middelland 4,

Tijd: 9.30-11.30uur.

Data gebedsavonden:

24 sept- 5 nov -17 dec - 28 jan - 11 mrt - 22 april – 3 juni,

De eerste gebedsavond is bij Ria Hoogendoorn, Joost van den Vondelstraat 10, om 19.30 uur.

Voor informatie: Mady Riko 0180510278 – Ria Hoogendoorn 0180522469.

23 september 2012 Collecte JOP

Kind aan huis in de kerk

Een vindplaats van Gods liefde, dat wil de Protestantse Kerk zijn voor alle gemeenteleden en geïnteresseerden, dus ook voor kinderen! Als kerk willen we graag dat kinderen iets van het geloof, de hoop en de liefde in onze gemeente mogen ervaren. Dat zij zich veilig, welkom en thuis kunnen voelen in onze kerk. Want juist in een veilige omgeving kunnen zij leren over God. Het landelijk jeugdwerk van de Protestantse Kerk ontwikkelt vanuit die gedachte speciale materialen voor kindvriendelijke gemeenten! Materialen waarmee voorgangers, ambtsdragers en jeugdwerkers ervoor kunnen zorgen dat diensten aansluiten bij de belevingswereld van kinderen en ook voor hen begrijpelijk zijn. Uw steun wordt gevraagd om deze materialen en trainingen beschikbaar te maken voor alle gemeenten van de Protestantse Kerk. Want daarmee helpen we de volgende generaties om te groeien in hun geloof.

Koster

22-09 t/m 12-10 dhr. C. Hesse

Kerkdienst zondag 30 september

10.00 uur ds. G. H. Offringa