



Zondagsbrief

30 december 2012 |

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
<http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/>

| Nr. 1126



Aan het einde
van het jaar
omkijken
in verwondering
hoe snel het ging.

Aan het einde
van het jaar
koesteren
wat warm was
liefdevol en licht
weemoedig worden
van herinneringen.

Aan het einde
van het jaar
hoopvol uitkijken
naar het nieuwe jaar
dat nog verborgen
voor ons ligt.

Oudejaarsavond

In de dienst op oudejaarsavond mogen we opnieuw ervaren dat Gods liefde voor ons mensen duurzaam is. De jaren gaan voorbij maar Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. God droeg ons voorgeslacht, Hij draagt ook ons! We zingen psalm 90 en we luisteren naar Hebr. 13.

Zingen voor de dienst

Wij zijn gewend om iedere 1^e zondag van de maand (als het zo uitkomt) 2 bekende liederen te zingen.

Deze worden veelal uitgezocht door Adrie Pols en Jantine van Gernerden.

Wij willen in het vervolg 1 lied hiervan zingen dat door de kinderen op school is geleerd als het lied van de maand. Het is de bedoeling dat dit lied in beide kerken wordt gezongen maar niet in het begin maar aan het einde van de maand. De kinderen hebben het dan immers geleerd.

Als u ook een lied hebt dat u graag een keer wilt zingen overleg dat dan met Adrie (tel 514772) of Jantine (tel 512603). Als het lied niet in het liedboek staat dan wel graag de bundel waar dit uitkomt vermelden voor beamteam en organist.

Wij hopen er de laatste zondag in januari mee te beginnen.

Jantine van Gernerden

Koster

30-12 dhr. H. Broekhuizen

1-01 t/m 4-01 dhr. A. Voogt

5-01 t/m 11-01 dhr. A. de Paauw

De bloemen van deze zondag gaan naar....

..... dhr. v.d Windt ter bemoediging.

De bloemen van oudejaarsavond en nieuwjaarsmorgen gaan naar

mevr. M. van Waardenberg.

Kerkdiensten

31 december 19.00 uur dhr. C. M. Cornelisse



1 januari 10.30 uur mevr. M. van Waardenberg

6 januari 10.00 uur mevr. A. ter Schuur