



Zondagsbrief

kerst 2010 |

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
<http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/>

| Nr. 1050

Kerstwens in een Taizé-lijed

Als alles duister is
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft
een vuur dat nooit meer dooft

Informatie Taizé Jongeren Ontmoeting 2010 Rotterdam:

Deze ontmoeting vindt plaats van 28 december tot 1 januari in Ahoy' in Rotterdam.
Onder auspiciën van de Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek vinden 90 jongeren een slaapplek bij de gastgezinnen die zich hebben aangemeld.
In de Ontmoetingskerk worden van 28 tot 31 december dagelijks van 08.30 tot 09.15 Taizé diensten gehouden, met aansluitend in de kerk gespreksgroepen en presentaties.
Wie dit wil bijwonen, is hierbij van harte uitgenodigd.
Op Oudejaarsavond is er een Taizé avond programma in de Ontmoetingskerk tot ca. 01.00 uur en ook hier is iedereen van harte uitgenodigd.
Hiervoor worden nog vrijwilligers gevraagd voor het aanleveren van oliebollen en appelflappen – van elk is naar schatting ca. 150 stuks nodig - en het maken van soep voor de gezamenlijke avondmaaltijd.
Gastgezinnen worden verzocht alert te zijn op de informatievoorziening vanuit de organisatie.
Contactpersoon voor vragen en opmerkingen; Marianne van der Bas, T. 0180-516187.

Namens de Taizé-werkgroep van de Ontmoetingskerk, Aza Teeuwen

Van de PKN website

Veel mensen verlangen naar een betere wereld.
Zonder verlangen is er geen beweging,
dan slaat de gelatenheid,
de onverschilligheid of zelfs de wanhoop toe.
Hoop versterkt het verlangen.
Hoop blijft, hoe beroerd de omstandigheden ook zijn.
Tenslotte is er de verwachting:
we zien uit naar wat komen gaat.
Het zal goed komen - dat is beloofd.
God verwachten, in je leven, in de kerk, in de wereld.
'Hij werd geboren in de nacht'.
Gezegend kerstfeest!
Lucas 1:78,79

Collecte Kerstnachtdienst 24 december 2010

Collecte Kerk in Actie: Hoop voor Kinderen in de Knel!
Wij vragen uw bijdrage voor het werk van Kerk in Actie voor Kinderen in de Knel. Kinderen in de Knel is het kinderprogramma, waarmee Kerk in Actie lokale organisaties steunt die zich inzetten voor bijvoorbeeld werkende kinderen, straatkinderen en kinderen die in oorlogssituaties leven. Vandaag vragen we uw aandacht van een van die kinderen: Jainer uit Colombia.

Jainer werd tijdens de burgeroorlog maandenlang onder druk gezet om zich aan te sluiten bij de paramilitairen, maar verzette zich hiertegen. Toen hij werd mishandeld door de paramilitairen en daarbij zijn hand verloor, was Jainer niet langer veilig en vluchtte naar zijn oom in Bogota. Daar trof hij de organisatie Afrodes. Deze organisatie wil kinderen een betere toekomst bieden en stimuleert de jongeren om onderwijs te volgen. Ook biedt Afrodes activiteiten aan op het gebied van dans, muziek en sport. Afrodes gaf Jainer geborgenheid en de kracht om mensen weer te vertrouwen. Hij kreeg hoop op een betere toekomst. Die hoop willen we ook bieden aan alle kinderen in moeilijke situaties. Helpt u mee?

Kerstgroet

Gezegende dagen toegewenst ook al wonen wij nu in Wapenveld.
Martin, Wilma en Daphne van Leeuwen (voormalig Ontmoetingskerkleden)

De bloemen

van zondag 26 december gaan naar ...
... Dicky Bremmer. - i.v.m. vele jaren bloemenverzorging voor de kerk.

Koster

22-12 t/m 24-12 dhr. H. Broekhuizen
25-12 t/m 25-12 dhr. A. Voogt
26-12 t/m 30-12 dhr. C. v.d. Schans
31-12 t/m 1-1 dhr. A. Voogt
2-1 t/m 7-1 dhr. C. Hesse

De volgende zondagsbrief verschijnt:
zondag 9 januari 2011