



Zondagsbrief



1 mei 2016

Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek
<http://krimpen-aan-de-lek.protestantsekerk.net/>

Nr. 1285

Dienst van deze morgen:

Ds. de Geus

1e Schriftlezing: Exodus 2:23 - 3:14

2e Schriftlezing: Matteüs 6:5-13

FEEST VAN DE GEEST

Het is bijna zover! Gelukkig hebben zich al een aantal mensen opgegeven als gastheer of gastvrouw, maar we hebben nog meer mensen nodig! Schrijf je dus in voor een dagdeel op de dagen 5 t/m 8 mei en 13 t/m 15 mei (naast het koffieluik). Ook als je geen dienst draait, ben je natuurlijk op deze dagen welkom in de kerk...

Enkele hoogtepunten uit het programma:

donderdag 5 mei 13.30 – 16.00 : Open Podium met bevrijdingsmuziek

van Elvis Presley door Aart, Jan & Jan op keyboards en fluit.

Iedereen met of zonder instrument is welkom!

vrijdag 6 mei 13.30 - 16.00 : Creatieve workshop schilderen over de zesde stap

van Mandela "Er is altijd een mogelijkheid".

zaterdag 7 mei 11.00 - 16.00: Schrijfmarathon Amnesty International : schrijven voor gewetensbezwaarden.

Op donderdagmorgen en vrijdagmorgen zijn er geen activiteiten, maar is de kerk wel open. De presentatie van Wieger is up to date gemaakt en draait doorlopend, de hele dag in de oppasruimte. In andere kerken zijn ook leuke dingen te doen, zo is iedereen van harte welkom bij de openingsbijeenkomst op

dinsdag 3 mei in Nieuwerkerk om 19.30 uur en bij het bevrijdingsconcert op 5 mei om 20.30 uur in de Pauluskerk in Capelle.
MvdB

Zondag 1 mei 2016 - Collecte Protestantse Kerk, Missionair Werk en Kerkgroei: Help de nieuwe kerk in Hilversum

Ze begonnen vijf jaar geleden met z'n achten, nu vormen ze met zestig mensen een betrokken missionaire gemeenschap. Vitamine G in Hilversum is een van de pioniersplekken van de Protestantse Kerk. Het is een jonge geloofsgemeenschap die nadrukkelijk aansluiting zoekt bij de buurt en zich openstelt voor buitenstaanders.

Belangrijk onderdeel van deze gemeenschap is de onderlinge verbondenheid buiten de diensten om. De deelnemers ontmoeten elkaar thuis om samen te eten en te bidden, en te kijken wat ze in hun omgeving kunnen doen. Ze willen in de buurt waar ze wonen iets van het leven met God laten zien.

Rond Kerst hielden ze al een paar keer een buurtmaaltijd waar honderd mensen op af kwamen, waarvan vijftig nieuwe gezichten. Het is een laagdrempelige manier om met elkaar in gesprek te gaan en er te zijn voor mensen die alleen zijn. Pionier ds. Gerard Kansen is dankbaar voor wat er allemaal gebeurt, en zegt: "Mensen bloeien op, en eenzaamheid wordt doorbroken. Ik zie dat God aan het werk is, en daar ben ik heel blij mee." De Protestantse Kerk stimuleert het ontstaan van pioniersplekken en ondersteunt deze plek in Hilversum dan ook van harte. Met uw bijdrage aan de eerste collecte van vandaag helpt u deze en andere pioniersplekken om als kerk op een vernieuwende manier zichtbaar te zijn in de buurt. Alvast bedankt.

Feestje & Kaartje

Op Zondag 8 mei 2016 hoopt ons gemeentelid Dhr. J. van der Windt zijn 94^{ste} verjaardag te vieren. Omdat hij wel een beetje tobt met zijn gezondheid stelt hij het erg op prijs deze dag uitsluitend in aanwezigheid van zijn kinderen te vieren. Máár: een felicitatiekaartje zal hij zéér op prijs stellen. Adrie Pols

Bericht uit de gemeente :

Mevr. van der Vlist- Morsink is afgelopen zondag gevallen en heeft haar heup gebroken. Ze ligt in het IJsselland Ziekenhuis.

Samenwijzer

De kopij voor de Samenwijzer 31.6 over de periode 8 mei t/m 19 juni 2016 dient uiterlijk zondag 1 mei a.s. bij de redactie ingeleverd te zijn.

De bloemen van deze zondag gaan naar....

Joke en Piet Eikelenboom als groet van de kerk.

Koster

30-04 t/m 03-05 dhr. L. Hordijk

04-05 t/m 06-05 dhr. P. van Gorkum

07-05 t/m 13-05 dhr. C. Hesse

Kerkdiensten:

donderdag 5 mei Hemelvaartsdag

9.00 uur ds. van der Plicht

zondag 8 mei

10.00 uur ds. van Alpen-Keijzer

Collecte voor Hemelvaartsdag 5 mei.

Vandaag is de collecte bestemd voor de Boei, Ontmoetingscentrum voor mensen met kanker en hun naasten.

Kanker: Wat nu? Jaarlijks worden in Rotterdam en omgeving meer dan 10.000 mensen geconfronteerd met de ziekte kanker. Alles wat zo vanzelfsprekend was, ligt ineens op een weegschaal. Vragen spoken door het hoofd. Zoveel vragen en zo weinig antwoorden. Bij Inloophuis 'de Boei' kunnen gasten in een huiselijke sfeer lotgenoten ontmoeten. Door ervaringen te delen wordt de last vaak lichter om te dragen en geeft het een gevoel van (h)erkenning. Even weg uit de witte ziekenhuiswereld waar al zoveel tijd wordt doorgebracht. Gewoon even met alle mogelijkheden of onmogelijkheden, onder de mensen zijn.

De gasten, veelal boven de 50 jaar, zijn minder draagkrachtig, hebben weinig of zelfs geen mantelzorgers en hebben vaak een korte levensverwachting. Behalve de ontspannende activiteiten en een ontmoetingsmogelijkheid wordt er ook zorg geboden in de vorm van maaltijden, hulp bij invullen van formulieren, bemiddelen bij arbo-artsen en werkgevers, de voedselbank, korte vakanties, bezoek in ziekenhuizen, het zenden van kaartjes bij opnames, condoleance bezoeken en zorg voor nabestaanden.

In de afgelopen 15 jaar is gebleken dat de activiteiten van de Boei veelal met zingeving te maken hebben. Dit is voor de Boei een verbindende factor met de kerken. Van harte aanbevolen. De diaconie.

Seniorenreis dinsdag 10 mei 2016.

Als er voldoende belangstelling voor is, wil de diaconie dit jaar een dagje uit organiseren naar de molens van Schiedam. Programma:

9.00 uur - Verzamelen in de Ontmoetingskerk met koffie en gebak.

9.45 uur - Vertrek met de bus voor een programma met een bezoek aan een molen waar een lunch aangeboden wordt. Daarna volgt een rondvaart met een fluisterboot door de historische grachten van Schiedam.

17.30 uur – Na aankomst terug in de kerk is er een broodmaaltijd met soep en dessert in de kerk. De prijs voor de gehele dag is 52 euro per persoon.

Als U mee wilt gaan, dan kunt U zich uiterlijk vóór 30 maart opgeven bij Agnes Huizer, Brederodestraat 2, Telefoon 06-48 39 85 48 (na 18.00 uur)

We zijn dan nog op tijd om dat met de busmaatschappij te regelen.

Stadswandeling Schoonhoven

Wanneer : za 29-5-2016

Hoe laat : 13.30 uur

Waar : vertrek kerk

Kosten : vervoer/koffie

Schoonhoven is een stadje met een rijke historie, zowel op het gebied van religie, vestingwerken en het ambacht van zilversmid. Niet voor niets wordt Schoonhoven ook wel de Zilverstad genoemd.

Genoeg te zien dus in Schoonhoven. We willen samen een wandeling maken door Schoonhoven en kennis maken met de diverse kanten van deze oude stad; en nu ook een deel van onze (burgerlijke) gemeente... Er zal een intekenlijst bij het koffieloket worden opgehangen. Mailen kan naar :

commissieVT@ontmoetingskerkkrimpen.nl

U/jij gaat toch ook gezellig mee?

V&T